







## ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΥΡΑ

Η μεγάλη εορτή του Πάσχα έφερε και πάλι πολλούς από εμάς τους απόδημους Συριανούς στην αγαπημένη μας γενέτειρα, το ΒΡΑΧΟ μας, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε τη Σύρα. Παρά το ότι, το φετεινό Πάσχα ήταν αρκετά πρώιμο (στις 8 Απρίλη) ο καιρός ήταν καλός και ευνοϊκός.

Εκτός από τους πολυάριθμους φανατικούς και εθισμένους, που δεν μπορούν να εννοήσουν τη Μεγαλο-βδομάδα μακριά από τη Σύρα, ένας με-

γάλος αριθμός συμπατριωτών μας ήρθαν για να περάσουν τις Άγιες αυτές ημέρες στον τόπο μας και να ζωντανέψουν τις αναμνήσεις τους.

Επίσης ένα πλήθος από επισκέπτες κατέκλυσε το νησί μας για να γιορτάσει το Πάσχα και να γνωρίσει τα δικά μας ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς έχει γίνει γνωστός πέραν από τα όρια της Σύρας ο ιδιαίτερος και μοναδικός τρόπος εορτασμού της.

Η πολυσέβαστη συμπατριώτισσά μας Ελένη Π. Σαρλή περιγράφει στους παρακάτω στίχους ένα γεγονός που συνέβη στη γειτονιά της στη Σύρα τη δεκαετία του 1950.

## Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΪΔΟΥΡΑΚΟΥ

*Καρσί στο ΙΚΑ της Έρμοσπολής  
έφτιαξε έρα μικρό αχούρι  
για να στεγάσει ο Τεράσιμος  
το γέρικό του το γαϊδούρι.*

*Σύραγε το γεροντάκι και του έδωσαν  
νερό, καφέ, καρέκλα και κουβέρτα  
όρισαν την κηδεία στις έντεκα,  
ενώ τα δάκρυα του τρέχανε αβέρτα.*

*Απόμαχοι κι οι δύο τα πρωινά  
στις εξοχές γυρνοβολούσαν  
και φέρνανε ζαρζαβατικά στην αγορά  
που κάπως τα πουλούσαν.*

*«Πάει το γαϊδουράκι μου, πάει το παιδάκι μου»  
και μιλαζε στο χάρο  
σαν στόλισαν με μελιστίες το γάιδαρο  
και πάγω των βάλανε σε κάρο.*

*Αγαπούσαν όλοι οι γείτονες το γαϊδουράκι  
παρόλα του τα ωγεάδια  
και σαν ρολόι τόχανε που γόρω στα μεσάνυχτα  
πάντα γκάριζε τα βράδια.*

*Στις έντεκα από Ποταμό και Βροσαράκια  
παιδόκοσμος ζεχόθηκε σαν κόμα  
που με τον «Καλόγερα» την πελατεία  
συνόδευσαν το ζώο στο γνωστό το μνήμα.*

*Μα έρα βράδιο δεν ακούστηκαν  
του ζωντανού εκείνα τα καμάρια  
μόνο πνιχτές φωνές καλούστανε  
«βούθεια» γόρω στα ξημερώματα.*

*Πικρόχολη γειτόνισσα «και στα δικά σου»  
έλεγε στο γέρο αυτή για μοιρολόι  
κι άλλη πλικιωμένη συχνά πια έκλαιζε  
που έχασε το ζωντανό ρολόι.*

*Τι θέαμα όμως θήβερό σαν του αχούριού  
η πόρτα ρίχτηκε στο χώμα  
το πτώμα του γαϊδουριού είχε καταπλακώσει  
του αφεντικού το σώμα.*

*Ω! τι άνθρωποι τότε απλοϊκοί  
με εικονική την ευτοχία  
που βίωναν στη δυστυχία την χαρά  
και στη χαρά τη δυστυχία.*

*Ελενα*



## Διάλεξη του καθηγητή Γιώργου Σαρλή

Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 δόθηκε στη Νέα Στέγη του Συνδέσμου μας, η διάλεξη, που είχαμε αναγγείλει στο προηγούμενο φύλλο μας, από τον συμπατριώτη και μέλος μας κ. Γιώργο Σαρλή καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Θέμα της διάλεξης ήταν «Βιοτεχνολογικά επιτεύγματα και Βιοθική» αναφορά στην εξέλιξη της βιολογίας που άπειται της καθημερινότητάς μας μέσω της διατροφής μας.

Τη διάλεξη προλόγησε ο Β' Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου μας κ. Στέφανος Προβελέγγιος και παρουσίασε τον εκλεκτό ομιλητή στο ακροατήριο.

Μετά το πέρας της διάλεξης ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος μεταξύ του ομιλητή και του ακροατηρίου και στη συνέχεια δόθηκε από το Σύνδεσμό μας μικρή δεξιώση προς τους παρευρεθέντες.

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τον αγαπητό συμπατριώτη και φίλο μας κ. Σαρλή.

**Τσιπολίτης Ευάγγελος  
6977 408 397**

**Καραβέβας Ιωάννης  
6974 102 108**



**Σύρος – Πλατεία Αγ. Νικολάου**  
<http://www.syrosrealestate.gr>  
**E-mail:** [syrosrealestate@otenet.gr](mailto:syrosrealestate@otenet.gr)  
**Tηλ.:** 2281087447 – **Fax:** 2281085577



Ο κ. Στέφανος Προβελέγγιος παρουσιάζει τον ομιλητή.



Ο καθηγητής κ. Γιώργος Σαρλής κατά την ομιλία του.



Ένα μέρος του ακροατηρίου της διάλεξης.





# Ν σταντινού ποδηνόστα

Από τις κινήσεις μας της Κυριακής και τις περιηγήσεις αναφέρουμε την επίσκεψή μας στο Ντολμά-Μπαξέ Σεράι, ανάκτορο των Σουλτάνων και του Κεμάλ Ατταούρκ, άριστα διατηρημένο. Σήμερα είναι μουσείο που λάμπει στην παραλία του Βοσπόρου, γεμάτο από θησαυρούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με μια μοναδική βιβλιοθήκη.

Επίσης αναφέρουμε την αποκλειστική για μας κρουαζέρα που έγινε κατά μήκος του Βοσπόρου μέχρι την άκρη του προς τη Μαύρη Θάλασσα, με το μοναδικό θέαμα της Πόλης, που μένει αξέχαστο σε κάθε επισκέπτη.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε η κρουαζέρα μας για τα Πριγκηπόνησα. Περάσαμε τα 4 απ' αυτά και καταλήξαμε στην Πρίγκηπο. Περιηγηθήκαμε το νησί με τα πολλά κλασικά αμαξάκια. Το θέαμα των εγκαταλειμμένων παραθεριστικών κατοικιών, των ομογενών μας, μας άφησε μια πικρή γεύση από το πανέμορφο νησί.



χείου με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.



Οι εκδρομείς μας κοντά στην Αγία Σοφία.



Ο Πρόεδρός μας κ. K. Βαρδαλάχος παραδίδει το αντίγραφο της εικόνας του ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ στον Πατριάρχη Βαρθολαμαίο.

Την Τρίτη, ημέρα της Πρωτομαγιάς, η Ολυμπιακή Αεροπορία μας έκανε ένα έξτρα δώρο, που ήταν μια ακόμη ημέρα παραμονής, αφού δεν έγινε καμία πτήση των αεροσκαφών της. Μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε ξανά όσα από τα αξιοθέατα δεν είχαμε χορτάσει και να επισκεφθούμε ξανά την Σκεπαστή Αγορά και την Αιγυπτιακή αγορά και να ξοδέψουμε εκεί ό,τι μας είχε απομείνει.

Οι μέρες που περάσαμε στην Πόλη ήταν θαυμάσιες. Απολαύσαμε μέχρι και τη «Φραγκοσυριανή» ένα βράδυ στη διασκέδασή μας.

Την Τετάρτη το πρωί το όνειρο τελείωσε στην πόρτα του αεροπλάνου. Μακάρι να είχαμε άλλες 5 ημέρες.













