



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1900 -

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Καποδιστρίου 42 - 10432 Αθήνα - Τηλ.: 52 37 277

Τιμή Φύλλου
ΔΡΧ. 2

PORT
PAYÉ
HELLAS



ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Σ.Δ.Α.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ



ΕΛΛΑΣ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Πριν ένα χρόνο, πέρυσι το Μάιο, ήρθε στη ζωή το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Συνδέσμου μας, μετά από μακρόχρονη και δύσκολη κυοφορία, που πέρασε από "σαράντα κύματα".

Σήμερα το έντυπο αυτό σβήνει το πρώτο κεράκι των γενεθλίων του.

Ζωηρό και καμαρωτό, μετά τα πρώτα του μπουσουλήματα και τα πρώτα ασταθή βηματάκια του, τώρα στέκει καλά στα πόδια του και βαδίζει σταθερά.

Η ημέρα που το πρώτο φύλλο βγήκε από το εργαστήριο της φωτοσύνθεσης έτοιμο για να περάσει στα χέρια του αναγνώστη, είναι μια ημέρα σταθμός για το Σύνδεσμό μας.

Να ζήσεις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ και χρόνια σου πολλά, να γίνεις μεγάλο, να προοδεύσεις, να είσαι το εργαλείο της αμφίδρομης ενημέρωσης των ξενητεμένων Συριανών και το μέσο επικοινωνίας τους. Εμείς θα σε υπηρετούμε, θα σε φροντίζουμε και θα σε προσέχουμε σαν τα μάτια μας.

Τούτη την ώρα της χαράς, εμείς που οραματισθήκαμε και κάναμε πίστη μας την έκδοση αυτού του εντύπου, αισθανόμαστε σαν τη μάνα που σε παρόμοιες στιγμές, θυμάται τις ταλαιπωρίες της εγκυμοσύνης, τους πόνους του τοκετού, τις αγωνίες για την πόρεια του νεογνού, τα ξενύχτια πάνω από την κούνια του και που

όλα μονομιάς σβήνουν και μένει η ικανοποίηση και η περηφάνεια καθώς καμαρώνει το βλαστάρι της.

Θυμόμαστε όλα όσα προηγήθηκαν. Ήταν πέρα για πέρα λογικός ο φόβος και οι ενδοιασμοί που υπήρχαν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν ρίχθηκε η ίδεα και συζητιόνταν προτάσεις και σχέδια για την έκδοση από το Σύνδεσμο ενός εντύπου με τακτή περιοδικότητα, γιατί οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Με την πίστη, την επιμονή και την υπομονή μας πείσαμε και πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσουμε δοκιμαστικά. Στο πρώτο φύλλο γράφαμε "Ανάλογα με την υποδοχή και την αποδοχή της οποίας θα τύχουν (τα πρώτα μας φύλλα) θα εξαρτηθεί η συνέχεια της έκδοσης". Είχαμε μεγάλη αγωνία. Όταν ήρθαν τα πρώτα θετικά μηνύματα ξεθαρρέψαμε. Από κει και πέρα όλα άρχισαν να στρώνουν. Εκδόθηκαν άλλα τρία φύλλα και το έντυπο μας έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής του.

Με το σημερινό φύλλο μπαίνουμε στο δεύτερο χρόνο πιο αισιόδοξοι και πιο έμπειροι, με νέες φιλοδοξίες για κάτι καλύτερο.

Σήμερα ευλογήσαμε και τα γένια μας, αλλά η χαρά και η ικανοποίηση μας είναι τόσο μεγάλη που μας παρέσυρε σ' αυτό. Για άλλη μια φόρα εμείς υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε για ένα ακόμη καλύτερο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

**ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ**



ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗ

Έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί ότι η αίθουσα τελετών της στέγης μας είναι πολύ μικρή και ακατάλληλη για μαζικές συγκεντρώσεις και ιδίως για τις Γενικές μας Συνελεύσεις. Σχετικά γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο μας, στα πλαίσια του ρεπορτάζ της τακτικής Γενικής μας Συνέλευσης της 19.1.97.

Είναι ανάγκη λοιπόν μια-δύο φορές το χρόνο να μαζευόμαστε σε κάποιον άλλο κατάλληλο χώρο.

Για το λόγο αυτό την Κυριακή του Θωμά 4.5.97., η

γιορταστική μας συνάθροιση και η Γενική Συνέλευση που ακολούθησε, έγιναν για πρώτη φορά μακριά από «το σπίτι μας» τη στέγη μας της οδού Καποδιστρίου.

Η απόκτηση μιάς νέας στέγης μεγαλύτερης, καλύτερης και πιο λειτουργικής για τις ανάγκες μας ήταν και παραμένει ο μεγάλος μας στόχος.

Όταν αναφέρθηκε στα παραπάνω ο Πρόεδρος μας, κατά την ομιλία του στη συνάθροιση αυτή, κάποιοι από

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 5

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 1997

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ομιλία του κ. Στ. ΒΑΦΙΑ

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Θα αναφερθώ, λοιπόν, τώρα σε ένα βασικό τομέα φιλαλληλίας και κοινωνικής πρόνοιας, στον τομέα προικοδοτήσεως απόρων κοριτσιών, στον οποίο η Ερμούπολις έχει τα πρωτεία, αφού το Κληροδότημα Σταμ. Πρωΐου θεωρείται το πρώτο του είδους του, συσταθέν το 1887, με το οποίο ο μεγάλος φιλάνθρωπος και πατριώτης, άνοιξε λεωφόρο προς αυτήν την κατεύθυνση. Τον ακολούθησαν κατόπιν και άλλοι φιλάνθρωποι. Ακόμη και οι Βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη. Για τον σκοπό αυτό ο Πρώιος κατέλιπε στον Δήμο Ερμουπόλεως όλη την τεράστια ακίνητη περιουσία του, υπό τον όρο να μένει εσαεί αναπαλλοτρίωτη, ώστε εκ των προσόδων της (ενοικίων) να προικοδοτούνται ετησίως περί τα 15 άπορα κορίτσια, κατά προτίμηση ορφανά και τίμιας διαγωγής, προερχόμενα απ' όλη τη νήσο Σύρο, ανεξαρτήτως δύγματος. Σε χιλιάδες ανέρχονται τα κορίτσια που αποκαταστάθηκαν ή έστω βιοθήθηκαν να φτιάξουν το νοικοκυριό τους κατά τη διάρκεια των 110 περίπου ετών που λειτουργεί το κληροδότημα που δημιούργησε ο μεγάλος Χιώτης Φιλάνθρωπος Σταμ. Κ. Πρώιος. Ταύτα δε, ανεξάρτητα από την ευεργεσία του προς το Δημοτικό Νοσοκομείο, για την οποία θα ασχοληθώ παρακάτω.

Ανάλογο αλλά μικροτέρας ολκής είναι το Κληροδότημα Άννης Κουτσοδόντη, που συστήθηκε το 1929 και από την πρόσοδο των ακινήτων που κατέλιπε η Φιλάνθρωπη διαθέτις προικίζονται κατ' έτος πέντε κορίτσια της Ερμουπόλεως.

Υπήρχαν άλλοτε και άλλα Κληροδοτήματα, των συζύγων Τριανταφύλλου, που είχε ίδρυθεί το 1902, αλλά η ακίνητη περιουσία που είχε καταλιφθεί για αυτόν τον σκοπό, εξανεμίσθηκε κατά την Κατοχή. Τελευταία κατόπιν της πωλήσεως ενός κτήματος, στο Επισκοπείο, ελπίζεται να ξαναζωντανέψει αυτό το ίδρυμα και να μπορέσει να εκπληρώσει το προορισμό του, έστω και πολύ περιορισμένα.

Προικοδοτήσεις θυγατέρων απόρων μελών της, έκαμνε επί σειράν ετών και η Χιακή Αδελφότης Σύρου, η οποία μάλιστα είχε ενισχυθεί προς τούτο, από τον Χιώτη Σταμάτη Βαφειαδάκη με σημαντικό αριθμό ομολογιών του Β' Αναγκαστικού Δανείου, και τα τοκομερίδια διετίθεντο για τον ανωτέρω σκοπό.

Ταύτα περι κληροδοτημάτων για την προίκιση φτωχών κοριτσιών.

Θα αναφερθώ τώρα σε δύο άλλους μεγάλους φιλάνθρωπους της Ερμουπόλεως, στον Σταμάτιο Δ. Βαφειαδάκη, γυιό του Δημάρχου που ανήγειρε το Δημαρχιακό Μέγαρο, και τον Αντώνιο Τσιροπινά, γυιό του, επίσης εκ των διαπρεπεστέρων δημάρχων, Κων/νου Τσιροπινά.

Ο πρώτος, Σταμ. Βαφειαδάκης κατέλιπε την σημαντική ακίνητη περιουσία του στην Ερμούπολη, όπου μεταξύ των πολλών ακινήτων και η οικοδομή στην Πλατεία Κανάρη, στη θέση της οποίας ανηγέρθη το ξενοδοχείο «Ερμής», η ονομαστή έπαυλις στα Χρούσα κλπ. απ' όπου προήλθε

σύμφωνα με τη διαθήκη του το ίδρυμα προστασίας Μητρικών έργων Σταμ. και Ελένη Βαφειαδάκη, που συνεχωθεύθη και αυτό με το ΠΙΚΠΑ, καθώς και ένα μικρότερο ίδρυμα, που ενισχύει πολιτιστικούς σκοπούς. Εν ζωή είχε διαθέσει την πατρική του οικία παρά τον Άγιο Νικόλαο όπου τώρα στεγάζεται η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας για την ίδρυση Παραρτήματος της παγκόσμιας οργάνωσης Χριστιανική Αδελφότης Νέων, που κατά την 10/ετία του 1930 υπήρξε τηλαυγής φάρος διαπαιδαγωγήσεως και συμπληρωματικής μορφώσεως πολλών νέων της πόλεως μας.

Ο άλλος, ο Αντώνης Τσιροπινάς, Χιακής και αυτός καταγωγής, συνέχισε με τον αδελφό του Εμμανουήλ, τις επιχειρήσεις του πατέρα τους, ήτοι τη λειτουργία, μέχρι το 1930 περίπου του μεγίστου κατά τον παρελθόντα αιώνα βυρσοδεψείου πρώην Σαλούστρου και τις εφοπλιστικές επιχειρήσεις στις οποίες επεδόθησαν κατόπιν. Το βυρσοδεψείο αυτό, εκτάσεως 6.200 τ.μ. εδώρησε στο Δήμο Ερμουπόλεως για να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς, ως γυμναστήριο κ.λ.π. Αφού απεδείχθη ανεπαρκές για ποδοσφαιρικό γήπεδο (γυμναστήριο είχε γίνει εν τω μεταξύ), ο Δήμος το παρεχώρησε για την ανέγερση γραφείων και ιατρείων του ίδρυθέντος κατά την εποχή εκείνη Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης ο αειμνήστος Τσιροπιγάς, εκτός πολλών και διαφόρων σημαντικών δωρεών του προς το Νοσοκομείο, τη Χιακή Αδελφότητα, το ναό του Αγίου Νικολάου κλπ. εδώρησε στο κράτος την περίφημη πατρική του οικία για τη στέγαση της Νομαρχίας, όπου και στεγάζεται ως τώρα.

Αφού ακροθιγώς αναφέρω ότι στη πόλη μας λειτουργούν και ωρισμένα κληροδοτήματα χορηγήσεως υποτροφιών σε σπουδαστές (Κοσμά, Δρίτσα, Αρτέμηκ.λ.π.) εκτός του Ρεθύμνη που ανέφερα, θα ασχοληθώ με τους δύο μεγάλους ευεργέτες του Νοσοκομείου μας και της πόλεως μας γενικώτερα.

Τους αειμνήστους και μεγατίμους Ερμουπολίτες, των οποίων το όραμα που έγινε πραγματικότης, θα δεσπόζει εσαεί στο φιλανθρωπικό στερέωμα της πόλεως μας. Στον Σταμάτιο Κ. Πρώιο και στον Ιωάννη Κυριαζή Βαρδάκα. Και για τους δύο έκαμα ήδη σύντομο λόγο σε άλλα σημεία της σημερινής αναφοράς μου.

Τώρα έχω να προσθέσω τα εξής ειδικώτερα.

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

Καποδιστρίου 42 – 104 32 ΑΘΗΝΑ.

Τηλέφωνο: 52 37 277

Υπεύθυνοι έκδοσης:

Λ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ τηλ. 2010297

Γ. ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ τηλ. 9414182

Ηλεκτρονική Σελίδο ποίηση

Ατελιέ Γραφικών Τεχνών "ΚΥΤΤΑΡΟ"

Τζώρτζ 10 Αθήνα Τηλ: 38.41.823 Fax: 38.09.370

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Την 22/4/97 Μεγάλη Τρίτη απεβίωσε στην Αθήνα ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ. Η κηδεία του έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη 24.4.97 από το Νεκροταφείο Ζωγράφου.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συριανών το νεκρό αποχαιρέτησε ο Σύμβουλος κ. Σταμ. Ξηραδάκης με τα εξής λόγια:

«Απουσιάζοντος του Προέδρου μας του Γεν. Γραμματέως εις Σύρον ως και άλλων μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αναλαμβάνω να απευθύνω τον τελευταίο εγκάρδιο και πατριωτικό χαιρετισμό προς τον λίαν σεβαστό και αγαπητόν μας επίτιμον Πρόεδρον Δημήτριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος ανάλωσε μεγάλο μέρος της εν Αθήναις ζωής του ως μέλος αυτού, ως μέλος του Δ.Σ. και επί 17 έτη ως Πρόεδρος. Αγάπησε πάρα πολύ τον Σύνδεσμο Συριανών και εργάσθηκε με όλες του τις δυνάμεις δια την πρόοδον και το μέλλον του. Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμεθα ευγνώμονες για το έργον του. Εμείς δε ως συνεχίσται του θα ακολουθήσουμε τα βήματά του. Όλοι ευχόμεθα να είναι η μνήμη του αιωνία.

Στην σεβαστή και αγαπητή μας σύζυγον του και στον υόν του και σε όλους τους συγγενείς του εκφράζομε τα θερμά συλλυπητήρια μας.».

Επίσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Αδελφότης Κασίων» επικήδειο εκφώνησε ο κ. Στ. Βαφίας

«Αγαπητέ μας Δημητράκη,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Αδελφότης Κασίων» και κατ' εντολήν του παρισταμένου Προέδρου αυτού Κυρίου Κωνσταντίνου Στεργιοπούλου, σου απευθύνω, βαρυαλγών, τον «ύστατο χαιρετισμό».

Ήλθε, αγαπητέ Δημητράκη, η ώρα του αποχωρισμού.

Τη στιγμή αυτή, η σκέψη μου πηγαίνει πολλές δεκαετίες πίσω, τότε που παιδιά, είχαμε την πρώτη μας γνωριμία στο Σώμα Προσκόπων Σύρου και δημιουργήσαμε τους νεανικούς μας δεσμούς, δεσμούς που στον Προσκοπισμό μένουν ακατάλυτοι.

Από την εποχή εκείνη, πέρασαν πολλές δεκαετίες.

Η ζωή μας εχώρισε. Εσύ έφυγες νωρίς από τη Σύρα. Έγώ, ύστερα από πολλά χρόνια, ώσπου, προ 25ετίας περίπου ήρθα κι' εγώ και εγκαταστάθηκα στην Αθήνα και συναντήθηκαμε πάλι, στον Σύνδεσμο Συριανών αρχικά, στον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, επι μια και πλέον 25ετία εκλεγόσουν πρόεδρος, αργότερα δε, συνεργασθήκαμε στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Αδελφότης Κασίων», στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμ-

μετείχες, εκπροσωπών, σύμφωνα, με τον Κανονισμό Διοικητικών του, τον Σύνδεσμον Συριανών, μέχρι το έτος 1993 οπότε, μη συμμετέχων δια λόγους υγείας στο Συμβούλιο Συριανών, απεσύρθης και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Η αδελφότης Κασίων». Του Ιδρύματος που εδημιουργήθη από τη μεγαλοψυχία και τη γενναιοδωρία των αειμνήστων συμπολιτών μας Αδελφών Νικολάου και Μηνά B. Ρεθύμνη που διέθεσαν ολόκληρη τη σημαντική περιουσία τους, με την καθοδήγηση του ισόβιου προέδρου του Ιδρύματος αξιοσέβαστου Κυρίου Κωνσταντίνου Στεργιοπούλου, ο οποίος και αποτελεί πάντοτε τον στύλο του ευγενούς τούτου Ιδρύματος, το οποίον αθορύβως περιθάλπει, εις το εσωτερικό της Ελλάδος και εις το εξωτερικό, εκαποντάδες κατ' έτος ασθενών παρέχει υποτροφίες για σπουδές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τέκνων ναυτικών εκ Κάσου και Σύρου και ενισχύει οικονομικά, παιδιά απορφανιζόμενα, συνέπεια θαλασσίων ατυχημάτων, πατέρων ναυτικών εκ Κάσου και Σύρου.»

Το Ίδρυμα αυτό, την Αδελφότητα Κασίων, υπηρέτησες αγαπητέ Δημητράκη, επι μία και πλεόν 15/τία ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα ως ταμίας αυτού,

προσφέρων αφιλοκερδώς όπως και όλα τα μέλη του Δ.Σ. τις πολύτιμες υπηρεσίες σου και την πείρα σου σαν πρώην ανώτερος υπάλληλος της Τραπέζης της Ελλάδος, εργαζόμενος με ένθεο ζήλο, για την εξυπηρέτηση και ανακούφιση πασχόντων συμπολιτών μας. Το έργο σου, συνεπίκουρο του μεγαλειώδους φιλανθρωπικού έργου των ιδρυτών και χορηγών του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Η Αδελφότης Κασίων» αείμνηστων Νικολάου και Μήνα Ρεθύμνη θα παραμείνει εσαεί ανεξίτηλο.

Στην στοργική σου σύζυγο, που πάντα και ίδιαίτερα κατά την διάρκεια της μακράς ασθένειας σου στάθηκε στο πλευρό σου με αφοσίωση και αγάπη, στον αγαπητό σου γιο Πέτρο και τους λοιπούς οικείους σου, εκφράζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και του προσωπικού του γραφείου του τα πιο θερμά συλλυπητήριά τους, προσθέτων ολόψυχα και τα δικά μου προσωπικώς. Ευχόμεθα όλοι να είναι η μνήμη σου αιωνία. Θα σε θυμόσαστε πάντοτε αγαπητέ Δημητράκη.».

Επίσης απεβίωσαν το τελευταίο αυτό διάστημα τα εκλεκτά μέλη του Συνδέσμου μας:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΙΤΖΗΣ ο οποίος πολλά προσέφερε στη Σύρο και **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ** από τα παλαιότερα μας μέλη.

Ο Σύνδεσμός μας συλλυπεύται θερμά τις οικογένειές τους.



Ο ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

Το Σάββατο 1^η Μαρτίου 1997, πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο, ο αποκριάτικος χορός του Συνδέσμου μας, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, στο κέντρο της Αθήνας.

Στην μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου, σ' ένα χώρο άνετο και κατάλληλα διακοσμημένο, παραβρέθηκαν και διασκέδασαν πάνω από 300 άτομα, συμπατριώτισσες, συμπατριώτες μας, φίλοι τους και άλλοι φίλοι της Σύρας.

Ήταν μια όμορφη βραδιά. Η ομορφιά άρχιζε από την πρώτη στιγμή που καθένας έμπαινε στην αίθουσα. Το πρώτο και ευχάριστο στοιχείο ήταν το γεγονός της αντάμωσης γνωστών και φίλων που είχαν καιρό να ειδωθούν και να τα πουν.

Η απομόνωση της μεγαλούπολης δίνει ιδιαίτερη χάρη και χαρά σε τέτοιες συναντήσεις και τις κάνει εξαιρετικά συγκινητικές. Ο Σύνδεσμος μας με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, φροντίζει, να προσφέρει τέτοιες στιγμές.

Η ζωντανή μουσική από ένα πολύ καλό συγκρότημα, έδωσε τον τόνο της βραδιάς και ζέστανε την ατμόσφαιρα. Ορχήστρα και τραγουδιστές, μέσα από ένα επιλεγμένο ρεπερτόριο πρόσφεραν πολύ κέφι και ικανοποίησαν όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.

Στην άνετη πίστα άναψε για καλά ο χορός. Παλιοί κλασικοί χοροί, μοντέρνοι νεανικοί, λαϊκοί, Ελληνικοί στεριανοί και ντσιώτικοι και όλα τα είδη των χορών διαδέχονταν ο ένας τον άλλο και το κέφι κράτησε για καλά.

Έγινε ένα ωραίο αποκριάτικο γλέντι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας.

Δεν έλειψε και η καθιερωμένη λαχειοφόρος αγορά που εφέτος είχε πολλά αξιόλογα δώρα.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γ. Πατέρα, την κα Χριστοπούλου και την κα Μ. Πασσά για τις προσφορές των δώρων.

Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Την Κυριακή του Θωμά, 4 Μαΐου 1997, έγινε η επήσια Θρησκευτική εορτή του Συνδέσμου μας για την 97^η επέτειο από την ίδρυσή του, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. (Ομόνοιας).

Τη Θεία Λειτουργία ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας κ. Παντελεήμων, συμπαραστατούμενος από το Ιερατείο του Ναού. Έψαλε η τετράφωνη χορωδία του συμπατριώτη μας μαεστρου κ. Γιώργου Ζαννή.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, τα μέλη μας συγκεντρώθηκαν στην ευρύχωρη αίθουσα του Συλλόγου Κασίων (3^η Σεπτεμβρίου 56).

Σε μια σεμνή τελετή που άρχισε με σύντομη ομιλία του Προέδρου μας κ. Κων/νου Καμπάνη, ανακήρυχθηκε επίτιμο μέλος του Συνδέσμου μας ο Μητροπολίτης Θήρας κ. Παντελεήμων στον οποίο επιδόθηκε και το σχετικό δίπλωμα. Τιμητικά διπλώματα επίσης απονεμήθηκαν σε πέντε από τα παλαιότερα μέλη του Συνδέσμου μας τους κ.κ. Σταύρο Βαφία, Αντώνιο Κομνηνό, Λουίζα Κιτροέφ. Μιχαήλ Μαραγκό και Θεόδωρο Παπαγγελόπουλο, για τη συνεχή παρουσία τους και προσφορά τους στο Σύνδεσμο.

Προσφέρθηκαν στους παρευρισκομένους αρτίδια και τηρήθηκε το έθιμο του κεράσματος με Συριανά λουκούμια και ποτό μαστίχα.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

τους παρευρισκόμενους, ευαισθητοποιήθηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε επί τόπου δηλώθηκαν οι πρώτες χρηματικές προσφορές, για την απόκτηση της νέας μας στέγης. Οι προσφορές που δηλώθηκαν, αυτή τη στιγμή ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου περίπου. Ο αυθόρμητος τρόπος αυτών των δηλώσεων μας γεμίζει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει μια καλή συνέχεια.

Μακάρι να αξιωθούμε, τις εκδηλώσεις μας για την εκατονταετηρίδα του Συνδέσμου μας, σε τρία χρόνια, να τις κάνουμε στη στέγη που ονειρευόμαστε.

Μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις και σύμφωνα με την υπ αρίθ. 42 της 12.3.97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα παρόντα μέλη, συγκρότησαν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση της τροποποίησης ορισμένων άρθρων του καταστατικού του Συνδέσμου, την οποία επεξεργάσθηκε ειδική επιτροπή.

Δεν υπήρξε όμως η απαρτία που απαιτείται, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, για να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση στην ψήφιση των παραπάνω τροποποιήσεων. Για την τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση, το ήμισυ των τακτικών μελών και να ψηφίσθει από την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πότε θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση για το σκοπό αυτό. Οπωσδήποτε βέβαια μετά το καλοκαίρι.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΙΑΝΩΝ στο θλιβερό άκουσμα του θανάτου του επιτίμου Προέδρου του,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- 1) Να κατατεθεί στεφάνι επί της σορού του.
- 2) Να παρακολουθήσουν τα μέλη του Δ.Σ. την κηδεία του στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.
- 3) Να διατεθεί ποσόν Δρχ. 50.000 υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών.
- 4) Να αποχαιρετήσει τον αποβιώσαντα με ομιλία του ο Σύμβουλος κ. Στ. Ξηραδάκης.

Αθήνα 23 Απριλίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡ. ΠΑΣΣΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ