

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1900

ISSN 1797-1453

ΕΛΤΑ
Ελληνικό Λαϊκό Τεμένος Αστυνομίας
ΚΕΜΠΑ
Κεφαλληνή Περιφέρεια
ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1823 ΚΕΜΠΑ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

• Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2010 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ €0,01

Δημοσιογραφικό Οργανό του Συνδέσμου Συριανών

• ΤΕΥΧΟΣ 57 •

• Μάρτιος

• ΤΕΥΧΟΣ 57 •





ΝΕΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ



ΤΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ : 210 8956014 - 6972503458 - 6944297498

www.temnen.gr

...απόψε τρώμε
La Mamma

Στ. Πρωΐου 71, DELIVERY
καθημερινά 18:00 - 24:00, εκτός Δευτέρας.

δοκιμάζω νέες πίτσες

- **ΚΑΡΜΠΙΩΝΑΡΑ EXTRA**
(σάλτσα καρπιονάρα, μπέικον, γκούντα, πιπεριά, μανιτάρια.)
- **ΑΛΑ ΚΡΕΜ**
(μανιτάρια, κρεμμύδι, πιπεριά, λουκάνικο, σκόρδο, κρέμα γάλακτος.)
- **BARBECUE**
(σάλτσα barbecue, μπέικον, γκούντα, λουκάνικο, πιπεριά.)
- **ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - ΜΠΕΙΚΟΝ**
(σάλτσα τοράτας, κοτόπουλο, γουδά, μπέικον, κρεμμύδι, φρέσκια τοράτα.)
- **ΛΕΥΚΗ**
(γκούντα, φέτα, κεφαλοτυρί, κρεμμύδι, κρέμα γάλακτος, χτυπητό αυγό.)

μήν βεβάωσης διπλωμάτων
βάλω **extra** στις απίκα θέση

**Δεχόμαστε παραγγελίες
για εκδηλώσεις και πάρτυ. Για καλύτερη
εξυπηρέτηση σας, ειδοποιήστε μας
μια πρέμα νωρίτερα**

22810 84500



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΥΡΙΑΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010

ΕΤΟΣ 15ο ΤΕΥΧΟΣ 57

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

3ης Σεπτεμβρίου 56 - 10433 Αθήνα
Τηλ: 210.82 26 785 - 210.52 37 277

Fax: 210.52 41 047

E-mail: nisosyros@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.synd.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1710

Υπεύθυνος έκδοσης:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΦΙΑΣ
Πρόεδρος Συνδέσμου Συριανών

Επιμέλεια Έκδοσης:

ΒΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

Συνεργάτες:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΑΛΕΖΙΟΥ
ΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΜΑΙΡΗ ΡΩΤΑ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΡΗ

Διόρθωση κειμένων:

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ευπόρουφα άρθρα εκφράζουν τις προσωπικές και μόνι θέσεις των συγγραφέων τους και συνεπώς δεν απηκούν τι θέσεις του εντύπου μας, το οποίο όρκος διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιεί, όταν αυτό κρίθει αναγκαίο.



Φωτό
Εξωφύλλου:
Ανοιχτή στην
Άνω Σύρο

Φωτοοποιειοθεσία
B & E Μητρώα ΕΠΕ
Επικούρου 31 & Πειραιώς
Τηλ: 210.32.14.904 Fax: 210.32.14.991



έμα

Η χειμερινή περίοδος που πέρασε

Με το τέλος του μόνι Μάη έκλεισε η εννιάμηνη περίοδος της φετεινής δραστηριότητας του Συνδέσμου μας, που άρχισε το φθινόπωρο του 2009.

Η δράση που αναπτύχθηκε μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα είναι γνωστή και έχει δημοσιοποιηθεί και από το περιοδικό μας σε αναλυτικά ρεπορτάζ των δύο τελευταίων φύλλων.

Σε τούτο το σημείωμα γίνεται μια συνοπτικότατη ανασκόπηση των περαγμένων της χειμερινής περιόδου.

Ξεκινήσαμε τον περασμένο Σεπτέμβρη μουδιασμένα. Η απουσία του τότε Προέδρου μας Κώστα Βαρδαλάκου, στέρπσε από το Σωματείο μας τον χαρισματικό πηγέτη του. Όμως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν το έβαλαν κάτω. Στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και δούλεψαν φιλότιμα, για να αναπληρώσουν το κενό της απουσίας του.

Έτσι κύλισαν οι τέσσερις τελευταίοι μήνες του 2009 και πραγματοποιήθηκαν κανονικά όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις μας.

Στο τέλος αυτής της χρονιάς ολοκληρώθηκε και η τριετής θητεία της προηγούμενης Διοίκησης, που αξιολογήθηκε ως πλήρως επιτυχημένη και παραγωγική.

Ο πρώτος μήνας του 2010 ήταν ο μήνας των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων και των προετοιμασιών για την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευσή μας και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Τα πρώτα δείγματα γραφής του Συνδέσμου μας είναι πολύ θετικά και όλα δείχνουν ότι βαδίζει σε σωστό δρόμο. Οι προοπτικές μας για το μέλλον είναι πολύ καλές.

Τώρα όλοι ετοιμαζόμαστε για τις καλοκαιρινές διακοπές μας. Οι περισσότεροι από εμάς περιμένουμε την ώρα της απόδρασης, για να βρεθούμε στην αγαπημένη μας γενέτειρα, που θα είναι και πάλι ο τόπος αντάμωσης και αναβίωσης των αναμνήσεών μας.

Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση τη νέα περίοδο που μας περιμένει, για περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες.

Ο Εκδότης

ΣΥΡΙΑΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Του Ανδρέα Γ. Πασσά,
Δικηγόρου Αθηνών επί τηρή

Στις αναμνήσεις των Γυμνασιακών μας χρόνων προηγήθηκε ο αυμπατριώτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Φιλολογίας - Φιλοσοφίας κ. Ευάγγελος Νικ. Ρούσσος, που, στο τεύχος 53 του περιοδικού μας, επεχειρήσε να καταγράφει τα ονόματα

των συμμαθητών του στο Γυμνάσιο Αρρένων Σύρου την περίοδο 1946-1951 και του διδακτικού προσωπικού στη δεκαετία 1940, δημοσιεύσοντας μάλιστα και μίαν φωτογραφίαν των αποφοίτων του έτους 1951, σε εκδρομή στα

Λαζαρέττα στις 20/11/1950.

Στη δική μου καταγραφή, από την οποία πιστεύω δεν μου έχει διαφύγει κάτι, θα σιζόμενος στην αδιάψευστη μαρτυρία της φωτογραφίας, περιορίζομαι στην ημέρα της αποφοίτησης των 20 συμμαθητών της

ουδόν, Ή τάξεως του Γυμνασίου Αρρένων Σύρου, και στην καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία στην αίθουσα του «Παρθενώνα» την 28-6-1960, πρέμα της αποφοίτησης μας.

Στην παρατιθέμενη φωτογραφία:



• Α' ΣΕΙΡΑ, καθήμενοι, εξ' αριστερών οι Καθηγητές:

Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ, Φυσικής Αγωγής
Μαθάς Αντώνιος, Θεολόγος
Καμακάρης Γεώργιος, Φιλόλογος
Ρεφενές Αντώνιος, Φιλόλογος
Αιγινίτης Νικόλαος, Θεολόγος
Πελοποννήσιος Μάρκος, Φυσικομαθηματικός, Γυμνασιάρχης
Νερούτσος Ιωάννης, Μαθηματικός
Ψαρράς Κωνσταντίνος, Φυσικομαθηματικός
Κολόμβος Ευάγγελος, Φυσικομαθηματικός

Δρακωτού - Αρβανίτου Ευαγγελία, Φιλόλογος

Αρβανίτης Νικόλαος, Φιλόλογος - Θεολόγος
Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ, Φιλόλογος
Μαρούλης Κωνσταντίνος, Φυσικής Αγωγής

• Β' ΣΕΙΡΑ, εξ' αριστερών οι μαθητές

Λέστος Κώστας
Τσεπέρκας Δημήτρης, από την Ικαρία
Σκλάβος Δημήτρης
Καμπάνης Δημήτρης

Μεταξωτός Γιώργος († 1975)

Φύτρος Μάρκος

Βιδάλης Γιώργος

Πασσάς Ανδρέας

Μαραγκός Φραγκίσκος, Βαβάκος

Στέλλας Μανώλης

Γκιουζέλης Σταμάτης

Καλογεράκης Κώστας, Επιστάτης Λιβανού Χαρίκλεια, Επιστάτρια

Καλογεράκη Κατίνα, Επιστάτρια

• Γ' ΣΕΙΡΑ, εξ' αριστερών οι μαθητές

Βακόνδης Δημήτρης
Χατζήρης Γιάννης
Τοψής Λάμπρος († 2010)
Μακρής Πάνος

• Δ' ΣΕΙΡΑ, εξ' αριστερών οι μαθητές

Χανδακάς Νάσος († 2007)

Καμακάρης Ανδρέας

Σαρακηνός Παύλος

Παπαδάκης Νίκος († 2009)

Μαζί μας απεφοίτησε ο εξαιρετός φίλος, Συριανός λόγιος, δημοσιογράφος - χρονογράφος Βαγγέλης Αχιλ. Μαρκόπουλος που, όμως, δεν παρουσιάζεται στη φωτογραφία.

Αυτά, in memoriam.

Τα γενέθλια του εντύπου μας

Ο Μάνος είναι ο μήνας των γενεθλίων του περιοδικού μας. Εφέτος συμπληρώνει τα 14 χρόνια του και με το σημερινό φύλλο μπαίνει στο δέκατο πέμπτο έτος της κυκλοφορίας του.

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Μάιο του 1996, με την επωνυμία «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ». Ήταν ένα τετρασέλιδο έντυπο τριμηνιαίας περιοδικότητας που έγινε το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του Συνδέσμου μας.

Το έτος 2007 αναβαθμίσθηκε, έγινε ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ και πήρε τη μορφή με την οποία κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα.

Ο ρόλος που έπαιξε όλα αυτά τα χρόνια είναι σπουδαίος και έχει επανειλημμένα και από πολλούς εξαρθρεί.

Σήμερα αισθανόμαστε την ανάγκη και την υποχρέωση να αναφερθούμε σε δύο πρόσωπα, που η προσφορά τους στο έντυπο αυτό υπήρξε μεγάλη και καθοριστική.

α) Στον αειμνόποτο ΛΕΩΝΑΡΔΟ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ, ιστορικό, δραστήριο και δυναμικό μέλος του Δ.Σ. της εποχής εκείνης, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής συμβούλων που είχαν βάλει στόχο, να αποκτήσει ο Σύνδεσμος ένα δικό του δημοσιογραφικό όργανο, και πέτυχε να παρθεί η ιστορική απόφαση της έκδοσής του, χάρη στην οποία καμαρώνουμε σήμερα για το περιοδικό μας. Στη συνέχεια δούλεψε για το στέριωμά του και αποτέλεσε, μαζί με τον Γεράσιμο Βραχωρίτη το δίδυμο των υπεύθυνων της έκδοσής του. Διατυχώς όμως, τον στερηθήκαμε πρόωρα. Στις 29/4/1999, λίγες μέρες πριν γιορτάσουμε τα τρίτα γενέθλια του εντύπου μας έφυγε για πάντα από κοντά μας. Ας είναι αιώνια η μνήμη του συνοδευόμενη από την ευγνωμοσύνη μας.

β) Στον ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΙΓΑΛΑ, τον Κυκλαδίτη φίλο μας, που έζησε αρκετά χρόνια στη Σύρα και έγινε εξ αγκιστείας Συριανός από το γάμο του με τη συμπατριώτισσά μας Δώρα Μαργαράνη. Δημοσιογράφος το επάγγελμα και στέλεχος του υπουργείου Τύπου, υπήρξε καθοδηγητής μας στον, άγνωστο μέχρι τότε για μας, χώρο της δημοσιογραφίας και των εκδοτικών διαδικασιών. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή του.

Η ΕΟΡΤΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΡΑ

Την Κυριακή του Θωμά στις 11 Απριλί, ο Σύνδεσμός μας εόρτασε και εφέτος την παλιά θρησκευτική εορτή του, στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό της Ανάστασης του Κυρίου στην κορυφή της Ερμούπολης. Τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε και ως εορτή αντάμωσης και αδελφωσύνης των απόδημων Συριανών με τους μόνιμους κατοίκους του νησιού μας.

Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Δωρόθεο και έψαλε η ιστορική πολυφωνική χορωδία του Αγίου Νικολάου.

Παραβρέθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, πολλοί Συριανοί και πλήθος εορταστών, μόνιμων κατοίκων του νησιού μας.

Μετά τη λιτάνευση της εικόνας της Ανάστασης του Κυρίου, ο Σύνδεσμός μας δεξιάθηκε όλο το εκκλησίασμα στο εντευκτήριον του Ναού, και προσφέραμε εκτός των άλλων και το παραδοσιακό κέρασμα της πηέρας αυτής, το Συριανό λουκούμι και το ποτό μαστίχας. Έπιστρεψαν προσεκτικά για τις προσφορές τους στην εκδήλωση, τους κ.κ. Αλτουθά, Κορρέ, Αλ. Κριτσίνη, καθώς και τις κυρίες Κατερίνα Αργάνη, Κική Πέτικα και Μαρία Καβαλάρη.

Και του χρόνου να είμαστε καλά να ξαναβρεθούμε την ημέρα αυτή στον τόπο μας.

Από τη Συριανή

ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΑ

Επιμέλεια: Ανδρέα Γ. Πασσά

Στο παρόν τεύχος συνεχίζουμε τη δημοσίευση λέξεων της Συριανής ντοπιολαλίας που αρχίζουν από το γράμμα «Π»

πουλουδάτο, το	= πλουμιστό, στολισμένο
πούλουδο, το	= στόλισμα
πούπουλο, το	= πόμολο, μοχλός ανοίγματος
πούμπουλο, το	= πόμολο, μοχλός ανοίγματος
πούντος, ο	= πόντος, θηλειά στο πλέξιμο
πρακόφυλλο, το	= αμπελόφυλλο (για ντολμάδες)
πρασόκουρας, ο	= έντομο ξύλου, μαρμούνι, σαράκι, μτφ. ζήλεια
πρατιγάρω	= ναυτ. λέξη, ελευθεροκοινωνώ
πράτιγο, το	= ναυτ. λέξη, ελευθεροκοινωνία πλοϊού
πράτιγος, ο	= ειδήμων, γνώστης, πλοηγός
προμηδόν	= προνηδόν, μπρούμουτα
πριγιόνι, το	= πριόνι
πριόπεροι	= πρόπεροι
προβάλλω	= εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι
πρόβαλε	= εμφανίσου (να σε ιδώ)
προϊθάζομαι	= προβιθάζομαι
προϊθάζω	= προβιθάζω
προϊθασμός	= προβιθασμός
προικούσα, η	= γυναίκα που έχει προίκα
προκαίνω	= προλαβαίνω
προκοσύνη, η	= προκοπή
προκοψύνη, η	= προκοπή
πρόστεση, η	= πρόσθεση
προσώρας	= επί του παρόντος, για την ώρα
προχειροδούλης, ο	= τσαπατσούλης, ενεργών προχείρως
πρωϊνάτικα	= στην πρωϊνή ώρα
πρωτινός, ο	= προγενέστερος
πυριάζω	= εξάπομαι, ανάβω, φουντώνω

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΥΡΑ ΜΑΣ

Η μεγάλη εορτή του Πάσχα έφερε και πάλι πολλούς από εμάς tous απόδημους Συριανούς στην αγαπημένη μας γενέτειρα, στο ΒΡΑΧΟ μας όπως συνηθίζουμε και αποκαλούμε τη Σύρα. Παρά το ότι, το φετεινό Πάσχα ήταν πολύ πρώιμο (στις 4 Απρίλη) ο καιρός ήταν καλός και ευνοϊκός. Ήθελαμε για να περάσουμε τις Άγιες αυτές μέρες στον τόπο μας και να ζωτανεψουμε τις αναμνήσεις μας.

Επίσης ένα πλήθος από επισκέπτες επέλεξε το νησί μας για να γιορτάσει το Πάσχα και να βιώσει τα δικά μας ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Τα τελευταία χρόνια έχει προβληθεί από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ιδιαιτερότητα του Συριανού Πάσχα, με αποτέλεσμα να γίνει το νησί μας πόλος έλξης του Πασχαλινού Τουρισμού.

Οι ιερές ακολουθίες αρχίζουν από την Κυριακή των Βαΐων και ολοκληρώνονται με την τελετή και τη λειτουργία της Ανάστασης.

Έτσι έγινε και εφέτος. Θα σταθούμε πρώτα στη Μ. Τρίτη. Στον περικαλλή του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου συνέχισθηκε η αιωνόβια σκέδανη παράδοση. Η ιστορική

πολυφωνική χορωδία του Ναού έψαλε το γνωστό «Τροπάριο της Κασσιανής» σε σύνθεση του μεγάλου Έλληνα μουσουργού Νικολάου Μάντζαρου υπό τη διεύθυνση του συμπατριώτη μας κ. Γιάννη Αργυρίου με τη συνοδεία εκκλησιαστικού οργάνου (αρμόνιο). Σημειώνουμε ότι εφέτος, το σπουδαίο αυτό μουσικό έργο, εκτελέσθηκε στην αυθεντική του μορφή. Δηλαδή αποδόθηκε από ανδρική χορωδία όπως ακριβώς γράφτηκε από το μεγάλο συνθέτη του. Το αναφέρουμε αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια αποδίδονταν από μικτή χορωδία σε διασκευή του αείμνηστου συμπατριώτη μας μαέστρου Τάκη Δενδρινού.

Κορυφαία πημέρα ήταν, όπως πάντα, η Μ. Παρασκευή.

Το πρωί έγινε η Αποκαθήλωση σε όλους tous Ναούς με επίκεντρο τον Άγιο Νικόλαο, όπου χοροστάπησε ο Μητροπολίτης μας κ. Δωρόθεος.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος μετέβη στον Ι. Ναό του Αγ. Γεωργίου. Χοροστάπησε της εκεί τελετής μετά την οποία έγινε περιφορά του σώματος του Χριστού ανάμεσα στα μνήματα των κεκοιμημένων αδελφών μας.

Η τελετή αυτή καθιερώθηκε τα τε-

λευταία χρόνια, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Το βράδυ στην κατάμεστη από κόσμο Πλατεία Μιαούλη, συναντίθηκαν οι επιτάφιοι των τριών κεντρικών Ναών της Ερμούπολης της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, του Αγίου Νικολάου και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εκεί ο Μητροπολίτης μας μετά από την καθιερωμένη δέσποιν, μίλησε με θερμά λόγια προς το συγκεντρωμένο πλήθος και κατέληξε με την ευχή για Καλή Ανάσταση.

Tous ύμνους της πημέρας έψαλε η χορωδία του Αγίου Νικολάου. Λίγο νωρίτερα, τους κεντρικούς δρόμους της Ερμούπολης, διέσχισε και η πομπή του επιταφίου του Καθολικού Ναού της Ευαγγελίστριας.

Το επίκεντρο των τελετών της Καθολικής Εκκλησίας, ήταν στην Άνω Σύρο και η λιτάνευση του επιταφίου έγινε στα γραφικά της δρομάκια, προεξάρχοντος του Επισκόπου κ. Φραγκίσκου.

Τη νύχτα της Ανάστασης ακούστηκε το «Χριστός Ανέστη» σε όλους tous Ναούς, αφού προηγουμένως μοιράσθηκε το «Άγιο Φως», που ήρθε με ειδική πτήση από τα Ιεροσόλυμα.

Μανούλες, αγαπημένες...

Τον πιο όμορφο μήνα της Άνοιξης, το Μάιο, μέσα στην αναγέννηση της φύσης και της ψυχής, μέσα στα αγριολούλουδα και τ' αρώματα, θελήσαμε να τραγουδήσουμε, να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε τη μπτέρα, σαν σύμβολο της νέας ζωής, της αγάπης και της στοργής. Την ιδέα την οφείλουμε στην Αμερικανίδα Άννα Maria Pribis Τζάρβις, που την έκανε πράξη η ίδια στην αρχή του αιώνα μας: κάθε χρόνο, καλούσε tous φίλους της στην επέτειο του θανάτου της μπτέρας της και της έκαναν ένα νοερό μνημόσυνο. Στην αρχική αυτή εκδήλωση, η Τζάρβις έδωσε αργότερα έκταση, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και κατόρθωσε τε-

λικά να καθιερωθεί μια ημέρα του έτους, σαν ημέρα όλων των μπτέρων του κόσμου. Η επίσημη αναγνώριση των προσπαθειών της έγινε από το αμερικανικό Κογκρέσο στις 10 Μαΐου 1913.

Σαν επίσημη ημερομηνία εορτασμού της μπτρόττας και των ευχαριστιών ορίστηκε η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Στην χώρα μας γιορτάστηκε για πρώτη φορά η γιορτή της μπτέρας στις 2-2-1929. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 η γιορτή μεταφέρθηκε την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Λαμπάδες Πασχαλινές

Η φιλανθρωπική μας δράση

Συνεχίζοντας την παράδοση ο Σύνδεσμός μας έστειλε, το φετινό Πάσχα βοηθήματα σε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες και συμπατριώτισσές μας στη Σύρα κυρίως και εδώ στη Αττική. Διαθέσαμε το ποσό των € 880 σε 11 άτομα από € 80 σε καθένα.

Και αυτό το Πάσχα ο Σύνδεσμός μας, για 3η συνεχή χρονιά, προσέφερε 350 πασχαλινές λαμπάδες, οι οποίες διατέθηκαν από τους Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ερμουπόλεως, την Καθολική Εκκλησία Ευαγγελιστρια, τον Αγ. Παντελεήμονα και την Αγ. Βαρβάρα.

Οι εκκλησιαζόμενοι προσέφεραν τον οβολό τους για τις ανάγκες των ναών και έπαιρναν από το παγκάρι την πασχαλινή λαμπάδα, φιλοτεχνημένη από την κα Μαίρη Πασσά.

Επίσης δωρίσαμε λαμπάδες για τα παιδιά που φιλοξενεί η ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.



Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Χαιρετισμός της κας Μαρίας Θραψιάδου - Παπαπολούζου στην εκδήλωση της Ημέρας της Γυναικας, πη οποία έγινε στη Σέργη μας στις 8 Μαρτίου 2010.

Αγαπημένες φίλες!

Είμαστε πολύ χαρούμενες που αυτή τη σπουδαία μέρα θα την περάσουμε μαζί.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ευχή:

Μακάρι κάθε μέρα να ήτανε αφιερωμένη στην γυναίκα, άλλωστε πη αξίζει!

Ημέρα της γυναικας λοιπόν σήμερα και ας αδράσουμε την ευκαιρία για να γιορτάσουμε και να χαρούμε, αλλά και να θυμηθούμε πώς φθάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα.

Στις 8 Μαρτίου του 1867 στη Νέα Υόρκη γυναίκες ντυμένες στα λευκά έκαναν απεργία με αίτημα ίση αριθμή με τους άνδρες.

Η συγκέντρωση πνίγκε πο στο αίμα, αλλά ο δρόμος για ίσα δικαιώματα μεταξύ γυναικών και ανδρών έστω και μακρύς, άνοιξε.

Από το 1910 στην Κοπεγχάγη καθιερώθηκε η 8η Μαρτίου σαν παγκόσμια ημέρα της γυναικας.

Στην Ελλάδα με το Σύνταγμα του 1952 απέκτησαν οι γυναίκες δικαίωμα ψήφου.

Στην διάρκεια της πολύχρονης διαδρομής οι αγώνες συνεχίστηκαν και φθάσαμε στο σήμερα το τόσο δύσκολο και περιπλοκο που η σύγχρονη γυναίκα πρέπει να ανταποκριθεί σε δύσκολους ρόλους, στους παραδοσιακούς, όπως της κόρης, της συζύγου και μπτέρας καθώς και στις δυσκολίες της επιβίωσης στους εργασιακούς χώρους, με άνισα κριτήρια.

Τις Τιμούμε όλες: Τις αγρόπισσες. Τις επιστήμονες. Τις ερευνήτριες. Τις φοιτήτριες. Τις αθλήτριες. Τις πολιτικούς. Τις υπαλλήλους. Τις νοικοκυρές. Τις γυναίκες της διπλανής πόρτας που αγωνίζονται καθημερινά εργαζόμενες εκτός και εντός σπιτού.

Τις άνεργες που ταλμούν να αντιστέκονται στην χυδαιότητα, την αναξιοκρατία,

την διαφθορά, την υποκρισία, το ψέμα.

Τις πολύτεκνες που είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της Θρησκείας, της Πατρίδας μας, της Ελληνικής Οικογένειας.

Τις γυναίκες που αντιστέκονται στην εξαθλίωση, την ισοπέδωση των αξιών, την παγκοσμιοποίηση και την αλλοίωση των παραδοσιακών εθνικών κοινωνιών.

Τις γυναίκες του τρίτου κόσμου που ακόμη και σήμερα αγωνίζονται για τα αυτονότητα.

Η Παγκόσμια αυτή ημέρα πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι η τιμή και ο σεβασμός προς τις γυναίκες πρέπει να αποδίδονται όλο το χρόνο.

Κάθε μέρα λοιπόν πρέπει να είναι ημέρα της γυναικας...

Εμείς οι γυναίκες του Δ.Σ. καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περάσετε όμορφα!!!

Σας ευχόμαστε από καρδιάς Καλή Διασκέδαση!!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

- Οι αναγγώστες της Βιβλιοθήκης μας κατά το έτος 1964 έφτασαν τους 6.892 και προστέθηκαν 692 νέα βιβλία, τα οποία ανέβασαν το σύνολο των βιβλίων σε 12.371.
- Άρχισε τη λειτουργία του επί της παραλίας, όπου άλλοτε το καφενείο Βατίστα Σπύρου, το νέο κοσμικό κέντρο - ρεστοράν των συμπολίτη μας Ν. Δαλέζου, όπου τραγουδούν οι αδελφοί Δακρότσον με τις κιθάρες τους.
- Θάνατος στην Αθήνα του παλαιού χρυσοχόου της πόλης μας Ιωάννη Ρήγου, ο οποίος υπήρξε Προξενικός Πράκτορας της Γαλλίας στη Σύρα για σειρά ετών.
- Απεδίμπυσε εις Κύριον η Μοναχή Καρολίνα Πολυκανδριώτου, 85 ετών. Η μεταστάσα ανήκε στο Τάγμα των Αδελφών του Ελέους και εκάρο μοναχή προ 64 ετών.
- Οι φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις άρχισαν το Σάββατο 6/2 με χοροεσπερίδα, που διοργάνωσε στη λέσχη «Ελλάς» τη Τοπική Επιτροπή Τουρισμού.
- Στις 7/1 χειροτονήθηκε από το Μητροπόλιτη Γαβριήλ σε ιερέα ο Συριανός διάκονος, Νεκτάριος Σοφικίτης.
- Πέθανε σε πλικία 84 ετών ο συνταξιούχος δάσκαλος Μιλτιάδης Λουΐζηδης, ο οποίος είχε διατελέσει για 20 χρόνια διευθυντής του Σχολείου Ξηροκάμπου.
- Ο Νομάρχης Ι. Κοκκινόπουλος αναχώρησε εσπευσμένα για την Αθήνα μετά τη συζήτηση του, ο οποία υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο μηριαίο οστούν.
- Περατώσας τον κύκλο σπουδών του στη

ΣΜΑ έλαβε το βαθμό του ανθυποσμηναγού ο συμπολίτης μας Γιάννης Χατζήρης.

- Αγοράστηκε αντί 48.000 λιρών τριάστιο ιστιοφόρο από τις κρατικές Ναυτικές Σχολές προς εκπαίδευση των μαθητών.
- Ο Συριανός ναυτικός Μιχάλης Κόνταρης, 18 ετών, θέθηκε εν πλω, παρά τις ακτές της Πορτογαλίας, σε ώρα εργασίας, επί του πλοίου «Άθλον».
- Ενώπιον του Κακουργιοδικείου Σάμου διέκριθη η δίκη του Στέφανου Ζ., ο οποίος τον προπογύμενο Αύγουστο είχε φονεύσει με κλαδευτήρι στο Πισκοπείο τον Δημήτρη Κοντζά. Στο δράστη επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης οκτώμηση ετών.
- Την Τετάρτη 20/1 ο γνωστός ψυχασθενής Γιάννης Μονογιός επιτέθηκε λάθρος κατά του συμπολίτη Κώστα Μπούμπουλη, έμπορου αποκιακών, του οποίου αποπειράθηκε να κόψει το λαιμό με φαλτσέτα! Τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες ο Μονογιός περιφερόταν στο δρόμο του Αγίου Νικολάου και ζητούσε οικονομικό βοήθημα απ' τους περαστικούς. Κάποια στιγμή πέρασε και ο Μπούμπουλης, ο οποίος αρνήθηκε σκαιώς να του δώσει. Έχαλλος τότε ο Μονογιός τον πλησίασε εκ των όπισθεν και με τη φαλτσέτα του χαράκωσε το λαιμό. Αιμόφυρτος ο Μπούμπουλης κατευθύνθηκε στην κλινική Καμπανάρου, όπου του παρασχέθησαν οι πρώτες βοήθειες. Ο κακούργος συνελήφθη.
- Στις 28/1 έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Φορολογικού Δικαστηρίου Σύρου.



Αποβίβαση επιβατών μπροστά στου Λειβαδάρα

(Αρχείο: Βάκι Καρβώνη)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

- Σε έρανο του Συνδέσμου Συριανών Αθηνών συγκεντρώθηκε το ποσόν των 16.700 δραχμών το οποίο διατέθηκε υπέρ Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Σύρου.
- Κλιμάκιο του Θεάτρου Τέκνης (Κάρολου Κουν) έδωσε στις 3 και 4/2 σειρά παραστάσεων στο χειμερινό «Παλλάς» με τα μονόπρακτα «Εγκληματικά» και «Μεθύστακας».
- Θάνατος Ευ. Κ. Κριτσίνη παλαιού ποτοποιού, 77 ετών.
- Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού συστήματος, ανάθεσε τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων στο συμπολίτη μας φιλόλογο Ευάγγελο Ρούσσο.
- Νέος Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Σύρου εκλέχτηκε ο Βιομήχανος Ακύλας Κοντογιαννίδης, μετά από κλήρωση, λόγω ισοψηφίας με τον μέχρι τώρα πρόεδρο Β. Βασιλειάδην.
- Λόγω ανυπέρβλητων οικονομικών δυσχερειών η Σχολή Μηχανικών Σύρου κινδυνεύει να κλείσει. Οι καθηγητές διέκοψαν τη διδασκαλία.
- Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων διέθεσε 4 εκατομμύρια δραχμές για την κατασκευή νέου κρυπτώματος στο λιμάνι μας, το οποίο θα αποτελεί συνέχεια του ήδη αποπειραθέντος. Θα έχει μήκος 150 μέτρα και θα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Νεωρίου.
- Ο μουσικός θίασος του Μιχ. Βροντάκη αρχίσει τις παραστάσεις του στο «Λίντο» με την επιθεώρηση «Κορίτσια με μπικίνι» στις 17/2.
- Γάμος Ανδρέα Ρ. Πασσά - Λούλας Γαρά.

ΜΑΡΤΙΟΣ

- Δραματικές ώρες περνά η πόλη ποτέ κρατιά Βιομηχανία της Σύρου. Στις μέρες μας κλείνει το εργοστάσιο Νικολαΐδην - Μαμίδη, κρίσιμη είναι η θέση της βιομηχανίας Χατζήλια, ενώ διέκοψε τις εργασίες της η βιομηχανία Φουστάνου.
- Ο τυφλός καλλιτέχνης Γ. Θέμελης έδωσε ρεσιτάλ πιάνου στη Λέσχη Ελλάς.
- Στις 3/3 αναχώρησε, μετατεθείς στη Χαλκίδα, ο Νομάρχης Κυκλαδών Ι. Κοκκινόπουλος.
- Ανέλαβε τη γενική διεύθυνση των εγκαταστάσεων της ΣΕΚΑ ο καπετάνιος Ν. Φιλάρετος.
- Στις 8/3 το βράδυ ο επί σειρά ετών Δήμαρχος Ερμουπόλεως Επαμ. Παπαδάμη 86 ετών, υπέκυψε στο μοιραίο. Την Τρίτη 9/3, κατά την άφιξη της σορού του ενταύθα, ανέβηκαν στο πλοίο ο Δήμαρχος Στ. Βαφίας και ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Γ. Θραψιάδης, ενώ όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βουλίου και μέγια πλήθος ανέμεναν στην απόβαθρα. Στη συνέχεια το φέρετρο μεταφέρθηκε στον Άγιο Νικόλαο, όπου εναποτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ταυτόχρονα 15 Ιδρύματα, Οργανισμοί και Σύλλογοι του νησιού εκδώσανε ψηφίσματα απονομής τιμών. Τα κεντρικά καταστήματα και τα δημόσια κτίρια έφεραν μεσίστιες σημάσιες, ενώ είχαν καλυφθεί με πένθιμες ταΐνιες τα φανάρια της πλατείας Μιαούλη και των κεντρικών οδών.

Την Τετάρτη 10/3 έγινε η εξόδιος ακολουθία από τον Μητροπολίτη Θήρας Γερμηνίλ και ο Δημάρχος Στ. Βαριάς εκφώνησε επικήδειο λόγο. Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία σχηματίστηκε μεγαλόπερη πομπή υπό τους πένθιμους ήχους της δημοτικής μουσικής. Τις ταΐνιες του φερέτρου κρατούσαν ο Δημάρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εναλλάξ, ενώ την πομπή, που διήλθε τημπικά από την πλατεία Μιαούλη, παρακολουθούσε μεγάλο πλήθος. Στη συνέχεια το φέρετρο μέσω των κεντρικών οδών και ακολουθούμενο από όλα τα αγοραία αυτοκίνητα της πόλης έφτασε στο νεκροταφείο, όπου έγινε η δημοτελής ταφή στο οικογενειακό μαυσαλείο.

- Ανέλαβε από την ασθένειά του μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο εντός της αίθουσας διδασκαλίας, ο Γυμνασιάρχης Αρρένων Ν. Χρυσός.
- Οι εφοπλιστές Ν. Ρεθύμνης και οι αδελφοί Κουλουκουντή προσέφεραν από 500 λίρες Αγγλίας υπέρ Ιατρικού Ορφανοτροφείου και έτσι αποσοβήθηκε ο κίνδυνος να διακόψει το ίδρυμα τη λειτουργία του.



Ο Γιάννης Μονογιάς ντυμένος «Παΐς των Λουλουδιών»

- Κατά τη μεγάλη νεροποντή της 21/3 κεραυνός έπληξε το καμπαναριό της Αγίας Τριάδας στην Άνω Σύρα.
- Με λύπη πληροφορήθηκαν οι συμπολίτες μας το χαμό του Συριανού ναυτικού Π.Γ. Παλαιολόγου 38 ετών, που γλίστρησε στο κατάστρωμα του φορτηγού πλοίου «Ερμής» και έπεσε στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες του πλοιάρχου το σώμα του δε βρέθηκε.
- Αρραβώνας Ζαννί Μιχάλοβιτς - Ρένας Δράκου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

- Διορίστηκε μέλος της Διοίκησης Γ.Σ.Ε.Ε., ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κυκλαδών, Θεοδ. Κιτσάκης.
- Στις «Νέες Μορφές» παρουσίασε έργα της ο Συριανή ζωγράφος Αλεξάνδρα Πετρίτη.
- Την Κυριακή 4/4 διεξήχθη στο γήπεδο ΚΕΝΣ ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ «Άρη» και «Παλαιμάχων» Σύρου, οι εισιτράξεις του οποίου διατέθηκαν σε ίδρυμα, στη μνήμη του ποδοσφαιριστή του Άρη Μιχάλη Κόνταρη, που θύματα ήταν σε πλοίο.
- Το μεσημέρι της Κυριακής 11/4 ντακότα της Βασιλικής Αεροπορίας έριξε με αλεξίπτωτο πλησίον του στρατοπέδου ορρό, ο οποίος είχε ζητηθεί από το Νοσοκομείο μας για την κινδυνεύουσα μαθήτρια Μαγδαληνή Μπαζεβανάκη.
- Αφίχθη στο νησί μας ο Υπουργός Κοιν. Πρόνοιας Ν. Ζορμπάς και επισκέφθηκε τα Φιλανθρωπικά ίδρυματα.
- Αιφνίδιος θάνατος στην Αθήνα, όπου είχε μεταβεί προ νοσηλεία, της Ειρήνης Μανωλάκη 28 ετών. Η ασφόρος της διακαμίστηκε στη Σύρα στις 21/4.
- Παρατέθηκε γεύμα στη Λέσχη Αξιωματικών του ΚΕΝΣ από το διοικητή αντισυντ. Δ. Δεμέστηκα προς τιμή των εφέδρων αξιωματικών της Σύρας.
- Επέστρεψε από την Ελβετία ο συμπολίτης καλλιτέχνης φωτογράφος Χαρ. Κόκκινος, ο οποίος έφερε μαζί του νέα φωτογραφικά όργανα και φακούς προβολής ENERMAN. Δείγματα φωτογραφιών του μαγιστρού εκτίθενται στην προθήκη του κουρείου Ζαρουδάκη επί της οδού Ερμού.

ΜΑΪΟΣ

- Εντυπωσιακός υπήρξε κατά την ημέρα του Πάσχα ο εορτασμός στο στρατόπεδό μας, όπου υπό τη μορφή μεγάλων κύκλων είχαν τοποθετηθεί καλλιτεχνικά κιόσκια, κατά λόγους, εντός των οποίων γιόρτασαν οι στρα-

τιώτες με τους αξιωματικούς τους, τις Αρχές της πόλης και τους επισκέπτες.

- Γιορτάστηκε στις 5/5 η «Ημέρα της Ευρώπης» με σημαίοστολισμό των Δημοσίων Καταστημάτων και σχετικές ομιλίες στα σχολεία.
- Απεβίωσε στη Ζυρίχη ο μεγαλέμπορος των Αθηνών Δημ. Αναγνωστόπουλος 62 ετών, σύζυγος της συμπολίτισσας Χριστίνας Ξύδη.
- Ο εφοπλιστής Νικ. Ρεθύμνης ανέλαβε την πρακτική εκπαίδευση των μαθητών της Σχολής Μηχανικών στο Νεώριο.
- Το Σάββατο 7/5 έλαβε για πρώτη φορά χώρα στην πλατεία Μιαούλη, παρουσία των Αρχών της πόλης και πλήθους κόσμου, η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 74ης ΕΣΣΟ. Μετά την ορκωμοσία, που έγινε το μεσημέρι, ακολούθησε παρέλαση των ορκισθέντων προ των επισήμων. Την παρέλαση έκλεισε διμορφία επιδείξεων του ΚΕΝΣ Σύρου, ο οποία έκανε ασκήσεις ακριβείας «Ενόπλου στρατιώτου εν Βαδισματι». Ακολούθησε δεξιώση από το Διοικητή του ΚΕΝΣ αντισυντ. Δ. Δεμέστηκα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου.
- Έλαβε το δίπλωμα της Νομικής ο συμπολίτης μας Γιώργος Γιαννούτσας.
- Στις 14/5 η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών και ο Σύνδεσμος Συριανών Αθηνών παρέθεσαν στο ξενοδοχείο KING PALACE των Αθηνών δείπνο προ την παρέλαση της 74ης ΕΣΣΟ. Βέλτιστα, το έργο του οποίου εξήραν σε ομιλία τους, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλ. Κορρές και ο Σίφνιος λόγιος Θεοδ. Σπεράντζας.
- Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου κατέπλευσαν στο λιμάνι μας για καύσιμα είκοσι πλοία και δεξαμενίστηκαν επτά.
- Αποφασίστηκε από το ΥΕΝ η αναβάθμιση της Σχολής Μηχανικών σε Δημόσια.
- Ο εγκατεστημένος στον Πειραιά συμπολίτης Τάσος Χατζηφωτίου, επιθεωρητής ατμοπλοίων, βούθησε με το ποσόν των 3.000 δρχ. τον ανάπορο, ακρωτηριασμένο και στα δύο πόδια ψαρά της πόλης μας, Μανώλη Ξεπατέρακη.
- Διατέθηκαν πιστώσεις από τον ΟΑΑΑ στο Δήμο Ερμούπολης 1.100.000 δραχμές και στο Δήμο Άνω Σύρου 150.000 δραχμές.
- Απεβίωσε στην Αθήνα από καρδιακή πάθηση ο Καλλιόπη Μυλωνά 20 ετών.
- Θάνατος στην Αθήνα και μετακομίδη ενταύθη του συριανού σμυντή Δημ. Νομικού 25 ετών. Κατά την κηδεία του τιμές απέδωσε άγρυπνη σμυντών.
- Γάμος Βαγγέλη Πρέκα λαϊκού συνθέτη και Ιουλίας Καστελάνου.

Συνέχεια στη σελίδα 11

Αναμνήσεις από τη μαθητεία μου στα συριανά τυπο

Στη μνήμη του αρχιτυπογράφου Πέτρου Βακόνδιου
(Μπελλαντάντα), γενάρχη των Βακονδίων της συριανής τυπογραφίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ευάγγελος Ν. Ρούσος γεννήθηκε το 1931 στην Ερμούπολη της Σύρου. Μετά τα εγκύκλια μαθήματα στη γενέτειρά του, σπουδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και Κλασική Φιλολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Βόννης ως υπότροφος του γερμανικού ιδρύματος Humboldt. Είναι αριστούχος διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως συνάκτης στα κέντρα ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ιστορικό Λεξικό, Κέντρο Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας) και

ως συντάκτης και ειδικός σύμβουλος της Εκδοτικής Αθηνών σε θέματα Αρχαιογνωσίας. Δημοσιεύματα: Ο Ηράκλειτος στις Εννεάδες του Πλωτίνου (διδακτορική διατριβή, 1968), Heraklit-Bibliographie (με εισαγωγή στις πρακτεπικές απουδέσεις, 1971), Ηράκλειτος, Τα Αποσπόματα (κείμενο, μετάφραση, σχόλια, 1971-2η έκδοση, Βελτιωμένη και επαυξημένη, 1987-3η έκδοση, αναθεωρημένη, 2000), Μένων, ο μαθητής του Γοργία (1971), Η πολιτική ακέψη στη Θεοσαλία τον 5ο αιώνα π.Χ. (1972), Δείγματα Λεξικού των Προσωκρατικών (1973), Η Κοσμολογία της Μιλήτου (1974), Αρχίλοχος και Ηράκλειτος

(1976), Κοσμογονία (1979), λογική Φαισική (1981), Ελεάτες (τα κείμενα με μετάφραση και ιστορική εισαγωγή, 1982), Κοσμογονία, Θεογονία, Ανθρωπογονία (1986), Προσωκρατικοί (ιστορική εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, τόμοι 1-4, 1999-2009), πολλά διδακτικά εγχειρίδια, μεταφράσεις αρχαίων κειμένων, Βιβλιοκρισίες και άρθρα σε περιοδικά, εγκυλοπαιδικά λεξικά και άλλα αυλλογικά έργα. Ειδικά για τα πράγματα της Σύρου, την Ιστορία της και την πολιτική παράδοσή της, ο Ευάγγελος Ρούσος ενδιαφέρθηκε έντονα πότι από τα χρόνια της μαθητείας του. Σε διάστημα πε-



ρίου μισού αιώνα έγραψε και δημοσίευσε, σε τοπικά περιοδικά και εφημερίδες, πλήθος σχετικές, μικρότερες και μεγαλύτερες, πραγματείες, οργάνωσε και διπύθυνε για μία δεκαετία το περιοδικό Συριανά γράμματα, και τώρα εργάζεται για να ολοκληρώσει δύο μεγάλα έργα του με θέματα συριανά: το ένα είναι ο Φερεκύδης ο Σύριος και το άλλο το Τοπωνυμικό της Σύρου.

Στη ζωή μου η ανακάλυψη της τυπογραφίας έγινε μόλις τέλειωσα το δημοτικό. Μέσα στην κατοχή, καθώς λιμοκτονούσαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε σκέψεις για γράμματα πάρα πέρα. Όύτε ο δωρεάν παιδεία υπήρχε τότε. Όύτε σχεδιασμός για το μέλλον, προτού επιβιώσουμε στο παρόν. Ο δρόμος προς τα συριανά τυπογραφεία είχε χαραχθεί για μένα από τον πατέρα μου και από τον μεγαλύτερο αδελφό μου. Ο πατέρας μου διατρούσε σχέσεις με αυτό το περιβάλλον, κάνοντας δουλειές του ποδαριού, διανομή εφημερίδων, εισπράξεις συνδρομών κλπ. Ο αδελφός μου ο Γιώργος αφοσιώθηκε από νωρίς στην τυπογραφία και την υπηρέτησε κάπου 40 χρόνια χωρίς διακοπή και χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Ήτσι Βρέθηκα κι εγώ παραγίος του Στεφάνου.

Το τυπογραφείο του Στεφάνου ήταν στο ισόγειο ενός δίπατου ή τρίπατου σπιτιού, ακριβώς απέναντι από το κέντρο της δυτικής πλευράς του Θεάτρου Απόλλων. Ανήκε στον απανωσυριανό Πέτρο Στέφανο, που έβγα-

ζε την Κυκλαδική, κάποτε καθημερινή εφημερίδα, την επετηρίδα Κυκλαδικόν Ημερολόγιον και το σατιρικό φυλλάδιο Ο Γάτος. Αυτός ο τίτλος έγινε το αναγνωριστικό παρωνύμιο της οικογένειας Στεφάνου. Αν τους ζητούσες ή τους συζητούσες, έπρεπε να πεις το όνομα του Γάτου, αλλιώς δεν καταλάβαιναν για ποιον Στέφανο ή Στεφάνου μιλάς. Τον Πέτρο Στέφανο διαδέχτηκαν οι γιοί του, ο Μιχάλης και ο Πίος Στέφανος. Όταν πήγα εγώ στο τυπογραφείο, αφεντικό ήταν ο κυρ-Μιχαλάκης. Ο Πίος διπύθυνε την Κυκλαδική, όσο ο αδελφός του πολεμούσε στο αλβανικό μέτωπο. Όταν ο Μιχάλης επέστρεψε, ο Πίος έφυγε και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Τ' αφεντικά μου, όταν τα γνώρισα, ήταν τριανταπεντάρηπδες. Τριανταπεντάρηπδες ήταν τ' αφεντικά και στα άλλα τυπογραφεία. Ο Γιώργος Κυπραίος και ο Σταύρος Βαφίας. Ισως λίγο μεγαλύτεροι ο κυρά-Ρηνούλα η Φρέραινα και ο Κώστας Γερασιμίδης. Μετά την κατοχή ο Μιχάλης εξέδωσε την Αυγή. Δεν θυμάμαι αν αυτή η

εφημερίδα είχε ιδρυθεί παλαιότερα από τον πατέρα του. Ο Μιχάλης συνέχισε με διακοπές και την έκδοση του Κυκλαδικού Ημερολογίου. Στο τυπογραφείο του εργάστηκαν κατά καιρούς ο Γιάννης ο Μαραγκός (η Αμμουδάρα), που αργότερα έκαστε την άρση του, ο Γεράσιμος ο Βουρλάτος, ανίσιος τύπος, που σκάρωνε και τραγουδάκια και που έφυγε νωρίς από τη Σύρη, ο αδελφός μου ο Γιώργος Ρούσος και ένα άλλο, απανωσυριανός, Γιώργος Ρούσος, που αργότερα έσπεισε δικό του τυπογραφείο, πισω από τη Δημαρχία, δίπλα στο Ρολόι.

Ο Στεφάνου ήταν απόλυτος στις ίδες του, και το βαθύ αίτημά του για πραγμάτωση του δημοκρατικού ιδανικού των ωθούσε συχνά στην οξύτητα της έκφρασής του, στην υπερβολή, στον χλευασμό και στην αθυροστομία. Από την άλλη όμως ήταν τριφέρός και ευαίσθητος σαν μικρό παιδί. Στο τυπογραφείο του επισκέπτονταν συχνά ο πρόξενος της Γαλλίας Μαρέν Ρηγούτσος, ο λόγιος συμβολαιογράφος Λευτέρης Πλου-

γραφεία (1943 - 1951)

του Ευάγγελου Ν. Ρούσσου

μιστός, ο Βαγγέλης ο Λαγουρός και άλλοι. Τότε άκουσα για πρώτη φορά συζητήσεις πάνω σε θέματα πολιτικά, κοινωνικά και λογοτεχνικά. Το αφεντικό έδωσε πολύ χρόνο στο Πάνθεον, για να ενημερώνεται, να ακούει και να μιλά. Συχνά ακούγαμε τους φίλους του να λένε χαριτολογώντας:

- Ο Μιχάλης πανθεῖται.

Στις πονηρές μέρες με τα εμφύλια κακά εκδηλώθηκε οξεία αντίθεση ανάμεσα στον καθολικό Στεφάνου και στον δεσπότη του. Ο Στεφάνου ήταν αντιστασιακός, είχε οργανώσει κάποιες ομάδες στην κατοχή και, κάποια στιγμή, όπως έλεγαν, εμφανίστηκε στην Άνω Σύρο οπλοφορώντας. Ο καθολικός επίσκοπος Αντώνιος-Γρηγόριος Βουταΐνος ήταν επίσης αντιστασιακός, είχε φυλακιστεί από τους Γερμανούς, αγωνίζοταν για την προστασία του πεινασμένου λαού και των δύο θρησκευτικών δογμάτων, αλλά δεν συμμεριζόταν τις απόψεις για χρήση βίας και για ένοπλο αγώνα. Ήταν, αφόρισε τον Στεφάνου, γρήγορα όμως πήρε πίσω τον αφορισμό. Μία Δευτέρα πρωί πήγαμε στο τυπογραφείο και βρήκαμε σπασμένα όλα τα τζάμια του μαγαζίου. Το κακό είχε γίνει τη νύχτα της Κυριακής. Ποιοί το είχαν κάνει; Μεθυσμένοι; Φανατικοί της Εκκλησίας; Ακροδεξιοί; Βέβαια αφορισμός και λιθοβολισμός πάνε μαζί. Άλλα την ίδια εποχή ακροδεξιοί είχαν ξυλοκοπήσει άγρια τον Αντρέα Γιαννίρη, υπεύθυνο της αριστερής εφημερίδας Κυκλαδική Φωνή. Τον είχα επισκεφθεί νοσηλεύμενο στο Δημοτικό Νοσοκομείο, που τότε στεγαζόταν δίπλα στην Κοίμηση (μετέπειτα ξενοδοχείο και καζίνο). Για τα γεγονότα του αφορισμού οι τυπογράφοι, με αρχηγό τον Γεράσιμο Βουρλάτο, σκάρωσαν ένα τραγουδάκι πάνω σε γνωστό σκοπό:

Μ' έκαψες, δεσπότη μου,
με τον αφορισμό σου,
με τα πολλά τα κόλπα σου
και τον μετανοιωμό σου.

Μ' έκαψες, που να καείς,
και στην Αυγή θα ξαναδείς
και πάλι τ' όνομά σου,
που να καεί π καρδιά σου.

Θυμάμαι τον Μαρέν Ρηγούτσο να κοντοστέκεται στο κεφαλόσκαλο του μαγαζίου, στηριγμένος στο μπαστουνάκι του και να απευθύνεται στο αφεντικό με την ερώτηση:

- Τι γίνεται, βρε αφορισμένο παιδί;

Μία μέρα εμφανίστηκε στο τυπογραφείο η αρραβωνιαστικά του αφεντικού, ο Μελίνα Γαδ, με την αστραφτερή νεότητά της. Εντυπωσιαστήκαμε μικροί μεγάλοι. Την επομένη ήταν έτοιμο το πειρατικό τραγουδάκι πάνω σε γνωστό σκοπό.

Οι τυπογράφοι, πρωτού πιάσουν δουλειά, στάθηκαν στο κατώφλι διστακτικοί και το τραγούδιονταν έτοιμοι να το βάλουν στα πόδια, αν δουν πως το αφεντικό θυμώνει. Έχουν περάσει 65 ολόκληρα χρόνια και όμως διατηρώ στη μνήμη αναλλοίωτα και τη σκηνή και το τραγούδι:

Τα σμαράγδια των ματιών σου, ω Μελίνα,
κομματίσαν την καρδιάλα μου, τοσκήνια.
Θα σε κλέψω, σου τ' ορκίζομαι, ω Μελίνα,
θα σε πάρω και θα πάμε στην Αθήνα.

Και θ' αφήσεις τον Μιχάλη, ω Μελίνα,
και μαζί θα την περνούμε φίνα.
Τον αφόρεσε ο δεσπότης, ω Μελίνα,
μνη τον αγαπάς, γιατί είναι κρίμα.

Στο τυπογραφείο του Στεφάνου έμαθα στοιχειοθεσία και εκτύπωση στα μικρά κειροκίνητα πιεστήρια. Εκεί τύπωσα και τα πρώτα φύλλα του Αετού μου. Ξεκίνησα με την κάσα. Η κάσα ήταν μεγάλο ξύλινο συρτάρι με βάθος περίπου τρία εκατοστά και με πολλά, επίσης ξύλινα, οριζόντια και κάθετα, χωρίσματα, που σχημάτιζαν ορθογώνιους χώρους, τα σπιτόπουλα. Τα σπιτόπουλα περιείχαν γράμματα, τα στοιχεία, με τα οποία στοιχειοθετούσαμε τις συλλαβές, τις λέξεις, τις προτάσεις, τις γραμμές, τις αράδες, για να αποτελεσθεί η ανάγλυφη πλάκα κάθε κειμένου, που επρόκειτο να τυπωθεί. Τα σπιτόπουλα είχαν όλα τα ίδια βάθος, όχι όμως και τις άλλες διαστάσεις τους. Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του κάθε στοιχείου μέσα σε ένα κείμενο, είχε προβλεφθεί και το μέγεθος του δικού του σπιτόπουλου μέσα στην κάσα. Ήταν υπήρχαν σπιτόπουλα που χωρούσαν πολλές δεκάδες στοιχείων από ένα γράμμα, όπως το α, το ι, το ο, το ν, το π και το σ και σπιτόπουλα που χωρούσαν μόνο λίγες μονάδες στοιχείων όπως το ξ, το θ, το ζ και το ψ. Η κάσα ακκουμπούσε στο επάνω μέρος ενός κομιδίου με επικλινή επιφάνεια, που διευκόλυνε τον στοιχειοθέτη να παίρνει τα στοιχεία, χωρίς να σκύβει. Το κομιδίο στη βάση του είχε υποδοχές για να μπαίνει συρταρωτά τη κάσα, όταν δεν τη χρησιμοποιούσαν.

Κάθε τυπογραφείο είχε πολλές κάσες και πολλά κομιδίνα για την τοποθέτησή τους κατά την εργασία και για τη φύλαξή τους, όταν δεν ήταν σε χρήση. Εκτός από τις κάσες, υπήρχαν και τα κασάκια, που περιείχαν μόνο κεφαλαία γράμματα.

Τα στοιχεία ήταν μικρά ορθογώνια, μακρόστενα μεταλλάκια από μολύβι και αντιμόνιο, με ύψος όχι πολύ μεγαλύτερο από δύο εκατοστά και τις άλλες διαστάσεις ανάλογες με το μέγεθος των γραμμάτων, που επιλέγονταν για το κάθε είδος εντύπου. Κάθε στοιχείο είχε από το χιτήριο, στην κορυφή της μίας άκρης του, αποτυπωμένο με μήτρα, το ανάγλυφο ενός γράμματος, τον οφθαλμό του. Στην άλλη άκρη του είχε μικρή εγκοπή, επίσης μία μικρή κοιλότητα στη δύο τρίτη του μήκους της στενής πλευράς του στοιχείου. Αυτές οι λεπτομέρειες έπαιζαν λειτουργικό ρόλο τόσο κατά τη στοιχειοθεσία όσο και κατά την εκτύπωση. Κατά τη στοιχειοθεσία διευκόλυναν τον τεχνίτη να αναγνωρίζει με την αφή το κάθε στοιχείο και να το τοποθετεί στο συνθετήριο στη σωστή στάση, δηλαδή όρθιο με τον οφθαλμό προς τα επάνω. Κατά την εκτύπωση, με το σφρίγιο της πλάκας, διευκόλυναν τη διαφυγή του ενδιάμεσου αέρα και τον παραμερισμό ιχνών από διάφορα μόρια ώλης ζέντης προς τα στοιχεία. Σε κάθε κάσα τα σπιτόπουλα, που περιείχαν στοιχεία, ήταν πολύ περισσότερα από τα γράμματα της αλφαριθμητικής, δηλαδή, από τα 24 σπιτόπουλα, που το καθένα τους περιείχε ποσότητα στοιχείων από ένα γράμμα του αλφαριθμητικού, υπήρχαν ισάριθμα σπιτόπουλα για τα κεφαλαία. Εξάλλου, με την ιστορική ορθογραφία, που απαιτούσε τόνους, πνεύματα και υπογεγραμμένες, το κάθε φωνήν είχε πολλαπλά σπιτόπουλα. Ήταν το απλό άλφα (α), το άλφα οξεία (ά), το άλφα βαρεία (ά), το άλφα περισπωμένη (ά), το άλφα ψιλή (ά), το άλφα δασεία (ά), το άλφα ψιλή οξεία (ά), το άλφα ψιλή βαρεία (ά), το άλφα δασεία βαρεία (ά), το άλφα υπογεγραμμένη (ά), το άλφα ψιλή περισπωμένη υπογεγραμμένη (ά), το άλφα ψιλή περισπωμένη υπογεγραμμένη (ά), το άλφα δασεία περισπωμένη υπογεγραμμένη (ά) και ούτω καθέντις, είχε το καθένα δικό του σπιτόπουλο.

Υπήρχαν ακόμα σπιτόπουλα για τους αριθμούς, για τα σημεία της στίξης, το κόμμα (,), την τελεία (.), το δίστιγμο (:) το ερωτηματικό (?) και το θαυμαστικό (!) και για διάφορα σύμβολα, που παρένθεση (,) τα εισαγωγικά

(«»), τις αγκύλες («») και (]], τις συνέχεια (·), την παιώνια ή μπάρα (·), τον αστερίσκο (*) και την παράγραφο (§). Τέλος, υπήρχε ένα μεγάλο σπιτόπουλο που περιείχε τα διαστήματα. Αυτά ήταν όπως όλα τα στοιχεία, ήταν όμως λίγο πιο κοντά και δεν είχαν αφθαλμό. Χρησιμευαν για να χωρίζουν τη μία λέξη από την άλλη, χωρίς να φαίνονται στο τυπωμένο κείμενο, εφόσον το ύψος τους δεν έφτανε στην επιφάνεια της πλάκας.

Όλα τα στοιχεία μίας κάσας αποτελούσαν μία οικογένεια, είχαν δηλαδή ενιαία χάραξη, ενιαίο τύπο γραφής. Υπήρχαν πολλές οικογένειες στοιχείων. Θυμάμαι τα απλά, τα απτικά, τα ολύμπια, τα ελζεβίρ, τα αρνουθό, τα μποτόνια. Κάθε οικογένεια διέθετε τα λευκά της, τα ημίμαυρά της και τα μαύρα της, χαρακτηριζόμενα έτσι από το πλάτος του οφθαλμού των στοιχείων της. Υπήρχαν ακόμα τα πλάγια στοιχεία, της Λειψίας ή της Οφέρδρος. Εξάλλου, κάθε οικογένεια στοιχείων μόπορούσε να διαθέτει γραμματοσειρές ποικίλου μεγέθους. Στην τυπογραφία το μέτρο για τον υπολογισμό του μεγέθους ήταν η στηγή. Οι 10 στιγμές ήταν περίπου 3,5 χιλιοστά. Τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα στοιχεία ήταν των 10 στιγμών. Αυτά χρησιμοποιούσαν συνήθως στις εφημερίδες και στα Βιβλία. Υπήρχαν επίσης μικρότερα στοιχεία, των 8 στιγμών, τα οχταράκια, και μεγαλύτερα, των 12 στιγμών, τα δωδεκάρια. Τα ακόμη μεγαλύτερα στοιχεία, των 14, των 16, των 18 στιγμών και πάνω, τα χρησιμοποιούσαν για τους τίτλους των κειμένων ή για τα κείμενα των διαφημίσεων, των προγραμμάτων εσοπών, τελετών, παραστάσεων θεάτρου και κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τα πολύ μεγάλα στοιχεία, που χρησιμοποιούσαν σε ανάλογες περιπτώσεις, ήταν ξύλινα, όχι μεταλλικά. Τα πολιά τυπογραφεία είχαν και κομοδίνα με πολλά συρτάρια γεμάτα ξύλινα στοιχεία, σχέδια και γιρλάντες για πλαίσια, επίσης διάφορα διακοσμητικά σχήματα, όπως οι μαίανδροι, οι αλυσίδες, τα φύλλα και τα ανθέμια, τα λεγόμενα πλούμακια.

Η στοιχειοθεσία άρχιζε αφού προηγουμένως είχαν επιλεγεί τα στοιχεία που ταίριαζαν στο κάθε είδος κειμένου. Ο στοιχειοθέτης κρατούσε στο αριστερό του χέρι το συνθετήριο και με το δεξιό έπαιρνε τα στοιχεία ένα-ένα από τα σπιτόπουλά τους, για να σχηματίσει τις λέξεις, τις πρ-

τάσεις, τις σειρές, που τις λέγαμε αράδες, κι έπειτα τις παραγάφους, τις στήλες, τις σελίδες. Το συνθετήριο ήταν ένα σιδερένιο επίμπκες εργαλείο, που χωρούσε στην ρούφα του τεχνίτη, με τοιχώματα χαμπλότερα από το ύψος των στοιχείων, με το αριστερό τοίχωμα κινητό, για να κανονίζεται το πλάτος της αράδας και με την επάνω πλευρά ελεύθερη, δηλαδή χωρίς τοίχωμα, για να μπαίνουν τα στοιχεία και να βγαίνουν οι αράδες. Το πλάτος της αράδας κανονίζοταν με ανάλογο άνοιγμα και κλείσιμο του κινητού τοιχώματος και το μετρούσαν σε τετράγωνα. Το τετράγωνο είχε διάστασης 10 στιγμές στην κάθε του πλευρά. Το τετράγωνο των 10 στιγμών ήταν σταθερό για τον προσδιορισμό του πλάτους της αράδας. Το πλάτος της αράδας λεγόταν διάστιχο. Το διάστιχο υπολογίζοταν πάντα σε τετράγωνα των 10 στιγμών, άσκετα από το αν τα στοιχεία που επιλέγονταν για το κάθε κείμενο, ήταν μικρότερα ή μεγαλύτερα των 10 στιγμών. Συνήθως το διάστημα στις στήλες των εφημερίδων ήταν 8 έως 10 τετράγωνα, ενώ το διάστιχο στις σελίδες των βιβλίων ήταν από 18 έως 24 τετράγωνα.

Διάστικα λέγονταν και οι λεπτές λάμες, που παρεμβάλλονταν ανάμεσα στις αράδες, όταν το κείμενο έπρεπε να αραιωθεί. Τα διάστικα, όπως και τα διαστήματα, γίνονταν από το ίδιο υλικό με τα άλλα στοιχεία, ήταν όμως χαμπλότερα, για να μην τα πιάνει το μελάνι και να μην τυπώνονται. Διαφορετικά, το έντυπο θα ήταν κακέτυπο. Γι' αυτό οι τυπογράφοι φρόντιζαν, προτού πλάκα σφίχτει και πέσει στο πιεστήριο, να χτυπίσουν τα στοιχεία με μια ξύλινη πλάκα και ξύλινο σφυρί, ώστε τα διαστήματα και τα διάστικα να κατακάτσουν στη βάση της πλάκας και να μην τα αγγίξει καθόλου ο κύλινδρος με το μελάνι.

Στην ράχη του συνθετηρίου έβαζαν ένα μπρούτζινο διάστιχο με αυτά, το μόνο που έφτανε στο ύψος των στοιχείων. Ήταν κινητό και δεν επρόκειτο να μείνει στην πλάκα, επομένως δεν επρόκειτο να μελανωθεί και να τυπωθεί. Όλα τα άλλα διάστικα, όπως και τα διαστήματα, ήταν χαμπλότερα από τα στοιχεία και είχαν γίνει από το ίδιο υλικό με αυτά. Το μπρούτζινο διάστιχο με τα αυτά χρησιμεύει σαν οδηγός κατά τη στοιχειοθεσία. Πρόσφερε στα στοιχεία μία ισούψη με αυτά ράχη, η οποία εξασφάλιζε την ευθυγράμμισή τους. Όταν η

αράδα συμπληρωνόταν, το διάστιχο με τα αυτά περνούσε μπροστά, για να προσφέρει ράχη για την επόμενη αράδα. Αν αυτό το διάστιχο δεν είχε τα αυτά, η μετακίνησή του από την κάθε αράδα στην επόμενη θα ήταν αδύνατη. Εξάλλου, αν η ύλη τους ήταν ομοια με την ύλη των άλλων διαστίχων, δεν θα έδινε σταθερή βάση για τη στοιχειοθεσία. Κάθε αράδα έπρεπε όχι μόνο να είναι σταθερά ευθυγραμμισμένη, αλλά και να έχει ακριβώς το ίδιο πλάτος με όλες τις άλλες, δηλαδή να μην είναι ούτε χαλαρή ούτε υπερβολικά στιγμένη. Η κάθετη ευθυγράμμιση στο πλάτος ανάμεσα στις αράδες έπρεπε να επιτευχθεί με προσθαφαρέσεις, ανάλογα με την περιπτωση, διαστημάτων ανάμεσα στις λέξεις, τα οποία είχαν ποικίλο πάχος, συνήθως δύο έως τέσσερις στιγμές. Όταν το συνθετήριο γέμιζε από αράδες (χωρούσε 6-7), ο στοιχειοθέτης τις έβγαζε από το συνθετήριο, κρατώντας τις σφίχτα, για να μη διαλυθούν, και τις τοποθετούσε στον σελιδοθέτη. Τα κείμενα, που γέμιζαν τους σελίδοθέτες, τα έλεγαν μπαστούνια, δεν είχαν ακόμα το καθορισμένο μήκος μίας στήλης εφημερίδας ή μίας σελίδας βιβλίου.

Αυτό γινόταν ύστερα από την τυπογραφική διόρθωση των μπαστουνιών. Το κείμενο έπρεπε να απαλλαγεί από τα λάθη της στοιχειοθεσίας. Ακολουθούσε η σελιδοποίηση, δεύτερη και τρίτη διόρθωση, σφίξιμο της πλάκας και τύπωμα στο πιεστήριο. Μετά την εκτύπωση ακολουθούσε η διάλυση της πλάκας. Κάθε στοιχείο έπρεπε να ξαναγυρίσει στο σπιτόπουλο του. Όταν τα στοιχεία, με τη μακρόχρονη χρήση, φθείρονταν, τα έστελναν στα χυτήρια και έφτιαχναν καινούργια. Αργότερα, όταν κυκλοφόρησαν οι λινοτυπικές μπανάνες, η στοιχειοθεσία από την κάσα καταργήθηκε. Η σύνθεση των στοιχείων δεν γινόταν πια στο χέρι, αλλά με πληκτρολόγηση τους, που κατέβαζε τις μήτρες, για να αφήσουν το αποτύπωμά τους στο λειωμένο μέταλλο. Τότε, η κάθε αράδα ήταν μονοκόμματη και διαλυόταν, αλλά πετιόταν στο χυτήριο, για να ξαναχρησιμοποιηθεί σαν πρώτη ύλη. Με την εξέλιξη της λινοτυπίας σε μονοτυπία η αράδα ξανάγινε σύνθετη, αλλά και πάλι, μετά την εκτύπωση, πετιόταν στο χυτήριο. Ύστερα ήρθε η φωτοαύθηση και τα πλεκτρονικά.

Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑΣΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ

Την Τετάρτη 28/4/2010 ο Σύνδεσμός μας πραγματοποίησε τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του διακεκριμένου συμπατριώτη και μέλους μας, γιατρού γυναικολόγου Νάσου Χανδακά, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η εκδήλωση έγινε στην κεντρική αίθουσα της ΣΤΕΓΗΣ μας επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 56.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της πημέρας αυτής συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αγαπημένου μας ΝΑΣΟΥ.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας κ. Δημήτρης Βαφίας, αφού προηγουμένως καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρισταμένους.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας κ. Δημήτρης Κορφιάτης, πρώην Πρόεδρος του Σωματείου μας, ο οποίος σκιαγράφησε την προσωπικότητα του τιμώμενου όπως τον γνώρισε και τον έζησε από τα μαθητικά του χρόνια στη Σύρα και κατόπιν κατά τις Πανεπιστημιακές του σπουδές.

Σε μικρή οθόνη οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να βλέπουν αναμνηστικές διαφάνειες από τη ζωή και τη δράση του Νάσου μας.

Κύριος ομιλητής της Βραδιάς ήταν ο γιος του τιμώμενου, γιατρός μαριευτήρας - γυναικολόγος κ. Στέφανος Χανδακάς, άξιος συνεχιστής της επιστημονικής δραστηριότητας του αείμνηστου πατέρα του.

Θέμα της ομιλίας του ήταν:

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (Εξετάσεις που πρέπει να κάνει μία σύγχρονη γυναίκα. Ήταν πλήρως κατατοπιστικός και ικανοποίησε απόλυτα το ακροατήριό του. Στο τέλος ο Σύνδεσμός μας δια του Προέδρου του κ. Δημήτρη Βαφία του απένειμε [μετά θάνατον] μετάλλιο μετά περγαμηνής, το οποίο δόθηκε στη σύζυγό του κ. Πένη Χανδακά.

Έτσι έκλεισε αυτή η σεμνή τελετή.

Ας είναι αιωνία π μνήμη του.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ... ΜΕ ΤΣΑΪ

Την Κυριακή 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, για πρώτη φορά Τσάι στην αίθουσα της Στέγης μας.

Περάσαμε ένα πολύ όμορφο απόγευμα με τη συντροφιά του ακορντεόν, του συμπατριώτη μας κ. Δημ. Δρυμέτα, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.

Τα εκλεκτά έδεσματα ήταν όλα, προσφορά των Κυριών του Συμβουλίου.

Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της νέας σαιζόν του 2010-2011, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε μια τέτοια συγκέντρωση μια φορά τον μήνα, αφού αυτό πιστεύουμε ότι βοηθάει στην επικοινωνία και αναθέρμανση των σχέσεων των μελών μας.

Σας καλούμε λοιπόν με τους φίλους σας.

✓ Τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου στην «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» ανέλαβε ο συμπατριώτης και μέλος μας Βασίλης Χανδακάς, ενώ τοποθετήθηκε και ως αναπληρωτής προϊστάμενος της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

✓ Από 14-17 Ιουνίου, στα πλαίσια των Ερμουπολείων, η Δημοτική Πινακοθήκη θα στεγάσει Εκθέσεις ζωγραφικής, μοντελισμού, φωτογραφίας και γελοιογραφίας. Σπν Έκθεση Γελοιογραφίας μετέχει το μέλος μας κ. Τάκης Κυριασόπουλος.

Το Καλαντάρι του 1965

Συνέχεια από τη σελ. 7

• Στις 29/5 το απόγευμα αναστατώθηκε το λιμάνι μας από παρατεταμένους συριγμούς του δεξαμενιζόμενου φορτηγού πλοίου «ΜΑΡΙΑ Γ.Λ.» και από τις συνεχείς διαδρομές του ασθενοφόρου από τη δεξαμενή στο Νοσοκομείο. Δύο από τα μέλη του πληρώματος είχαν υποστεί ασφυξία από διαρροή διπλητηριωδών αερίων κατά την είσοδό τους σε στεγανή δεξαμενή. Ο ναύκληρος Τζαννής Σιέρας 25 ετών από τη Χίο ανεσύρθη νεκρός και ο Α' Μηχανικός Ανδρέας Νερούτας, που είχε σπεύσει σε θοίθειά του, σώθηκε ως εκ θαύματος μετά από τραχειοτομή, που του έκανε ο ιατρός Θεμ. Καρράς. Επίσης άλλα 14 μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά διληπτήριασην και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η σορός του άτυχου ναυτικού διακομίστηκε την επομένη στην Χίο.

ΙΟΥΝΙΟΣ

- Κάθε Τετάρτη στις 19 και 30' στην εκπομπή EIP, που έχει ως τίτλο «Τα χρονικά της πημέρας», μεταδίδεται συνεργασία του συμπολίτη δικηγόρου Κώστα Κριστίνη, ο οποίος αναφέρεται στα τρέχοντα θέματα της Σύρας.
- Ο Αντώνης Αλμπανόπουλος, με εξαιρετική εποιμόπτητη έπεσε στις 4/6 στη θάλασσα και έωσε από βέβαιο πνιγμό τον αόρμυτο παρθήνα Βασιλάκη Πρόκο, ο οποίος λόγω γεροντικής άνοιας έκασε τον προσανατολισμό του και έπεσε στη θάλασσα μπροστά από το καφενείο Αγιάσκαπη.
- Την Κυριακή 6/6 το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου οργάνωσε στη λέσχη «Ελλάς» ρεσιτάλ πιάνου του γνωστού μαύρου αμερικανού πιανίστα J. ROBERTSON.
- Ονομάστηκε έφεδρος αξιωματικός του Οικονομικού Σώματος ο Ανδρέας Γ. Πασσάς.
- Την Κυριακή 13/6 στο γήπεδο KENΒΣ «ΑΡΗΣ» Σύρου -Α.Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ 0-1.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

«ΤΟΣΟ ΜΗΝΙΚΕΣ ΝΟΟ»



Χορηγοί Έκδοσης:

-
-
-
-
-

ΑΥΡΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΥΡΟΥ, Επίτιμος Πρόεδρος Λυκείου Ελληνίδων Σύρου

Η Αύρα Δημ. Τσουρού δεν είναι πια κοντά μας. Έφυγε για την αινιόττη.

Η Συριανή κοινωνία που την έζησε από κοντά στις δραστηριότητές της, στην περίοδο 1955-1972, θα την θυμάται και θα την ευγνωμονεί, καθώς στο πέρασμά της άφησε σημαντικό έργο σε κοινωνικό, αγαθοεργό, καλλιτεχνικό και εθνωφελές επίπεδο.

Ευτύχησε να καμαρώσει την εκλεκτή οικογένεια που με τον σύζυγό της εδημούργησαν, και να συνεχίσει, με την εκλεκτή σταδιοδρομία των τεσσάρων παιδιών της, την επί γης πολύτιμη και δημιουργική παρουσία της.

As είναι αιωνία π η μνήμη της.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Στο προηγούμενο τεύχος μας, εξαιτίας της αυξημένης ύλης, δεν κατέστη δυνατό να αναφερθούμε στο πιερολόγιό μας έτους 2010.

Καλύπτουμε λοιπόν το κενό, έστω και καθυστερημένα, κάνοντας γνωστό ότι για άλλη μία φορά την έκδοσή του επιμελήθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα, το μέλος αλλά κυρίως λάτρης του Συνδέσμου μας ο κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ, τον οποίο για άλλη μία φορά ευχαριστούμε.

Ο σκοπός αυτής της έκδοσης ήταν διπλός. Αφενός να διαφημισθεί ο Σύρος μας, μέσα από τις θαυμάσιες φωτογραφίες των ερασιτεχνών φωτογράφων κ.κ. Νικ. Δεσύηρη, Κων. Ντάφου, Δαμ. Τιμωνίδη, Αντ. Μαρκουλή, Ιάκ. Καρβώνη, Γ. Ρουσσουνέλου, R. Sokolove, Nik. Σομπόνη, Μαν. Ρουσσουνέλου και Γ. Σόφιλου, τους οποίους ευχαριστούμε και αφετέρου να αυξηθεί η νοσταλγία και η αγάπη για το νησί μας των Συριανών της διασποράς. Από τα θετικά σχόλια που δεχθήκαμε, φαίνεται ότι επιτεύχθηκαν και οι δύο στόχοι.

Όμως πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στους χορηγούς της έκδοσης χωρίς την προσφορά των οποίων, θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί.

Χορηγοί μας ήταν οι:

- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΗΣΑΚΙ των κ.κ. Αφών Στεφάνου.
- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΡΟΥ του κ. Ρένου Φρέρη.
- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ του κ. Σταύρου Κοΐ.
- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και το κέντρο «ΤΣΟΥΝΑΜΙ» στην Αζόλιμνη του κ. Θόδωρου Τζαβάρα.
- SUPER MARKET ΝΕΩΡΙΟΥ.
- ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ του κ. Γιώργου Βακόνδιου και
- ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ «DREAM» και Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του κ. Απόστολου Κοπανιτσάνου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Θερμά συγχαρητήρια του Συνδέσμου μας προς το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του ιστορικού σωματείου της Ερμούπολης «Λύκειο των Ελληνίδων», μαζί με τα συγχαρητήρια μας προς την ανακρυθείσα Επίτιμη Πρόεδρο κα Ματίνα Μέγα-Παπαδοπούλου, με την ευχή όπως οι ευγενείς επιδιώκεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στεφών με λαμπρά επιτυχίαν επ' αγαθώ του έθνους και της ιδιαιτέρας μας πατρίδος.

Στις 20 Ιουνίου, πρέμα Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί πιμερίσια εκδρομή στο Λουτράκι Κορινθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με τις κυρίες:

Ελένη Χατζήρη τηλ.: 210-8828521

Πόλα Μουχτοπούλου τηλ.: 210 8818896

Ελεονώρα Σαρρή τηλ.: 210-6435193

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

✓ **Στις 7 και 8 ΙΟΥΝΙΟΥ** θα παρουσιαστεί στο θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη το έργο «Φθινοπωρινή Ιστορία», με πρωταγωνιστές την πατριώτισσα μας Κατερίνα Μαραγκού και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης και τη συνεργασία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΙΑΝΩΝ.

✓ **Στις 22/8/10** θα γίνει στον Αγ. Γεώργιο Ερμουπόλεως (Νεκροταφείο Σύρου) το μνημόσυνο των αδελφών Ρεθύμνη.

Παρακαλούμε τα μέλη μας που θα βρίσκονται στη Σύρο να παραβρεθούν, τιμώντας την μνήμη των μεγάλων και αείμνηστων ευεργετών της Σύρου.

Η ΘΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πληροφορούμε τα μέλη, τους φίλους και συμπατριώτες μας στη Σύρο, ότι η ετήσια θερινή εκδήλωση του Συνδέσμου Συριανών θα γίνει στο Dolphin Bay, στον Γαλπασά, την Τετάρτη 18 Αυγούστου και ώρα 21.00.

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με τις κυρίες:

Ελένη Χατζήρη τηλ.: 210-8828521

Πόλα Μουχτοπούλου τηλ.: 210 8818896

Ελεονώρα Σαρρή τηλ.: 210-6435193

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλούμε τα μέλη μας να μας γνωστοποιούν τα κοινωνικά δρώμενα που αφορούν τις οικογένειές τους, αν επιθυμούν τη δημοσίευσή τους στο περιοδικό μας.

Με δεδομένο ότι, ο οργάνωση ενός Πατριωτικού Σωματείου, στο οποίο όλοι προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εθελοντικά, δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται σε όλο το φάσμα αυτών των πληροφοριών, η ενημέρωσή μας είναι απαραίτητη για το καλύτερο αποτέλεσμα και την αποφυγή παρεξηγήσεων.

Η Εκδρομή μας στο Καρπενήσι



Στις 7 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 50 μελών και φίλων του Συνδέσμου μας, τριήμερη εκδρομή στο Καρπενήσι, με διαμονή στο ξενοδοχείο MONTANA. Επισκεφθήκαμε την Παναγία την Προυσιώτισσα και το Μικρό και Μεγάλο Χωριό Κορυσχάδες.



Κλασσική Ρεφλεξολογία άκρου πόδα

H Ρεφλεξολογία είναι μία μέθοδος εξισορρόπησης του οργανισμού που οποία βασίζεται στην ύπαρξη νευρικών απολήξεων στα πέλματα, στα χέρια και στα αυτιά.

Ο τρόπος ενεργοποίησής τους γίνεται με την εφαρμογή τεχνικών και ελεγχόμενων πιέσεων στα συγκεκριμένα αυτά σημεία που ονομάζονται αντανακλαστικά (reflex points). Η διέγερση των αντανακλαστικών έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση - ομαλοποίηση του κεντρικού και αυτόνομου νευρικού συστήματος και την αντίδραση των συστημάτων - οργάνων - αδένων του οργανισμού που συνδέονται με αυτά.

Οι πιέσεις στο πέλμα γίνονται με το χέρι είτε με τη βούθεια ειδικών ξύλινων stick. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε χώρες της Ασίας με μακρά παράδοση στη Ρεφλεξολογία όπως η Μαλαισία.

Αυτό που επιτυγχάνεται πρωτίστως από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες είναι να έρθει το σώμα σε μια κατάσταση πλήρους και βαθειάς χαλάρωσης (λόγω της εξισορρόπησης του αυτόνομου νευρικού συστήματος) που επιτρέπει να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί αυτοΐασης.

Οφέλη της Ρεφλεξολογίας:

- Φέρνει το σώμα σε κατάσταση βαθειάς χαλάρωσης και ευεξίας.
- Βελτιώνει την διάθεση και την ποιότητα - ποσότητα του ύπνου.
- Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος βοηθώντας στην μεταφορά των απαραίτητων ορμονών, οξυγόνου και θρηπτικών συστατικών για την αναδόμηση των κυττάρων.
- Βελτιώνει την λεμφική κυκλοφορία, επιταχύνοντας την αποβολή τοξινών.
- Ενεργοποιεί το αναστολικό σύστημα.
- Διεγείρει το νευρικό σύστημα - έχει υπολογιστεί ότι περίπου 7000 νευρώνες «ξυπνάνε» κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας.
- Μπορεί να λειτουργήσει αναλυτικά.

Κατά τις πρώτες συνεδρίες γίνεται εντατική αποβολή τοξινών από τον οργανισμό. Προκειμένου να βοηθήσουμε την παραπάνω διαδικασία καλό θα ήταν μετά από

κάθε θεραπεία να μην καταναλώνουμε καφεΐνη ή τείνη και να αποφεύγουμε αλκοόλ και κάπνισμα.

Η Ρεφλεξολογία μπορεί να εφαρμοσθεί σε άτομα κάθε πλικιάς από μωρά / μικρά παιδιά μέχρι πλικιώντας.

Μιά συνεδρία διαρκεί περίπου 40-50 λεπτά* με εξαιρέση την πρώτη που οποία μπορεί να διαρκέσει έως και μιά μισή ώρα στη διάρκεια της οποίας γίνεται λήψη ιστορικού και αυζητούνται τυχόν απορίες.

Συνιστάται έως και μιά μισή ώρα πριν τη θεραπεία να μην έχει προηγηθεί γεύμα, ή αν έχει προηγηθεί, να είναι ελαφρύ. Μετά την πρώτη συνεδρία μπορεί να εμφανισθούν παροδικά ήπια συμπτώματα όπως συναισθηματική φόρτιση, εξάντληση, «βαρύ» κεφάλι, πονοκέφαλος, τακτική κίνηση του εντέρου, συχνή ενούρπηση, έντονη εφιδρωση. Πρόκειται για μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην προσπάθειά του να αποβάλει συσσωρευμένες τοξίνες μέσω των πνευμόνων, του δέρματος, του εντέρου και των νεφρών προκειμένου να ξαναβρεί την ισορροπία του.

* Η διάρκεια της θεραπείας είναι ανάλογη της κατάστασης του περιστατικού. Σε πλικιώμενά άτομα, μικρά παιδιά καθώς και άτομα καταπονημένα σωματικά π θεραπεία διαρκεί από 10 λεπτά (στην περίπτωση ενός μικρού παιδιού) έως 30 λεπτά (πλικιώμενοι και εξασθενημένοι οργανισμοί).

ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΟ '60

Σβητιά κλωστήρια, πλοία αραγμένα, λοξά σκαλιά
π φευγαλέα τώρα ματάμου φωτογραφίζει,
φάλιτο χιτπάει φπλό ρολόι στα δυό σχολειά
όμορφης πόλης που ανεπαίσθιτα ραγίζει.

Βγάζει σεργιάνι την παλιά μου γειτονιά
ιούτη του Αυγούστου π βραδιά που ξεσπιώνει
μα στο καρνάγιο πλάι σε καδένες και σε σχοινιά
στόμα με στόμα φέρνει γύρα το αφιόνι.

Αιώνες δύο οτου Απ Νικόλα το στενό
τα περασμένα και τα μελλούμενα θυμάσαι
σαν τραγουδάς: «Μν ρωτάς τον ουρανό»,
«Το γελεκάκι» και το «Αι γενεάι αι πάσαι».

Κι ως τριποδίζει στο πλακόστρωτο ο ντορής,
στο φωτομένο από τις φάσεις της σελήνης,
με το κραγιόν σου παραμύθια μου ιστορείς
κι ύστερα φεύγεις κι ακυβέρνητο μ' αφήνεις.

Tάκης Κυριασόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Επιμέλεια: Ελένη Χατζήρη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Η Μαριάννα Παπαγούνα, κόρη του Αντωνίου και της Νάσας Παπαγούνα, και ο Δημήτριος Κουκουνιάς, απέκτησαν κοριτσάκι στις 21-2-10.
- Η Ναταλία Κάλφα, κόρη της Άννας και του Στέλιου Κάλφα, και ο Γιάννης Κόντας απέκτησαν κοριτσάκι στις 19-5-10.
- Η Σοφία Βουτσινά, κόρη του Ανα-

στασίου και της Ευγενίας Βουτσινά, και ο Ανδρέας Δημητριάδης, απέκτησαν αγοράκι στις 21-5-10.
 • Στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στον Ταύρο, βαπτίσθηκε στις 30-5-10 το κοριτσάκι του Αντώνη Σαλάχα και της Αγγελίκης Ανδρειωμένου, κόρης των μελών μας Μάνου και Ντίνας Συκουτρή-Ανδρειωμένου.

Πολλές θερμές ευχές στα παιδιά και στους γονείς.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

- Συγχαίρουμε τα παιδιά του μέλους μας Αλέξανδρου Κωνσταντινόπουλου, Γιώργο και Κων/νο, για τις διακρίσεις τους στις:
 Α) 21-23 Μαρτίου 2010 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, 1η θέση στο ομαδικό (χρυσό), 1η και 2η θέση στο ατομικό (χρυσό).

Β) 25-31 Μαρτίου 2010 Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στην πόλη Brno της Τσεχίας, 5η θέση στο ομαδικό.
 Γ) 4-6 Απριλίου 2010 Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στην πόλη Linz της Αυστρίας, 1η θέση στο διπλό εφήβων.

ΠΕΝΘΗ

- Ο Σταύρος Κατριντζάκης απεβίωσε στις 5 Μαρτίου και ετάφη στις 6 Μαρτίου στην Σύρο. Είναι πατέρας των μελών μας Νικολάου και Μαρίετας Μπριλάκη.
- Απεβίωσε στην Σύρο στις 11/12/09 ο Γιάννης Συνοδινός, πατέρας του μέλους μας Μαρίας Λέστου.
- Στις 2/3/10 απεβίωσε η Ελένη Νάσου μητέρα του Σπύρου και της Navás Νάσου.
- Στις 22/2/10 απεβίωσε ο αδελφός του Σπύρου και της Navás Νάσου, Αθανάσιος Νάσος.
- Ο Νικόλαος Φιλάρετος (καπετάνιος και πρών Δημαρχος Ερμούπολης) απεβίωσε στην Σύρο στις 10 Μαρτίου και ετάφη στις 11 Μαρτίου στην Σύρο.
- Η Αύρα Τσουρού, κήρα του Δημο-

τρίου Τσουρού, απεβίωσε στις 8/4/10 και ετάφη στις 9/4/10 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
 • Στις 30 Μαρτίου απεβίωσε ο Κων/νος Μαραβελάκης. Διετέλεσε Διευθυντής Αγροτικής Τραπέζης, φίλος της Σύρου, και ετάφη στις 30 Μαρτίου στο Α' Νεκροταφείο.
 • Απεβίωσε στις 25 Μαρτίου και ετάφη στην Σύρο στις 26 Μαρτίου η Χαρίκλεια Δημ. Παντελή (Φοράδη) θεία του μέλους μας Όλγας Παπάζογλου-Παντελή.
 • Απεβίωσε στην Αθήνα στις 10/5/10 ο Κων/νος Ευαγγ. Κριτίνης, αδελφός της κ. Δρυμέπετα Ισμήνης και του Αλέξανδρου Κριτίνη.
 • Στις 16 Μαΐου απεβίωσε η Μαρία Δελασσούδα το γένος Γ. Γαβιώτη, σύζυγος Ιακώβου.

Συλλυπούμεθα θερμά τις οικογένειές τους.

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ

Το τρίμηνο Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2010	
εισπράχθησαν για φιλανθρωπικούς και άλλους σκοπούς- τα εξής ποσά:	
• Μαστρογιούζεπου Καΐτη	€50
εις μνήμην Καπετάν Νικόλα Φιλάρετου	
• Κρητικού Ανδρομάχη	€100
εις μνήμην Κων/νου Κριτίνην	
• Κολλώτου Μπίλιω	€50
• Χανδακάς Βασίλειος	€50
• Ανώνυμος	€450
• Ανώνυμος	€30
• Χατζήρη Ελένη,	€50
εις μνήμην Σάββα Καλιβρούσην	
• Κεσίση Άννα	€50
• Ξύδης Γεώργιος	€50
• Κεσίση Άννα	€50
• Πατέρα Μάγδα	€200
• Μαρκίδου Μιχαήλ Μαρία	€300
• Βαφία Άννα,	€150
εις μνήμην Τσουρού Αύρας	
• Θεοδώρου Ιουλία	€175
• Βλαχάκης Γεράσιμος,	€100
εις μνήμην Μαραβελάκη Κων/νου	
• Σιδέρης Ανδρέας	€37
• Απέργης Αλέξανδρος,	€50
εις μνήμην Μαραβελάκη Κων/νου	

Tous ευχαριστούμε και υπενθυμίζουμε τον λογαριασμό μας στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ με αριθμό:

8 4 3 8 8 3 7 8

για όσους θέλουν

να καταθέσουν τις δωρεές τους.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Η παλαιά στέγη του Συνδέσμου μας, οδός Καποδιστρίου 42, Β' όροφος, κοντά στην Ομόνοια, συνολικού εμβαδού 105 τ.μ., με δυνατότητα χωρισμού σε 2 ή και 3 ανεξάρτητους χώρους με χωριστές εισόδους, κατάλληλους για επαγγελματική στέγη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 6944 556 228

ΜΙΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

του Στέλιου Παπουτσά

Με τον ερχομό της ανθοφορούστις και ευαισθητοποιούστις εποχής των χρωμάτων, μαζί με την χαρίεσσα φύση ευδιαθετούν και οι επί γης ανθρώπινες υπάρξεις. Πέρασαν από την καταπεστική συμπεριφορά του Χειμώνα στην ελευθεριάζουσα Άνοιξη. Και καίρονται.

Και σ' αυτή την αναμενόμενη θαυμαστή εποχή, λαμπρύνονται οι πημέρες και πνευματικώς. Θυσαυριζόμενες εξ αιτίας του υπερισχύοντος κάθε άλλου θρησκευτικού γεγονότος. Της του Χριστού Αναστάσεως. Της προς τα άνω ανύψωσής Του, μετά την προτάση της Κάτω, επί γης διέλευσή Του.

Και επισφραγίζεται, ο καλλιεργηθείς ενθουσιασμός, Φύσης και ανθρώπινων συ-

ματική ατμόσφαιρα, σύρτασε και εφέτος ο Σύνδεσμος των Συριανών (της Αθήνας), την εθιμική εαρινή εορτή του, στον υπέρτατο της Ερμούπολης Λόφο της «Αναστάσεως». Στην κορυφαία θέση, που επέλεξαν οι πρόγονοι πημάν έποικοι αυτού του Τόπου. Για να αναγείρουν εκεί, τον Ναό της προς τον Θεό ευγγνωμοσύνης των.

Εκεί ψηλά, από όπου αγγαντεύοντας το περίγυρο Πέλαγος και γυροφέροντας το Βλέμμα σου περί το θαυμαστό Τοπίο, ψιθυρίζεις εκ βαθέων σκεπτόμενος: «Σ' αυτό τον Τόπο γεννήθηκα και πρωτοείδα το γαλαζοφώπιστο φως».

Και ήσαν εκεί, φίλοι, γνωστοί, αλλά από κοντά και οι ομοίως και παράλληλα εορ-

τάντες συζητώντες και φιλομειδίοντες.

Από την ομήγυρη, κάποια κυρία, καθήμενη κοντά στον γράφοντα, όταν οι κυρίες του Συνδέασμου προσέφεραν τα δικά τους εθιμικά γλυκοκεράσματα, ερώτησε: «Ποιοι οι τα προσφέρουν τώρα αυτά;» Η παραπλεύρως αυτής καθήμενη την πληροφόρησε. «Είναι από τους Συριανούς». Η πρώτη διατηρήσασα την απορία της, έθεσε νέο ερώτημα προφανώς περιπαικτικό. «Καλά και εμείς τι είμαστε Παριανοί;» Η αναλαβούσα να την κατατοπίσει σχετικώς της επενδήγησε: «Ναι αλλά είναι Αθηναίοι».

Η αρχικώς θέσασα το ζήτημα, ευρεθείσα έμπροσθεν του προκύψαντος γριφώδους θέματος και έχουσα χαριτολογική διάθεση συμπλήρωσε: «Παριανοί εμείς, Αθηναίοι αυτοί, που είναι οι Συριανοί;». Και η άλλη έδωσε τη χαριστική θολή: «Να έρχονται», χωρίς την αναμενόμενη επεξήγηση αν οι εισερχόμενοι ήσαν οι αναζητούμενοι. Ήταν η στιγμή που εισέρχονταν στο χώρο των κερασμάτων οι Άρχοντες του Τόπου και οι συνήθιστες παρατρεχάμενοι, μετά από την μεταφορά της «Αναστάσεως» περί την συνοικία. Δημιουργήθηκε κάποια αναταραχή και έτσι έμεινε αδιευκρίνιτη και η αρχική απορία. «Ποιες ήσαν οι κυρίες που κερνούσαν εκ δευτέρου τους εορτάζοντας».

Μετά τον διακριθέντα υπεροληθωρισμό, τον επικρατίσαντα χαρμόσυνο ήχο και το ευδιάθετο ύφος, τις ευχάριστες ανταμώσεις φιλικών προσώπων, τα προτεινόμενα χέρια προς επιβεβαίωση των ανταλλασσομένων ευχών, δόθηκε το τέλος της εορταστικής Εκδήλωσης του Συνδέασμου των Συριανών (της Αθήνας) και της Πλανηγύρεως των εντοπίων Συριανών, της περί τον Λόφο συνοικίας.

Εκεί ψηλά, στον ανεμίζοντα άνεμο, του οποίου τα ριπίδια φρεσκάριζαν το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή των παρευρεθέντων.



ναισθημάτων, με μια συνεορτή όπου οι συνεορτάζοντες, αλλά και Ελληνοπρεπώς θυρυβούντες, ομοιοποιούν τα γεγονότα, σε μια ενοποιημένη έννοια, αυτής της ανθρώπινης με εκείνη της του Κυρίου ανύψωσης.

Σ' αυτή την εορταστική, φυσική και πνευ-

τάζοντες εντόπιοι, καλοπροσάρτετοι και φιλικοί κάτοικοι του αυτόθι σικισμού. Και παρά τον κάποιο συνωστισμό, για το μετά τη Θεία Λειτουργία κέρασμα, όλοι μαζί νιώθαμε συνδαιτυμόνες, μιας κοινής εορταστικής πανηγύρεως, «εις κοινή Τράπεζα».

C A F É - B A R

ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΔΡΟΥΛΗ

Ζορμπάνος Γιώργος



Πρωτοπαπαδάκη 35
Ερμούπολη, Σύρος
Τηλ. 22810 88633
Κιν. 6936 579120

Stampa Land

Σαλάχας Αντώνης

Κιν: 6937 41 68 55

asalahas@stampaland.gr

Λυκούργου 96, Καλλιθέα Τηλ: 210 9570763, Fax: 210 9570793
www.stampaland.gr

ΚΟΥΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μαιευτικής - Γυναικολογίας

Εξειδικευθείς στη Γυναικολογική Ογκολογία

R.P.C.I. - USA

Ε.Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»
ΤΗΛ. 213 207 9545
213 207 9524

Οικία:
Τηλ. 210 5814619
Κιν. 694 4383955
e-mail: koutrasa@yahoo.com



M *Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο
Μαρμαρογλυπτικής*

- Ανάγλυφα
- Υπέρθυρα
- Γράμματα
- Ζωγραφική
- παιδικών δωματίων



Μπιρμπίλη Δέσποινα

Αχλάδι Βάρης
Τ. Κ. 84700 - Σύρος

τηλ. 22810 83869 - 61108
6937210789

Blue Star Προορίσμοι



*Η γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ εξυπηρετείται από την Superfast Ferries, μέλος της Attica Group.



 **Blue Star Ferries®**

Κανείς δεν μας ταξιδεύει καπίτερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Η ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ BLUE STAR FERRIES: ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 210 89 19 800, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 2310 560 700, ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2810 347 180

bluestarferries.com

μέλος της  Attica Group