



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1900

ISSN 1791-9533



ΠΑΤΡΙΟΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ - ΣΩΜΑΤΕΙΟ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΥΡΙΑΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΤΟΣ 15ο ΤΕΥΧΟΣ 59

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

3ης Σεπτεμβρίου 56 - 10433 Αθήνα
Τηλ: 210.82 26 785 - 210.52 37 277

Fax: 210.52 41 047

E-mail: nisosyros@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.synd.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1710

Υπεύθυνος έκδοσης:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΦΙΑΣ

Πρόεδρος Συνδέσμου Συριανών

Επιμέλεια Έκδοσης:

ΒΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

Συνεργάτες παρόντος τεύχους:

ΜΑΡΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΑΛΕΖΙΟΥ

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΣΙΜΑΚΗΣ

ΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΑΙΡΗ ΡΩΤΑ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΡΗ

Διόρθωση κειμένων:

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφραζουν τις προσωπικές και μόνο θέσεις των συγγραφέων τους και συνεπώς δεν αποχύνουν τις θέσεις του εντύπου μας, το οποίο δύναται να δικαιώματα να τα τροποποιεί, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.



Κι όμως...
η πλατεία
Μιαούλη είναι
χιονισμένη!

Φωτογραφία:
Κ.Παπαπολός

Φωτοοποιεισθενία
B. & E. Μπαζιάν ΕΠΕ
Επικούρου 31 & Περακώ
Τηλ: 210.32.14.904 Fax: 210.32.14.991



*Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
των Συνδέσμου Συριανών εύχονται
σε όλα τα μέλη του
και τις οικογένειές τους,
στους φίλους τους,
στους φίλους της Σύρας μας,
στους κατοίκους και τις Αρχές του τόπου μας
και στους απανταχού της γης Συριανούς*

**ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2011
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος III του Καταστατικού μας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/11/2010, καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου Συριανών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 9/1/2011 στη Στέγη μας της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 56 (5ος όροφος).

Τα θέματα της Ημερίδας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2010
2. Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
4. Υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2011.

Η Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος V του Καταστατικού μας, πρέπει να είναι σε απαρτία με την παρουσία των μισών πλέον ενός, των μελών του Συνδέσμου μας, που είναι ταμειακώς εντάξει.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της, κατά τα παραπάνω προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ώρα 11 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Η Συνέλευση αυτή θα είναι σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Βαφίας

Ο Γενικός Γραμματέας
Στέφανος Προβελέγγιος

Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, θα κοπεί η βασιλόπιτα του 2011 και θα επακολουθήσουν:

1. Βράβευση της κας Révas Μουχτοπούλου-Κυριακού από τον Σύνδεσμό μας για την δραστήρια παρουσία της επί 50 συνεχή έτη.
2. Παρουσίαση του Βιομηχανικού Μουσείου της Ερμούπολης από τον Διευθυντή του Μουσείου κ. Κωστή Μπιτζάνη.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι μας να παρευρεθούν και να παραμείνουν μέχρι το τέλος στις εκδηλώσεις.

«...ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ, ΡΗΓΙΣΣΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ,

Του Ανδρέα Γ. Πασσά
Δικηγόρου Αθηνών επί τιμή

Σκοπός μου είναι να καταχωρίσω στο παρόν τεύχος ένα, κατά την γνώμη μου, εξαιρετικό ποίημα για το νησί μας, που μέσα στις επτά στροφές του εγγίζει τις ομορφίες της πατρίδας μας και τις διαχρονικές συγκίνεσης μας.

Φαίνεται ότι, το ίδιο με εμάς τους Συριανούς, ένας ξένος επισκέπτης μας εθαύμασε την Σύρα μας, συγκινήθηκε και την περιέγραψε σε αυτοσχέδια έμμετρη σύνθεσή του, όταν τον Αύγουστο του 1987 επισκέφθηκε οικογενειακώς το νησί μας για τις διακοπές του.

Ο επισκέπτης μας και θαυμαστής μας είναι ο δικηγόρος και πρών Νομάρχης Πάνος Γύφτουλας, και ο θαυμασμός του αυτός αποτύπωθηκε ομοιοκατάληκτα ως εξής:



ΣΥΡΑ

Με τα σινιάλα της καρδιάς σου στέλνω μπενετάδες¹,
Ερμούπολη αρχόντισσα, Ρήγισσα² στις Κυκλαδες.

Σκαρφαλωμένη στο βουνό αγέρωκη κι ωραία φαίνεσαι σα ν' απόδητά της Παναγιάς παρέα.

Της Παναγιάς που σ' έχρισε με τόση καλωσύνη να αγκαλιάζεις στοργικά Φραγκιά και Ρωμιούντο.

Τ' άσπρο, τ' απέριπτο το φως έθρεψε τα παιδιά σου Σουρήδες και Ροΐδηδες στη γαλανή αγκαλιά σου.

Τα όμορφα σπιτάκια σου, οι αυλές, τα καλντερίμια, γαλάζιες ουρανόπετρες που παίζουν με το κύμα.

Μέσ' το μυαλό μου τριγυρούν σαν είμαι μακριά σου και με καλούνε θελκτικά ναρθώ πάλι κοντά σου.

Και η ψυχή μου ανασκιρτά, ω δεύτερή μου μάνα, κάθε φορά π' ακούγεται τ' Άπ Δημητρίου καμπάνα.

¹ μπενετάδες=χαιρετισμούς

² Ρήγισσα=Βασίλισσα

Από τη Συριανή

ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΑ

Επιμέλεια: Ανδρέα Γ. Πασσά

Στο παρόν τεύχος συνεχίζουμε τη δημοσίευση λέξων της Συριανής ντοπιολαλιάς που αρχίζουν από το γράμμα «Σ».

σαβόρε	= τρόπος μαγειρέματος ψαριών (με ξύδι, δεντρολίβανο)
σαβόρι	= τρόπος μαγειρέματος ψαριών (με ξύδι, δεντρολίβανο)
σαγγελέας, ο	= εισαγγελέας
σαϊνιά, π	= εξυπόναδα, ευφυΐα, ευστροφία
σαΐτα, π	= μικρός αυτοσχέδιος χαρταετός
σάλα, π	= αίθουσα υποδοχής
σαλαγκιά, π	= αλιευτικό αγκίστρι τριών αιχμών
σαλαχόθεργα, π	= απόδραμένη ουρά σαλαχιού, μαστίγιο
σαλελέ, το	= αργοκινησία, πρεμία, χαλαρότητα
σαλοπατώ	= πατώ στη σάλα, λερώνω τα καθαρά, αναστατώνω
σάματις	= άλλωστε, μήπως, ίσως
σάμε	= ίσαμε, περίπου, μέχρι
σαμιαμίδι, το	= μικρή σαύρα
σαμιαμίθι, το	= μικρή σαύρα
σαμπάνι, το	= ναυτ. λέξη σχοινένιος κλωβός ανύψωσης - μεταφοράς
σαμπανιά, π	= μάζα ανυψούμενων - μεταφερόμενων με το σαμπάνι
σάμπως	= μήπως
σανσέ, το	= αρωματική μικρή ζελοειδής καραμέλα
σαυράδα, π	= σαύρα
σαυράδι, το	= μικρή σαύρα
σαχλαμπούχλας, ο	= σαχλαμάρας σκωπτ.
σαχλός, ο	= σαχλαμάρας
σαχλοτρώω	= τρώω ανόρεκτα, ανεπαρκώς, εξασθενημένα
σιθράκνια, τα	= σπάραχνα, θράγχια
σιθρακνιάζω	= θρακνιάζω
σιθράκνιασμα	= θράκνιασμα
σιθράκνιασμένος	= θράκνιασμένος
σιθρακνός, ο	= θρακνός
σγηρομπαλάκι, το	= μικρό δερματικό εξόγκωμα
σγηρόμπος, ο	= δερματικό εξόγκωμα
σγηρουμπούλι, το	= δερματικό εξόγκωμα
σγηρουμπούλακι, το	= μικρό δερματικό εξόγκωμα

Αναμνήσεις από τη μαθητεία μου στα συριανά τυπογραφεία (1943 - 1951)

Στη μνήμη του αρχιτυπογράφου
Πέτρου Βακόνδιου (Μπελλαντάντα), γενάρχη
των Βακονδίων της συριανής τυπογραφίας.

του Ευάγγελου
Ν. Ρούσσου



Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Στο τυπογραφείο του Αθανάσιου Σκορδίλη πέρασα τη δεύτερη φάση της μαθητείας μου στα συριανά τυπογραφεία. Σε σύγκριση με του Στεφάνου, ο εξοπλισμός του ήταν σχετικά νεότερης τεχνολογίας. Όταν πήγα εγώ, ο ίδιοκτήτης του δεν υπήρχε πιά και η επιχείρηση είχε νοικιαστεί στον Γιώργο Κυραίο. Έβλεπα τη γριά Σκορδίλαινα, που ερχόταν να εισπράξει το νοικι. Δεν ξέρω αν αργότερα ο Κυραίος αγόρασε την επιχείρηση. Όταν στη δεκαετία του '50 ο Κυραίος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, για να στήσει εκεί δικό του τυπογραφείο (το παράδειγμά του ακολούθισαν ο Μιχάλης ο Στεφάνου και ο Παύλος Φρέρης), η επιχείρηση πέρασε στα χέρια του Σταύρου Βαφία και έτσι συνέχισε ως τη διάλυσή της. Ένα μικρό διάσπαρτο μετά την Κατοχή, τα τυπογραφεία Κυραίου, Βαφία και Φρέρη είχαν συνεταιρίστει. Στο τυπογραφείο του Κυραίου τυπώνονταν, εκτός από τη δική του εφημερίδα, τον «Ελεύθερο Κόσμο» και οι εφημερίδες «Κυκλαδική Φωνή» του ΕΑΜ, με υπεύθυνο τον Ανδρέα Γιαννίρη και «Θάρρος» του Σταύρου Βαφία. Τυπογράφος ήταν ο Πέτρος Βακόνδιος (ο Μπελλαντάντας) με τους γιους του Μάρκο και Ιωάννη. Επίσης, ο Νίκος ο Φρέρης, όχι ο γιος της Φρέραινας, αλλά ο Φράνος, όπως τον έλεγαν. Ο Πέτρος Βακόνδιος ήταν σεβαστός και αγαπητός. Αξιώθηκε να γίνει ο γενάρχης της οικογένειας που κυριάρχησε στη συριανή τυπογραφία. Ο Κυραίος ήταν άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα: δημοσιογραφία, πολιτική, λογοτεχνία. Τον γνώρισα νέο με όρεξη για δημιουργία, με κέφι για τις χαρές της ζωής, με έντονη παρουσία στη συριανή κοινωνία, σε κάθε δημόσια εκδήλωση, με ευφράδεια, με δωρική λαλιά. Η προσπάθειά μου με τον «Αετό» των συγκίνησης, γιατί και ο ίδιος είχε ξεκινήσει με ένα μαθητικό έντυπο «Τα Νεάτα». Ένα πρωινό στο τυπογραφείο μου είπε:

- Εσύ να μην μείνεις εδώ μέσα. Να πας να μάθεις γράμματα.

Πήρε ένα φρεσκοτυπωμένο φύλλο του

«Ελεύθερο Κόσμου», το δίπλωσε και μου το έδωσε λέγοντας:

- Πήγαινέ το στον γυμνασιάρχη Αντώνιο Ρούσσο και πες του πώς τον παρακαλώ να φροντίσει για την εγγραφή σου στο Γυμνάσιο.

Ο Βαφίας ενοποίησε τα πολαιά τυπογραφεία του Σκορδίλη, του Κυραίου και του Βαρθαλίτη και δημιούργησε το μεγάλο τυπογραφείο του «Θάρρους», που λειτουργούσε ώσπου η οικογένεια Βακόνδιου εγκαίνιασε τη νέα εποχή της συριανής τυπογραφίας. Σ' αυτό τημώθηκαν το «Θάρρος», μακροβιότερη συριανή εφημερίδα (επί 65 χρόνια), η «Ελεύθερία», Βραχύβια εφημερίδα μετά την Κατοχή, όταν η έκδοση του «Θάρρους» είχε διακοπεί, και τα επίσης Βραχύβια περιοδικά «Ιερή Δήλος» και «Κυκλαδικά», όλα με διευθυντή και διοργανωτή τον Βαφία.

Επίσης, τυπώθηκε ο πρώτος τόμος από το έργο του Ανδρέα Θ. Δρακάκη «Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας» (1948). Τυπογράφος του Βαφία ήταν ο Βίκτορας ο Βουτσίνος (το Μπούμπουρο), που αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ο αδελφός μου Γεώργιος Ρούσσος, που αργότερα μεταπήδησε στο τυπογραφείο Φρέρη και ο Γιάννης Κρυπτικός (το Μπαντίκος), που έμεινε πιστός ως τη διάλυση της επιχείρησης, οπότε ο εξοπλισμός του τυπογραφείου αποτέθηκε στο Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης.

Συνεργάτες του Βαφία, κυρίως στην έκδοση του «Θάρρους», ήταν ο ιεροδιάκονος Ευάγγελος Μονογιός (Άγγελος Σύριος και Ντεκτεναβό), ο λόγιος δικηγόρος Πέτρος Λ. Καμπάνης (Πέτερ), ο Ευάγγελος Ασπιώτης, ο Ανδρέας Δρακάκης, ο Γιώργος Ζερβουδάκης, ο Ιωάννης Θωμόπουλος (Ι.Θωμ-ς), εγώ από νεαρότατη πλειά και πολλοί άλλοι λόγιοι, Συριανοί ή ξένοι παρεπιδημούντες. Ο ίδιος ο Σταύρος Βαφίας (Σ.Ι.Β. ή Σβαφ) ήταν άνθρωπος χαμπλών τόνων, ευπρεπής αστός, εργατικός και μεθοδικός, με μάλλον ευρεία απήκοπη στην κοινωνία της Σύρου και των Κυκλαδών. Αξιώθηκε να αναδειχθεί σε σπουδαϊκό εκπρόσωπο μίας πλειάδας Συριανών λογίων, τυπογράφων, εκδοτών, δημοσιογράφων, λογοτεχνών και παραγόντων του

πολιτισμού, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας στα χρόνια του λεγόμενου Μεσοπολέμου (1920-1940).

Στο τυπογραφείο Φρέρη πέρασα την τρίτη και τελευταία φάση της μαθητείας μου στα συριανά τυπογραφεία. Ήταν η πιο μακροπρόσδιο. Εκεί τύπωσα τα περισσότερα φύλλα της εφημερίδας μου. Ήταν ένα παλιό Χρωμο-Λιθο-Τυπογραφείο. Πρόφτασα και είδα εκεί τις τελευταίες πέτρινες πλάκες. Τύπωνε και τετραχρωμίες που τότε γίνονταν με πολλαπλά τυπώματα, διαδοχικά στο ίδιο χαρτί. Στις μέρες της μαθητείας μου ο ίδιοκτήτης του τυπογραφείου δεν υπήρχε πιά και την επιχείρηση διπλύθηκε η χήρα του, η κυρα-Ρηνούλα η Φρέραινα, όπως τη λέγαμε. Ήδειξε πολλή αξιοσύνη και πέτυχε να συντηρήσει την εξαμελή οικογένειά της, να φροντίσει τους γονείς της και να αναθρέψει τα τρία παιδιά της, τη Μαρία, τον Νίκο και τον Παύλο. Με τον Νίκο ήμαστε συμμαθητές. Αυτός πήγε στην Αυστραλία και σταδιοδρόμησε εκεί. Ο Παύλος έγινε τυπογράφος στη Σύρα, προτού εγκατασταθεί στην Αθήνα και στήσει εκεί νέο δικό του τυπογραφείο. Η κυρα-Ρηνούλα ίρισε το «Δελτίον Αγγελιών», που έβγαινε επί δεκαετίες. Στο τυπογραφείο της, όμως, τυπώνονταν και άλλες εφημερίδες, που δεν εξέφραζαν προσωπικές της κοινωνικο-πολιτικές αντιλήψεις. Ήταν η «Αστίς», όργανο των Βασιλοφρόνων, οπου αρθρογραφούσαν ο παπα-Χρυσολωράς υπογραφόμενος συνήθως ως ΕΤΣΙ (=Εφεδρος Ταγματάρχης Στρατιωτικός Ιερεύς) και ως Idem, ο δάσκαλός μου Αντώνιος Ρούσσος (Αρσ) και Αντώνιος Κανάκης (Ανκαν) και ο γιος του Ρούσσου, δικηγόρος Ιωάννης Α. Ρούσσος, μεγαλύτερος αδελφός του επίσης δικηγόρου Δημητρίου Α. Ρούσσου. Ήταν, αν θυμάμαι σωστά, ο «Φοίνιξ της Σ.Ε.Α.Σ.», της Σχολής Εφεδρών Αξιωματικών Σύρου, η «Ελεύθερα Σκέψις» και ο «Κυκλαδικός Αγών» του φιλελύθερου πολιτευτή και νομάρχη Βασίλη Βάγια, η «Αλήθεια» του επίσης φιλελύθερου πολιτευτή Ιωάννη Καλαμάρη, πατέρα του ποιητή Νίκου Κάλας, με υπεύθυνο συντάκτη

τον λόγιο αρτοποιό Γιώργο Γρυπάρη, που παλαιότερα εξέδιδε τα σατιρικά έντυπα «Αέρας» και «Το κακό Νινί», η τηνιακή εφημερίδα «Αστήρ της Τάνου» και άλλα. Εδώ τυπώθηκαν επίσης πολλά αρχαιογνωστικά βιβλία του δασκάλου μας Αντώνιου Κανάκη. Τυπογράφος ήταν ο πιεστής ο μπαρμπαΣτεφανής ο Δουράτος, που δούλευε το ποδοκίνητο πιεστήριο της Χαϊδελβέργης, ο Γιάννης ο Ρενιέρης, ο αδελφός Γιώργος Ν. Ρούσσος, που προηγουμένως είχε εργαστεί στους Στεφάνου και στους Βαφία, και τελευταίος ο Άλκης Κορωνάιος, που εργάστηκε ως το κλείσιμο της επιχείρησης.

Από το τυπογραφείο του Κώστα Γερασιμίδη, που το είχα επισκεφθεί τελευταίο απόλλα τα συριανά τυπογραφεία, θυμάμαι κυρίως την παλαιότητα του εξοπλισμού του. Αν

κρίνω από τους χαρακτήρες των στοιχείων του πρέπει να υποθέσω ότι αυτό ήταν το παλαιό καλλιτεχνικό τυπογραφείο του Ρενιέρη, Πρίντεζη. Ένας Γιώργος Πρίντεζης, νεαρός τυπογράφος στα χρόνια της μαθητείας μου, που νωρίς παράποτε την τέχνη του για να γίνει οδηγός ταξί, δεν ξέρω ούτε αν ήταν απόγονος εκείνου του Ρενιέρη Πρίντεζη ούτε αν είχε εργαστεί στο τυπογραφείο του Γερασιμίδη ή της Φρέραινας.

Επίσης, δεν είναι γνωστό αν απόγονος του Ρενιέρη Πρίντεζη ήταν κι ένας άλλος Γιώργος Πρίντεζης, ο ντον-Γιωργάκης, καθολικός ιερέας και λογοτέχνης. Τυπογράφοι του Γερασιμίδη εκείνα τα χρόνια ήταν ο Γιάννης ο Μαραγκός (ή Αμμουδάρα) και ο Γιωσήφος ο Ψωύχας με τη σπασμένη μύτη. Αυτός αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και πέθανε δου-

λεύοντας και διαμένοντας μέσα στο τυπογραφείο του Κυπραίου, στη Ζωοδόχου Πηγής, στα Εξάρχεια. Ο Γερασιμίδης εξέδιδε την εφημερίδα «Κήρυξ των Κυκλαδών» και παλαιότερα το περιοδικό «Σύρος». Εκεί τύπωσα κι εγώ τα τελευταία φύλλα του «Αετού» μου. Με την εισαγωγή μου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1951), αποφασισμένος να επιδοθώ στις σπουδές μου, είδα πως δεν περίσσευε χρόνος για να συντάσσω, να στοιχειοθετώ και να τυπώνω μάνος την εφημερίδα μου.

Άλλα, σχετικά δημοσιεύματά μου: «Η Άνω Σύρος και η συριανή τυπογραφία»: Συριανά γράμματα 4/16 (1991), σ.378. «Ο λόγιος Σταύρος Ι. Βαφίας (1912-2003). «Αποψη» 05.09.03, σ.8-9 και 19.09.03, σ.9.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΙΣ 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Με τη λαμπρότητα και την μεγαλοπρέπεια που του αρμόζει, η Ερμούπολη και η Σύρος ολόκληρη τίμησε για μια ακόμη φορά τον πολιούχο της Άγιο Νικόλαο.

Ο Άγιος των θαλασσών, ο προστάτης της πόλης μας και του νησιού μας, ο αγαπημένος Άγιος των Ναυτικών και της Ναυτοσύνης έχει ζεχωριστή θέση στις καρδιές όλων εμάς των Συριανών.

Στον ομώνυμο μεγαλοπρεπή ιστορικό Ναό της πόλης πραγματοποιήθηκε παραμονή του Αγίου Μέγας Εόρτιος Τρισαρχιερατικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλινίκου, ενώ την επόμενη ημέρα εορτή του Αγίου τελέστηκε τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Μητροπολίτη μας κ. Δωροθέου Β' και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Παροναξίας κ. Καλλινίκου και Κηφισίας κ. Κυριλλου, τους δε λειτουργικούς ύμνους απέδωσε η περίφημη χορωδία του Αγ. Νικολάου που τόσο πάντα εντυπωσιάζει τους παρευρισκομένους. Παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις ήταν φυσικά και ο Καθολικός Επίσκοπος Σύρου κ. Φραγκίσκος.

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του κόσμου, η προσέλευση των επισήμων και των πιστών στον εορτασμό, κατάμεστος από κόσμο ο περιλαμπρός Ναός του Αγίου Νικολάου, σύσσωμες η πολιτική και στρατιωτική πγεσία του τόπου. Η Δημοτική Μουσική άφογη, ενώ οι διάφοροι φορείς και σωματεία που συμμετείχαν άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Αγήματα της προκεχωρημένης Ναυτικής Βάσης



της Σύρου και του Λιμενικού Σώματος συνόδευαν την λιτάνευση της εικόνας και του λειρού Λειψάνου του Αγ. Νικολάου.

Έγινε επιμνημόσυνη δέοντα στην πλατεία Κανάρη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δωροθέος Β' και ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Υφυπουργός κ. Π. Ρήγας έριξαν στο λιμάνι λίγα λουλούδια, τιμώντας έτσι τη μνή-

μπ ολών αυτών των ναυτικών μας που έχασαν άδικα τη ζωή τους στη θάλασσα κάτω από αντίχειο συνθήκες. Τελέστηκε επίσης δέοντα στην καλή και ασφαλούς πλεύση των ναυτιλομένων.

Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα των πλοίων του Π.Ν. και Λ.Σ. ΑΝΤ/ΧΟΣ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ και «ΑΡΤΕΜΙΣ» απέδιδαν στο πέρασμα της εικόνας τιμές, ενώ τα πλοία και τα πλοιάρια μέσα στο λιμάνι χαιρετούσαν πανηγυρικά εκδηλώνοντας με κάθε τρόπο την ευλάβεια και την αγάπη τους προς τον Άγιο.

Τέλος στην πλατεία Μιαούλη ο Δήμαρχος Ερμούπολης κ. Γιάννης Δεκαθάλλας έστειλε θερμό χαιρετισμό για το χαρόμασυν της ημέρας και αναφέρθηκε στο ΒΙΟ και τη ΔΡΑΣΗ του Αγ. Νικολάου ευχίθηκε δε η κοινωνική αλληλεγγύη και η γενναιοψυχία του Αγίου Νικολάου να μας συνοδεύει ιδιαίτερα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που ζούμε καθημερινά.

Σύντομο χαιρετισμό απούθυνε και ο Υφυπουργός κ. Ρήγας που αναφέρθηκε εκτός από τον εορτασμό της ημέρας και στην «τρικυμώδη συγκυρία» που ζει σήμερα η χώρα και στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουμε όλοι μας για να θυει η χώρα μας από τη βαθειά κρίση.

Ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι καλά να εορτάσουμε και του χρόνου τον Άγιο Νικόλαο με την ίδια λαμπρότητα και ευλάβεια που του ταιριάζει. Οι δε απανταχού ναυτιλλόμενοι στους ωκεανούς και τα πελάγη καθώς και το ΝΗΣΙ μας να έχουν την ευλογία Του.

Το Καλαντάρι του 1966

Του Τάκη Κυριτσόπουλου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

• Με απόφαση του Νομάρχη ανατέθηκε στους Δήμους του Νομού η διενέργεια εράρου για την αγορά παιχνιδιών για άπορα παιδιά λόγω των εορτών.

Ο έραρος στη Σύρα απέδωσε 17.000 δραχμές. Η εορτή έγινε στον κινηματογράφο «Λίντο», όπου μοιράστηκαν παιχνίδια σε 1.100 Συριανόπουλα.

• Για πρώτη φορά φέτος εξέλιπε το έθιμο των καλάντων με το παραδοσιακό καραβάκι (Ελληνικό).

• Κατά το έτος 1965 τα συνολικά έσοδα για δεξαμενισμούς, επισκευές και εφοδιασμούς πλοίων στο λιμάνι μας έφτασαν τα 28 εκατομμύρια δραχμές σε ξένο συνάλλαγμα, εκ των οποίων το ποσόν των 9.630.259 δραχμών διετέθη για πημερούσθια του εργατικού δυναμικού.

• Ο εφοπλιστής Ν. Ρεθύμνης έδωσε την άδεια να κάνουν πρακτική εξάσκηση στο Νε-

ώριο οι μαθητές της Σχολής Μπχανικών.

• Στις 4/1 τραυματίστηκε ελαφρά από κεραυνό στην Παρακοπή η Ιωαννίνα Ρούσσου.

• Ο θίασος του Μιχάλη Βροντάκη έδωσε σειρά θεατρικών παραστάσεων στο «Λίντο».

• Στην Άνω Σύρα έναντι του Γαλλικού νοσοκομείου, έκει ίδρυθεί Παιδικός-Βρεφικός Σταθμός που στεγάζει 65 παιδιά ενώ εντός αυτού, σε ειδυλλιακό περιβάλλον, Βρίσκεται το Γριοκομείο, αμφότερα υπό την επιβλεψη των αδελφών του Ελέους.

• Διαμένει για λίγες μέρες στο νησί μας ο Συριανός πυγμάχος Σάββας Δελασόδας, ο οποίος διαπρέπει στην Αμερική με το όνομα SAVAS THE GREEK.

• Μετά τον θάνατο του Προέδρου του Συνδέσμου Συριανών Αθηνών, Πάνου Ζαφειρόπουλου, νέα Πρόεδρος η Βρισού Ράλλη.

• Στις 28/1 κατέβηκαν σε 48ωρη απεργία οι Συριανοί αρτεργάτες, για τη μη επίλυση των αιτημάτων τους.

• Γάμοι: Φερν. Ρήγος - Ευ. Σωτηροπούλου,

Άγγελος Γαβιώτης - Μαριέτα Φαρμέλη και Κ. Λεονάρδος - Μαρία Καλοξύλου.

• Θάνατοι: Ευ. Μάστορης 32 ετών, Μιχ. Τσοονίδης 25 ετών έμπορος στην οδό Ερμού και Φλώρα Μπαρμπέτα σύζυγος του Βιομήχανου Ευ. Μπαρμπέτα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

• Στις 2/2 παρουσίασε έργα του σε έκθεση ζωγραφικής στην γκαλερί «Νέες Μορφές» των Αθηνών ο συμπολίτης Ευ. Πετρίτσης.

• Ο δημοσιογράφος Γ. Κυρραίος εκδίδει τον τρίτο τόμο των «Συριανών», που αναφέρονται σε γνωστούς «τύπους» της Σύρας.

• Στέφθηκε από επιτυχία το ρεσιτάλ πάνου του διεθνούς φήμης συμπολίτη πιανίστα Γιώργου Δασκούλη στο θέατρο Γκλόρια.

• Την Κυριακή 13/2 δόθηκε επιτυχώς από την Ερασιτεχνική Σκηνή Ερμουπόλεως στην αίθουσα των Καθολικών, θεατρική παράσταση με την επιθεώρηση «Γελάστε παρακαλώ».

• Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας ανανεώθηκε μέχρι 31/3 η άδεια προσόρμισης του δεξαμενόπλοιου καυσίμων «Αριστοφάνη» στο λιμάνι μας.

• Την Καθαρά Δευτέρα οι εκδρομείς στο Κίνη επέστρεψαν πεζή στην Ερμούπολη λόγω σύγκρουσης του λεωφορείου γραμμής με στρατιωτικό όχημα κοντά στην Αγία Βαρβάρα. Η συγκοινωνία διακόπηκε για δύο ώρες, ενώ κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος.

• Με τηλεγράφημά του προς Υπουργείο Εργασίας το Εργατικό Κέντρο ζητεί την παράταση επιδότησης των 30 εργατών, που απολύθηκαν πρόσφατα από το κλωστήριο Βαρδάκα.

• Γάμοι: Περ. Καλονάρης - Ελ. Δεκαβάλα, Δημ. Πολίτης - Χαρ. Καμπάνη.

• Θάνατοι: Μαθιού Κάκαρη παλαιού λεμβούχου, Ι. Παπαδάκη συντ. διδασκάλου και Μαρίας, χήρας διακόνου Ευ. Μονογιού.

ΜΑΡΤΙΟΣ

• Απενεμήθη το Μετάλλιο των «Φίλων του Προσκοπισμού» στο Δήμο Ερμουπόλεως.

• Σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα στο ΚΕΝΣ «Ελλάς» - «Αμφιάλη» 7-1.

• Ο αλιέας Γεροντής σε ένα μόνα μέσα, έπιασε δύο τόννους μπαρμπούνια μεγάλα, αφού ανακάλυψε μπαρμπουνότοπο σε βάθος 60 οργιών.

• Εγκρίθηκε πίστωση ενός εκατομμυρίου δραχμών, για την ασφαλτόστρωση της οδού Ερμούπολης - Δάλι 1.100 μέτρων, από τη διαστάρωση λατομείου Δρυμπέτα (οδός Αγ. Δημητρίου) έως την Ανάσταση.



5/5/1966 - Ημέρα της Ευρώπης.
Νεάνιδες του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου παρελαύνουν στο Γυμναστήριο

Αναμνήσεις από την παλιά Σύρα

• Η Σχολή Μπουανικών αντιμετωπίζει διακοπή λειτουργίας της λόγω χρεών.

• Άρχισε η κατασκευή της τελευταίας σιδηρόδρομης ΒΕΚΑ. Το σύνολο των δεξαμενών ανέρχεται σε πέντε.

• Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικού Σύρου διεξήχθη η δίκη του Γερμανού Ρόλαν Στέφαν και της συζύγου του, διάσημη στο ναυαγήσιον από ακτές της Άνδρου πλοιάριον τους βρέθηκαν όλα. Το δικαστήριο απάλλαξε τους κατηγορούμενους.

• Κατά τη λήξη της παρέλασης της 25/3 η ομάδα επιδείξεων του 288 Τ.Π. εναπέθεσε επί της πλατείας της όπλα της, τα οποία ακμάτισαν τη λέξη «ΚΥΠΡΟΣ».

• Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου παίσκησε στην Λέσχη Καθολικών, για επάλληλο, το έργο του Γ. Θεοτοκά «Το τίμημα της Λευτεριάς» σε δίδασκαλία του καθηγητή Ευ. Κολόμβου, σκηνικά των μαθητών Κ. Κοντιά και Κ. Στρατηγόπουλου και ενδυματολογική επιμέλεια Ρ. Καρμούνια. Πρωταγωνίστησαν οι μαθητές: Μ. Δελασσόδας, Διον. Λεονταρίτης, Μ. Φρέρης, Γ. Μανούσος και Ήρια Μπινούπολη.

• Στις 27/3 σε φιλική συνάντηση στο ΚΕΝΕ, Μεγάλη Σύρου - Λιμενικό Σάρμα 1·2, Μεγάλη Σύρου: Ι. Δακρότσος, Γ. Περτέας, Κ. Δαφνάς, Ι. Καραμολέγκος, Μ. Δελασσόδας, Ι. Κουσουλάκος, Δ. Σαλιθέρος, Αντ. Κουσουλάκος, Λ. Παλιδώρου, Ε. Ζάννες, Μ. Ρηγούτσος.

• Θάνατος: Χαρίκλειας Φραγκίδης, Κ. Κάπηλα Ξυλεμπόρου και Πέτρου Γιαννακόπουλου ή Τσιμπλοπέτρου παλαιού οπωροπάλη.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

• Ο μουσικός θίασος της Μαρίκας Νίκηρ έδωσε σειρά ποραστάσεων στο Λίντο.

• Επέστρεψε από την Αθήνα, όπου είχε υποβληθεί σε εγκείρηση κήλης, ο Νομάρχης Κυκλαδών Αλέξ. Παπακωνσταντίνου.

• Τη Μεγάλη Τρίτη 5/4 εφάλη στον Αγιο Νικόλαο το τροπάριο της Κασσιανής υπό τη διεύθυνση του Τάκη Δενδρινού, όπου για πρώτη φορά χρηματοποίησε αρρύνο. Το τροπάριο μεταδόθηκε από το Σταθμό Ενόπλων Δυνάμεων.

• Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, μετά τον εσπερινό της αγάπης, κάπκε στην πλατεία της Αλάνας το ομοιώμα του ιούδα παραγεμένο με θειάφι και εκρηκτικά.

• Το Πειραικό Λαικό Θέατρο με εικοσαμελές συγκρότημα και πρωταγωνίστρια την πιθοποίο Μπέρμπα Δόδα έδωσε σειρά παραστάσεων στο Λίντο.

• Με έγκριση του Μητροπολίτη μας άρχι-

σε η αναβίωση του παλαιού εθίμου, να κτυπούν οι καμπάνες των Ναών της πόλης το μεσημέρι και το βράδυ από εννέα, ώστε οι εργαζόμενοι και οι νοικοκυρές να γνωρίζουν την ώρα του φαγητού και του ύπνου.

• Για πρώτη φορά συνεδρίσας στην Ερμούπολη από 29/4 έως 1/5 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που αποτελείται από 25 Δημάρχους και Κοινοτάρχες από όλη τη χώρα, υπό την προεδρία του συμπολίτη Δημάρχου Αθηναγοράκη Γεωργίου Πλικά. Οι δήμαρχοι επισκέφτηκαν το Νέο Ριό, τον Ταρσανά, την ΒΙΟΣΥΡ, την Άννα Σύρα και την Ποσειδώνια. Το βράδυ της 30/4 δόθηκε στην πλατεία συνωμόνων προς τιμήν τους.

• Κατέλευσε στην Ερμούπολη το γαλλικό πολεμικό LE VENDEEN με πλήρωμα 190 ανδρών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του δόθηκε φιλική ποδοσφαιρική συνάντηση με τον «Αρρ» Σύρου.

• Θάνατος: Ι. Πάσσαρη παλαιού δικηγόρου και Αντ. Καρατάσου εμπόρου.

ΜΑΪΟΣ

• Το φέρι μποτ «Μεγαλόχαρη» άρχισε τις μεταφορές αυτοκινήτων με κληπαία προϊόντα Σύρου προσφέροντα για την αγορά των Αθηνών. Στις 5/5 το απόγευμα έγινε στο Γυμναστήριο τελετή καιριτσιών της Σλημαΐας της Ευρώπης από τη νεαλαία της πόλης. Παρέστησαν οι Αρχές και πλήθης κόσμου. Παρέλασαν το Λύκειο Ελληνίδων, όλα τα σχολεία, οι πρόσκοποι, οι οδηγοί και οι εμποροπλοίαρχοι, οι οποίοι μετέφεραν τη σημαία στο Γυμναστήριο παρελαύνοντες από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης υπό τη συνοδεία της φιλαρμονικής.

• Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε την Κυριακή 8/5 από Γυμναστήριο από το Λύκειο Ελληνίδων η γιορτή της Μητέρας. Η γιορτή άνοιξε με παρέλαση των νεανίδων του Λυκείου και των μαθητών του γυμνασίου αρρένων, που φορόσαν εθνικές φορεσίες. Μίλλοναν η πρόεδρος του Λυκείου Αγγελική Τόζου και η Άννα Βαφία. Ακολούθησε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

• Συνέληφθησαν κοντά στην Σέριφο από περιοπλικό του Λιμεναρχείου οι άνδρες του πληρώματος Γαλλικού αλιευτικού για παράνυχη αλιεία αστακών. Οι αστλλιφέντες μετά του αλιευτικού τους, μετήχθησαν στη Σύρα, όπου καταδικάστηκαν σε αλιγούμερη φιλάκιση, την οποία εξαγόρθισαν. Κατασχέθηκαν 25 τόννοι αστακών, που πουλήθηκαν δια δημοπρασίας στην πλατεία, αφή θεραμμάτων.

• Μετατρέπεται σε ξενάδαχειο Δ' καπηγορίας το παλαιό δημοτικό νοσοκομείο πα-

ραπλεύρως Κοιμήσεως, δυναμικόπτες 64 κλινών.

• Επαναλεπτόρυγμα στην Σχολή Μπουανικών μετά την ενίσχυση της με 400 χιλιόδες δραχμές από το Υπουργείο Παιδείας.

• Από 25/5 το επιβατηγό «Απόλλων» άρχισε τα αυθημέρον δρομολόγια του μεταξύ Πειραιά - Σύρα - Πάρου - Νέου, μετ' επιστροφής.

• Θάνατος Δημητρίου Παυλάκου, συνταξιούχου τελωνειακού.

ΙΟΥΝΙΟΣ

• Από 2/6 και για κάθε Πέμπτη απόγευμα θα γίνεται στην Σηματωπή Λέσχη στην πλατεία Μισούλη ψυχαγωγική συγκέντρωση οικογενειών αδιωματικών και ιδιωτών της πόλης μας.

• Ο αποβίωσας το 1948 Ν. Ανδρούλης κατέληπε στο Γηροκομείο του Αγ. Παντελεήμονα κληροδότημα «Υπέρ αρχοντοξεπεμένων συμπολίτων μας», οι πρόσδοσηι του οποίου ανέρχονται σε 115.000 δραχμές εποίκων.

• Άρχισαν στις 2/6 στην Ερμούπολη οι τουριστικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνει ο ΕΟΤ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 1966. Η πρώτη εκδήλωση έγινε στον κινηματογράφο «Αθηνά» με χορούς παραδοσιακούς από το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου και από αντιπροσωπεία του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών.

• Ο όπικος φαράς της πόλης μας Μανώλης Ξεπατεράκης, που κτυπήθηκε από γάγγρα και υπέστη τρεις ακρωτηριασμούς και στο δυό του πόδια κάνει έκκληση στο συριανό κόσμο να τον ενισχύσει οικονομικά προκειμένου ν' αγοράσει αναπρικό αμαξίδιο «για να πουλά σαναμικτικά και ταγιέρα και να εξασφαλίζει τα προς το ζητών».

• Στις 8/6 στο γήπεδο ΚΕΝΣ Εθνική Ενόπλων - Μεγάλη Σύρου 8-0.

• Στους Παναπουβαστικούς Καλαμποτικούς Αγώνες ο συμπολίτης φοιτητής μαθηματικών Δημ. Νικολάδης πέτυχε πρώτη νίκη στα 50 μέτρα υπτίων.

• Άρχισε το Σάββατο 18/6 ο εορτασμός της Ναυτικής Εθνομάρδας και αλοκωληρώτηκε την Κυριακή 26/6 με ναυτικές παρελάσεις, στέψεις πρών, έκθεση μοντέλων πλοίων στη Βιβλιοθήκη, εκδρομές, ζεναγήσεις, ρίψεις στεφάνων στον Αφανή Νούπτη έδωσε από το λιμάνι, αγώνες κωπηλασίας και κολύμβησης, παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία, αφή θεραμμάτων στο λιμάνι.

• Θάνατος στην Αθήνα του συμπολίτη Κωστή Βοκοτόπουλου.

Της Μαρίας-Θηρεαίας Δαλέζου
Ιστορικού της Τέχνης

Σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού ασχολήθηκαμε γενικά με τη λειτουργία και τους σκοπούς ενός ιστορικού αρχείου καθώς και με το παλαιότερο σωζόμενο αρχειακό υλικό που αφορά στην ιστορία της Σύρας και το οποίο βρίσκεται στο Κέντρο Ιστορικών Μελετών της Καθολικής Επισκοπής στην Άνω Σύρο. Ο στόχος της δημοσίευσης αυτής, όπως σας είχα αναφέρει στο 1ο μέρος του αφιερώματος, είναι η παρουσίαση των τριών μεγάλων ιστορικών αρχείων του νησιού. Σε επόμενα τεύχη θα ακολουθήσουν τα ιστορικά

Αρχείο των Κυκλαδών (παράρτημα των Γενικών Αρχείων του Κράτους) και το Δημοτικό Αρχείο Άνω Σύρου.

Ενδεικτικά, σήμερα, θα περιγράψουμε το περιεχόμενο ορισμένων εγγράφων (πολιτειακών, εκκλησιαστικών) και θα αναφερθούμε σε σπάνιες εκδόσεις βιβλίων που εκτίθενται στις αίθουσες του Κέντρου Ιστορικών Μελετών.

Η μεσαιωνική και νεώτερη ιστορία της Σύρας είναι στον πολύ κόσμο άγνωστη. Μέσα από τα δημόσια και ιδιωτικά έγ-

γραφα παρουσιάζονται κάποιες μικρές και μεγάλες σπηλιές από την καθημερινή ζωή των κατοίκων της στα χρόνια της Τζαρκοκρατίας. Ιστορία δεν είναι μόνο τα μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα. Ιστορία είναι και π μελέτη των θεαμάτων, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών με τους οποίους έζησαν οι πρόγονοι μας. Για το λόγο αυτό, μια διαθήκη, ένα προϊκό σύμφωνο, μια αγοραπωλησία, πέρα από το συμβάν που μαρτυρά, κρύβεται μέσα της ένα αλόκληρο πλούτο πληροφοριών για τη μελέτη των θεαμάτων, της γλώσσας, της γενεalogίας και της τοπογραφίας*.

Δείγμα Εγγράφων

Διαθήκη

1740, Μαΐου 25, Ραιδεστός (αρ. 42)

Ο Μάρκος του Πίερου Δαλέζου συντίθεται με το ίδιο του το χέρι τη διαθήκη του και γράφει: « Ήθελα το αφέντον ο Θεός να μας στέλλει επούτη την αρρώστια και εσυλλόγισσα να κάμω κυβέρνηση δια την ψυχή μου ». Αφέντος αρκετά χρήματα στις εκκλησίες του Αγ. Γεωργίου και Αγ. Ιωάννου της Σύρας καθώς και σε διάφορους ιερείς για να κάνουν λεπτουργίες για την ψυχή του. Τα υπάρχοντά του τα μοιράζει στα παιδιά του και τη γυναίκα του, η οποία «ωσά πονετική γυναίκα να δώσει επούτη τα δάσπρα*» οπού ήφηκα δια την ψυχή μου και να ξεμοράσει και τα παιδιά μας ωσά καλή μάνα να μην τα παραπονέσαιε* ».

* δάσπρο: τουφεκικό νήρισμα

Διαθήκη

1787, Ιουνίου 4 (αρ. 44)

Η Καλούδα του ποτέ Βασιλί Ζάρζου είναι άρρωστη και κάνει τη διαθήκη της και αφίνει την αδελφή της διάφορα ρούχα και υλικά πλεκτής, όπως: τρεις μπόλιες* - δύο κουκουλέρες και μια μεταβωτή- τέσσερα αστοραχικά, δύο μπροστοποδιές- μια μεταβωτή και μία λινή - έξι μαντλάκια γεμενιά* - το ένα κυπρέικα μεταβωτό, μισό τόπι αλαγγιά, δύο φουστάνια τζαχένια, ένα μπιστίνι, δύο μασούλεκα - το ένα τζάχα, το άλλο κουτούνα και δύλα τα υποκάμισα και τις κάρτζες, τρεις μπόλιες μπαμπακιέρες, ένα μπουσουλάκι με ταφταδικά, ένα ζευγάρι σεντόνια τρεις λίτρες στημόνι, μια λίτρα φάδη, τέσσερις σκάδες μπαμπάκι μανκανισμένο, ένα απλόδι*, μια σκλαβίνα*. Το έγγραφο έγραψε ο πρεσβύτερος Ιωάννης Δαλέζος, εκκλησιαστικός καγκελάριος* και το υπογράφει ως μάρτυρας ο πρεσβύτερος Βουτσίνος.

* μπόλια: τοεμέρια / γεμενιά: από το δύναμα της χώρας Υερέντι / απλόδι: πιστέλλα / σκλαβίνα: μάλινο κλινοσκέπειομα / εκκλησιαστικός καγκελάριος ή επισκοπικός καντζιλιέρης: γραμματικός, ο οποίος ήταν πάντα ληπτικός και έγραψε τα προκοσύμφωνα και τις διαθήκες που είκαν κακή δημοσίευση εγγράφων και έφεραν τη σφράγιδα της Κοινότητας πόλη από τη μέση του 18ου αι.

Αγοραπωλησία

1754, Μαρτίου 19 (αρ. 64)

Ο σιωπή Μαρκάκης του ποτέ Γιάννη Καραβοκύρη, Μικονιάτης, πωλεί του καραβοκύρη Νικολού Λούθαρη, του αδελφού του Τζώρτζη, του γιου του Τζώρτζη, του Γιάννη Γιανθέλη μια σαγιτιά (πλοίο) για 50 γρόσια. Επιπλέον συμφωνούν όπως

« να είναι ο άνωθεν πουλήτης καραβοκύρης στην άμοιαν σαγιτιάν ... με το να μην είναι πράτικο* στη νέρα της Αραπίας και ομολογά ο άνωθεν καραβοκύρης πώς στέργεται τελεύοντας το κάθε ταξίδι να φέρνει το ίδιο πατημένο στη Σύρα με τους ομοιούς του ναύτες ». Το έγγραφο το έγραψε ο πρεσβύτερος Δουράτζος επισκοπικός καγκελάριος και το υπογράφουν οι πέντε αγοραστές.

* πράτικο, γνω: [της επιβάτεων ληστών] ελεύθερη επικοινωνία με τους κατοίκους ενός τόπου ύστερα από άσεια της υγειονομικής αρχής

Προϊκοσύμφωνο

1652, Ιουλίου 21 (αρ. 70)

Ο κυρ Μάρκος Ρούσος του Ιωάννη και η κερά Μαρία του Νικολού Βουτζίνου συμφωνούν να παντρέψουν τα παιδιά τους Γιάννη και Ζενεφρίνα και τους τάζουν αντίστοιχα ο καθένας χωράφια, αμπέλια, λιβάδια, ζώα, πιθάρια, σπίτια και επιπότοπους. Η μπτέρα της νύφης τάζει επίσης στην κόρη της «κρεβατοστρώων κατά την τάξην του τόπου μας και από μασσαρία* του απιπού ό, τι χρειάζεται μια νοικοκυρά». Το έγγραφο το γράφει ο Ιωάννης Καλαμαράς «από ορισμόν του αφέντον Βικαρίου*» και το υπογράφουν οι μάρτυρες Λινάρδος Βουτζίνος του Γιώργη, Λουκάς Ταπόλας του Πρετέζη...

* μασσαρία: [εδώ στο κείμενο] τα πρόγραμα του απιπού, ακινάκις εξοπλισμός / βικόριας: εκκλησιαστικός τοποπορίτης

Αποφάσεις Κονού (Μαζαρέτες)

1764, Νοεμβρίου 11 (αρ. 6)

Όλος ο λαός της Σύρας, «μικροί και μεγάλοι», σε συνέλευση που έγινε στην αυλή του Αγίου Ιωάννου, εκλέγει επίτροπο τον κυρ Γιαννούλη Σαλάχα του Τζώρτζη «στοκάζοντας τα δικαιώματα της φτω-



Εγγραφο αγοραπωλησας του 1754

χολογιάς ολονίς και μερικής. Να έχει εξουσία να βάζει τα μαντριά ήγουν τα κοπάδια στους τόπους των και εις κάθε άλλη δούλεψη του Κοινού και δια ευχαρίστηση του κόπου ντου του δόνου να έχει την ομοία πλεωρών οπού του έδωσαν τον απερασμένο χρόνο, ήγουν να έχει τα κουμέρκια (τελωνειακό φόρο) από τα ξένα καγκίκια και του δόνου ακόμα και γρόσια σαράντα και από τες μάντρες καθώς είναι το συνθήτι».

Ιστορικό έγγραφο

20 Ιουνίου 1822 (αρ. 20)

Αξίζει εδώ να αναφέρω ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα που υπάρχουν στη Συλλογή αυτή. Πρόκειται για μια επιστολή του ναυάρχου του αγωνιζομένου ελληνικού στόλου Ανδρέα Μιαούλη προς τους προεστούς της Σύρας με την οποία τους αναγγέλλει τις νικηφόρες νυμαχίες του Ελληνικού Στόλου και τους προτρέπει, σαν κομμάτι και αυτοί του ελληνικού έθνους, να συνδράμουν την Επανάσταση με πεντακόσια βαρέλια κρασί.

Φιλογενέστατοι κάτοικοι της Σύρας χαίρετε.

Εκ του Ελληνικού Στόλου τη 20 Ιουνίου 1822 εν έτει ελευθερίας. Είμεθα πλέον παρά Βέβαιοι ότι να έγινεν γνωστόν και εις την φιλογένειάν σας έως τώρα, ότι κοντά εις τα άλλα ένδοξα και πρωικά κατορθώματα και το κάψιμον των δύο ντελνιών, από τα οποία το εν πάντοι το πασά Γγεσιμή. Και εις αυτήν σας την πληροφορίαν να ενδείξετε δημοσίως την άκραν χαράν και αγαλλίασιν, οπού εγέμισε π ψυχή σας πιμώντας και ταύτην μας την νίκην με εορτίν χαρμόσαντον, τα οποία όλα αυτά ελπίζομε να ετελειώθουσαν από την φιλογένειάν σας ως καλώς φρονούντες περί της ελευθερίας του ολοκλήρου πιών γένους ως και υμείς Έλληνες, δί' ο και δεν εκτεινόμεθα περισσότερον. Με την παρούσαν μας δε, σας ειδοποιούμεν, ότι ο εχθρός αδύνατος και κατατρομασμένος, επήγε και εμβήκε μέσα εις την Μυτιλήνην, οπού και πρείσι ο των Ελλήνων στόλος περιφέρομεθα μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης προσμέ-



Προικοσύμφωνο του 1652

νοντας μήπως εύγει, δια να δώσωμεν το τέλος των ενδόξων ανδραγαθημάτων μας. Αυτός όμως ο άνανδρος δεν τολμά να εξέλθη επαυτού. Ελπίζομε όμως ότι εις ολίγα ημέρας να σας ειδοποιήσωμε τον τέλειον εξολοθρευμόν του Βαρβάρου δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Σεις δε φιλογενέστατοι και υμέτεροι αδελφοί, άμα οπού λάβετε την παρούσαν μας αμέσως θέλετε μας προφτάση πεντακόσια βαρέλια κρασί ως αναγκαίον δια τους ναύτες μας, το οποίον θέλετε απέρασει εις τον λογαριασμόν[ον] έχετε να πληρώσετε εις την Υπερτάπην Διοίκησην του έθνους πρών ως και υμείς μέλος του Έθνους και δεν ελπίζομε να εύρωμε καρμίαν αντίστασιν εις τα προσταπόμενά σας. Δεν μένει λοιπόν εις πηάς άλλο ει μη να προσμένωμεν με άκραν ανυπομονούσιαν την αδελφικήν απόκρισιν, ευέλπιδες όντες εις την άκραν φιλογένειαν σας και ασπαζόμενοί σας μένομεν... Οι Ναύαρχοι Υδρας και Ψαρών

Ανδρέας Βόκου**
Νικολής Αποστόλης

Επιακοπική εντολή

1709, Ιουλίου 25 (αρ. 101)

Ο γενικός Βικάριος της Σύρας Μαρίνος Ρώσσος συνιστά στους επιφορτισμένους με την είσπραξη των φόρων να εκτελούν σωστά και με ακρίβεια το έργο τους χωρίς αδικίες και καταχρήσεις. Συνιστά επίσης στους κατοίκους να μην αποκρύπτουν τα εισοδήματά τους ώστε να υπολογίζεται δίκαια και σωστά η φορολογία. Αν πράπουν διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επιβληθούν βαρύτατες ποινές εις βάρος όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων εκ μέρους των Τούρκων.

Το έγγραφο το συντάσσει ο εκκλησιαστικός Καγκελάριος, ιερέας Γεώργιος Πρίντεζης, και το υπογράφει ο Βικάριος.

* Βλέπε: Συλλογή του Κέντρου Ιστορικών Μελετών της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, Έκδοση Κ.Ε.Σ., 2010, σελ. 33-55.

** Ανδρέας Μιαούλης

Δείγμα Βιβλίων

John BARKLAY, *Argenis praestantissimorum librorum fidem Cum Clave et utilissimis indicibus prefatis est Ioannes Winkelmannus cum figuris, Nurembergi, Volfrangi Schwarzkopfii A. S. R., 1769.*

Χαρακτηρίζεται ως έργο ιστορικής αλληγορίας. Γράφτηκε από τον Τζον Μπάρκλεϋ (1582-1621), ο οποίος διηγείται την ιστορία της θρησκευτικής διαμάχης στην Γαλλία του Ερρίκου του 3ου και του Ερρίκου του 4ου. Αρχικά το έργο αυτό δημοσιεύτηκε στα λατινικά (1621) και αμέσως μεταφράστηκε με βασιλική εντολή στα αγγλικά από τον άγγλο δραματουργό και σύγχρονο του Σαιξόνη, Μπεν Τζόνσον (Ben Jonson, 1572-1637) αλλά η μετάφραση αυτή χάθηκε σε πυρκαϊγιά μαζί με όλα έργα του συγγραφέα. Ακολούθωσαν κι άλλες μεταφράσεις στα αγγλικά. Η παρούσα 17η έκδοση είναι η γερμανική του 1769 με πρόλογο του Ιωάννη Βίνκελμαν (Johann Winckelmann, 1717-1768).

L. ALLATII, *De utriusque ecclesiae perpetua in dogmata de purgatorio*, Rώμη, Typis Sacrae Congreg. de Propaganda Fide, 1655.

Ο Άλλατιος υπήρχε μια σημαντική προσωπικότητα του 17ου αιώνα. Γεννήθηκε στη Χίο το 1586 και πέθανε στη Ρώμη το 1669. Το όνομά του έχει συνδεθεί με τη Βιβλιοθήκη του Βατικανού στην οποία εργάστηκε αρχικά ως γραφέας και αργότερα ως επιστάτης. Ασχολήθηκε συστηματικά, κυρίως με το έργο του *De Ecclesiae Occidentalitatemque Orientalis perpetua consensione* (1648), για τη συμφιλίωση της Ελληνικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Ρώμης. Μετάφρασε διάφορους ήληνες συγγραφείς στα λατινικά και φρόντισε για τη δημοσίευση μιας Βιβλιοθήκης Ελλήνων συγγραφέων *Bibliotheca Scriptorum Graecorum*, ενώ συμμετείχε ως επιμελήτης του έργου, *Corpus Byzantinorum* (Παρίσι). Η μεγάλη συλλογή χειρογράφων του (150 τόμοι) καθώς και η προσωπική αλληλογραφία του (1000 επιστόλων) βρίσκονται σήμερα στη Βιβλιοθήκη του Τάγματος του Ορατορίου στη Ρώμη.

Isaacus CASAUBONUS, *Strabonis Rerum Geographicarum Libri XVII Summoque Studio & Diligentia, Ope Etiam Veterum Codicum, Emendauit, Ac Acmmendariis Illustravit, Γενεύη, Eustathius Vignon, 1587.*



Είναι η πρώτη έκδοση των Γεωγραφικών του Στράβωνα, την οποία επιμελήθηκε ο Ισαάκ Καζούμπονος (1559-1614). Μια σημαντική προσωπικότητα στο χώρο των κλασικών σπουδών στην Γαλλία και στην Αγγλία. Τα Γεωγραφικά αποτελούν μια από τις πρώτες και πιο σημαντικές πραγματείες πάνω στην ιστορική γεωγραφία και είναι το μοναδικό έργο του Στράβωνα που διασώθηκε. Είναι μια απόπειρα σύνθεσης της γεωγραφικής γνώσης με αναφορές στα τοπογραφικά, ιστορικά και πολιτικά χαρακτηριστικά των κυριότερων περιοχών του ρωμαϊκού κόσμου. Αυτή η διάσημη έκδοση του θα σταθμεύει σε 4 χειρόγραφα, τα οποία ήταν στη Βιβλιοθήκη του πεθερού του Κασαύβονος, Ερρίκου-Στέφανου, γνωστού εκδότη και ουμανιστή της Γενεύης.

Iusti LIPSI, *Politicorn sive Civilis Doctrinae Libri Sex, Λέιντεν, Plantijn, 1589.*

Ο Γιούστους Λίψιους (Justus Lipsius, 1547-1606) ήταν φλαμανδός φιλόλογος και ουμανιστής. Δίδαξε στην Λέιντεν, στη Λέιντεν και στο Λοβάνιο Πανεπιστήμιο. Κύριο χαρακτηριστικό της σκέψης του ήταν η αναγέννηση του αρχαίου στωικισμού και η συνύπαρξή του με το χριστιανισμό. Ένα από τα τελευταία του Βιβλία ήταν και η πραγματεία του *Περὶ πολιτικῆς ἢ Περὶ πολιτικῆς επιστῆμας* (1589).

Nicolao Caussino, *De Symbolica Aegyptiorum sapientia, in qua symbola, aenigmata, emblemata, parabolae historicae aplogi, hieroglyphica, Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Kinchium, 1654.*

Ο γάλλος συγγραφέας Νικόλαος Καουζίνο (Nicolas Caussin, 1583-1651) ήταν ισούσιτος ιεροκήρυκας πολύ γνωστός στους θεολογικούς κύκλους του Παρισιού της εποχής. Το Βιβλίο του αυτό είναι μια πραγματεία γύρω από την επιστήμη των ιερογλυφικών σύμφωνα με τη νεοπλατωνική ερμηνεία. Περιέχει την Πραγματεία του Ωραπόλλωνα (Horapollo, 500 αιώνων), ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1422 στην Άνδρο από τον Χριστόφορο Μπουονδελμόντι (Cristoforo Buondelmonti) και μεταφέρθηκε στην Φλωρεντία όπου σήμερα φιλάσσεται στην Βιβλιοθήκη Laurenziana. Από το τέλος του 15ου αιώνα έγινε διάσημη ανάμεσα στους κύκλους των ουμανιστών και η πρώτη έκδοση της πραγματοποίηθηκε το 1505. Εκτός από την Πραγματεία αυτή ο Καουζίνο ή Κοσέν στο Βιβλίο του περιγράφει και το συμβολικό περιεχόμενο των ιερογλυφικών.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Επιμέλεια: Ελένη Χατζήρη

ΓΑΜΟΙ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Ο Κωνσταντίνος-Αγαμέμνων Σκενδερίδης και η Μαρία-Ελισάβετ Φίλλιτς κόρη του μέλους μας Φωτεινής Παπαδοπούλου-Φίλλιτς και του Νικολέκ Φίλλιτς παντρεύτηκαν στις 29 Μαΐου 2010.

- Η Άννα Μακρή χήρα Γεωργίου, εβάπτισε το εγγονάκι της στον

Πολλές θερμές ευχές στα παιδιά και στους γονείς.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

- Η Ασπασία Δημητριάδη, κόρη του μέλους μας Δημήτρη Δημητριάδη επέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Αλεξανδρούπολης με άριστα.

- Η Χρύσα Κιόρουγλου, εγγονή του Ανδρέα και της Λαύλας Πασσά επέτυχε στη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης.

Tous συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία

ΠΕΝΘΗ

- Στις 30/10/10 πέθανε η Όγρασούλα [Λίτσα] Ζησίδη, σύζυγος Δημητρίου Ζησίδη και μητέρα του μέλους μας Αγνής Ζησίδη.

- Στις 21/10 απεβίωσε η Αργυρούλα αυτής Κυριάκου Μπουγιούρη. Ετάφη στις 21/10/10 στη Σύρο, αδελφή του μέλους μας Κυριάκου Μπουγιούρη.

- Στις 9/11/10 απεβίωσε η Μαρίκα Βαφία, σύζυγος της Δημήτρης Ερμούπολης Σταύρου Βαφία, μητέρα της Άννας Βαφία-Βαΐδη και του Προέδρου Συνδέσμου Συρια-

I.N. Αγ. Γεωργίου στο Καβούρι και του εδόθη το όνομα Γεώργιος.

- Το ζεύγος Χρήστου Δάρρα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Ιάλη-Καλλιόπη. Είναι εγγονάκι του Νίκου και της Μαρίνας Σαλιβέρου.

- Ο Ιωάννης Παναγιώτης Κλουρός, εγγονός του μέλους μας Αλέξανδρου Βουρλάκου επέτυχε στο ΕΜΠ Αθηνών, Τμήμα Μηχ/γεννητικών.

- Ο Ιωάννης Μαρινάκης εγγονός του μέλους μας Γρηγόρη Σκευοφύλακα επέτυχε στο ΕΜΠ, Τμήμα Αρχιτεκτονικής.

νών Δημ. Βαφία. Ετάφη στη Σύρο στις 10/11/10.

- Απεβίωσε στις 21/11/10 και ετάφη στη Σύρο στις 22/11/10 ο Κάρολος Γεννάδιος, σύζυγος του μέλους μας Κικής Γενναδίου.

- Απεβίωσε η Ευαγγελία Βλαχάκη στις 22/11/10, αδελφή του μέλους μας Γεράσιμου Βλαχάκη.

- Απεβίωσε στις 19/11 η Ελένη Πασσά, ανιψιά του μέλους μας Παύλου Θανοπούλου.

Συλλυπούμεθα θερμά τις οικογένειές τους.

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ

Το τρίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2010 εισπράχθησαν για φιλανθρωπικούς και άλλους σκοπούς- τα έχτισ ποσά:

• Αντώνιος Λουβράνος, στη μνήμη του αδελφού του Μάριου	€150
• Βασίλης Παπαγιάννης	€20
• Άννα Βαφία-Βαΐδη, στη μνήμη της μητέρας της	€250
• Δημήτρης Βαφίας, στη μνήμη της μητέρας του	€250
• Ανάνυμος Συριανός	€500
• Κων/νος Βαρδαλάχος	€50
• Καίτη Φακορέλη	€50
• Μάργαρα Γ. Παπέρα	€200
• Μητέρη Φρέρη-Λαγανιάράνη, στη μνήμη του αδελφού της Αλέκου Φρέρη	€100
• Ιουλία Θεοδωρίδη	€100
• Πέτρος Τρικαμπιάς	€50
• Παύλος Θανόπουλος	€50
• Δήμος Γαβριηλί	€30

Tous ευχαριστούμε και υπενθυμίζουμε τον λογαριασμό μας στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με αριθμό:

8 4 3 8 8 3 7 8

για δύος θέλουν

να καταθέσουν τις δωρεές τους.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Η παλαιά στέγη του Συνδέσμου μας, οδός Καποδιστρίου 42, 8^ο όροφος, κοντά στην Ομόνοια, συνολικού εμβαδού 105 τ.μ., με δυνατότητα χωρισμού σε 2 ή και 3 ανεξάρτητους χώρους με χωριστές εισόδους, κατάλληλους για επαγγελματική στέγη.

Πληροφορίες
στο τηλ.: 6944 556 228

Πέρασαν 53 χρόνια και όμως...

Στις 18/7/57 ένας καλός φίλος μου χάρισε μία φωτογραφία με την εξής αφιέρωση, σε άπταιστη καθαρεύουσα, γλώσσα που διδασκόμασταν τότε και την χειρίζομασταν με μεγάλη ευχέρεια.

«Πολλάκις ο άνθρωπος, καταβαλλομένος υπό των βασάνων, αλλάπει μορφή. Ένεκεν τούτου φωτογραφίζεται διά να ενθυμήται τα παιδικά του χρόνια.

Χαρισμένη εις τον φίλο μου Μ.Κ. τημής ένεκεν.

Με αδελφικότητα
I.M.»

Όλες οι λέξεις νομίζω είναι γνωστές, πλην της «αλλάπτει» που όπως διδασκόμασταν τότε, ήταν δεύτερος τύπος του ρήματος αλλάσσω, που σημαίνει αλλάζω. Φιλόλογος καθηγητής μας (†)Ν. Παλαιολογόπουλος.

Σήμερα, όταν συναντιόμαστε με φίλους, για να μας παρηγορήσουν ή να μας τονίσουν ότι παρά τα χρόνια, αναγνωρίζομαστε ακόμη, συνηθίζουν να μας λένε: «Είσαι ίδιος, δεν άλλαξες καθόλου». Απά-

ντηση; Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας...

Οι πιο κάτω φωτογραφίες επιβεβαιώνουν όσα προαναφέρθηκαν.

- Η πρώτη φωτογραφία είναι θυγαλμένη στις 22/12/56 στην αίθουσα του «ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ» (με τη σχετική τοιχογραφία), του ιστορικού Γυμνασίου (Αρρένων) Σύρου, λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Στην πρώτη σειρά (καθισμένοι) από αριστερά:

Ν. Πλάκας, (†) Λ. Πρίντεζης, Κ. Κολβοκορέσης, (†) Θ. Κοσκινάς, Εμμ. Καστελάνος, Γ. Βοκόνδιος, Ιάκ. Δελασσούδας.

Στη δεύτερη σειρά:

(†) Αικ. Καλογεράκη (κοσμήτρια), Γ. Λούθαρης, Ηλ. Οικονομόπουλος, Ν. Κουλουμπής, Ι. Μπογιατζόπουλος, Κ. Γάργαλος (Αγ. Βασίλης), (†) Αλ. Παυλάκος, (†) Ελ. Πολίτης, Ν. Γιαννουλάκης, Ν. Οικονομίδης, Στ. Δουλφής, Χ. Μπαρουτάκης, Μ. Δουράτσος.

Στην τρίτη σειρά:

Π. Παπαδόπουλος, Γ. Χαρβαλιάς, Ι. Ρούσσος, Μ. Κασιμάκης, Εμμ. Σέργης, Ε. Τσαούσογλου, Ν. Σιμιγδαλάς, Ν. Κελλάρης, Δ. Βογιατζόπουλος, Κ. Κοσμόπουλος, Π. Βάλθης, Π. Αραγιάννης, Σπ. Δουλφής, Ι. Καπούτσος, Στ. Καμπέλης, όλοι με τα απαραίτητα πλλήκια με την κουκουβάγια.



• Η δεύτερη φωτογραφία είναι θγαλ μέν στις 25/9/10.

Στην πρώτη σειρά:

Ε. Τσαούσογλου, Ν. Κουλουμπής, Κ. Κοσμόπουλος, Δ. Βογιατζόπουλος, Γ. Χαρβαλίας, Χ. Μπαρουτάκης, Ν. Οικονομίδης, Σπ. Ζαμπέλης, Γ. Βακόνδης.

Στη δεύτερη σειρά:

Π. Βάλης, Ν. Γιαννουλάκης, Ηλ. Οικονομόπουλος, Εμμ. Καστελάνος, Στ. Δουλήτης, Μ. Καστιμάκης, Ι. Μπογιατζόπουλος, Ι. Λουθαρης.

Στην τρίτη σειρά:

Ν. Πλάκας, Εμμ. Σέργης, Π. Αραγιάννης, Ιάκ. Δελασσούδας.

Αυτή, όμως, τη φορά χωρίς πολλήκια. Μόνον αυτά λείπουν;

Στις 25/9/10, λοιπόν, η τάξη που αποφοίτησε το 1957, έχοντας στην πλάτη

εβδομήντα και βάθε χρόνια, αποφάσισαν, για πέμπτη φορά, να συγκεντρωθούν, να θυμηθούν τα παλιά, να ξαναγίνουν έφηβοι, ξεχνώντας τα οποιαδήποτε προβλήματα προσωπικά και γενικά.

Φαίνεται ότι τα κατάφεραν. Παρόντες είκοσι ένας, αριθμός μεγάλος για τα σημερινά δεδομένα, πενήντα τρία χρόνια μετά, αν ληφθεί υπόψη ότι πέντε απουσίαζαν και θα απουσιάζουν μονίμως στο μέλλον..., οκτώ για αξεπέραστους λόγους και μόνο τέσσερεις χωρίς δικαιολογία, οι οποίοι πήραν αδικαιολόγητη απουσία και κλήθηκαν με τον κλιμεντόνα τους...

Ο μεγάλος αριθμός προσέλευσης, που ο ίδιος ήταν και τις άλλες τέσσερεις φορές, δείχνει ένα πράγμα. Πόσο δεμένη υπήρχε αυτή η τάξη εκείνα τα πέτρινα χρόνια, με τις χίλιες διάδυσης, με τις πολλές στερνήσεις και τα δύσκολα βιοποριστικά προβλήματα, που είχε όμως ένα μεγάλο «συν». Οι περισσότεροι είχαν πολύ λίγα έως τίποτα, όμως ήταν να αρκούνται στα λίγα, να

είναι ευτυχισμένοι και να γελούν. Να γελούν και να χαίρονται με το τίποτα, κάτιο που λείπει σήμερα.

Αυτό έκαναν και στις 25 Σεπτεμβρίου. Γέλοσαν με την καρδιά τους, αλληλοεργάτηκαν και χώρισαν πανευτυχείς πίνακτα ένα ποτήρι κρασί ο ένας στην υγεία του άλλου, ανανεώνοντας το ραντεβού τους, αυτή τη φορά όχι σε τρία αλλά σε δύο χρόνια, έχοντας επίγνωση ότι το νήμα της ζωής κοντάίνει, με την ευχή να είναι όλοι παρόντες, ακόμη και αυτοί που έλειψαν δικαιολογημένα.

Όμως από τη συνάντηση έγινε για άλλη μία φορά η ίδια διαπίστωση. Το πόσο λατρεύουν τη Σύρα μας δύοι την έζησαν για κάποια περίοδο της ζωής τους και μάλιστα στα νεανικά τους χρόνια, θεωρώντας την, αν όχι πρώτη, όμως σίγουρα δεύτερη πατρίδα τους. Έσπευσαν, λοιπόν, να ανταποκριθούν στην πρόσκληση και ήρθαν από την Αθήνα, τη Φαλέγανδρο, τη Νάξο, τη Σίφνο, την Αμοργό, την Πάρο και την Ικαρία.



Κατίνα Μπάιλα-Σιδερή

της Μαίρης Ρώτα

Tιμώντας τη μνήμη της Κατίνας Μπάιλα-Σιδερή το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ (60 χρόνια μετά τον θάνατό της), παρουσίασε το θαυμάσιο αντιολεμικό έργο της «Το πολεμικό τρίπτυχο μιας γυναίκας Σύρου 1941-1945» στο Πνευματικό Κέντρο της Ερμούπολης στις 24/11/10.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας τιμώντας επίσης τη μνήμη της, αποφάσισε να παρουσιάσει το βιβλίο της θαυμάσιας αυτής γυναίκας, σε μια εκδήλωση που θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου μας μέσα στον Μάρτιο του 2011, σε μια καθορισμένη πημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί στο επόμενο τεύχος μας. Την παρουσίαση θα κάνει ο Συριανός ποιητής, στιχουργός και συγγραφέας Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος είχε γνωρίσει στην παιδική του πλικά την κ. Σιδερή.

«Το πολεμικό τρίπτυχο μιας γυναίκας», είναι ο τίτλος του βιβλίου της Κατίνας Μπάιλα-Σιδερή, που ήταν μια σπουδαία πρωσικότητα της πνευματικής ζωής της Σύρου αλλά και των Κυκλαδών.

Στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου, ο σπουδαίος Συριανός Ευάγγελος Ρούσσος, γράφει: «Το 2010 συμπληρώνονται 60 χρόνια από τότε που το νήμα της ζωής της κόππηκε πολύ πρόωρα και πολύ επώδυνα.

Η Κατίνα Μπάιλα-Σιδερή (1906-1950) ανήκε στους εκπροσώπους της λογοτεχνίκης γενιάς του Μεσοπολέμου στην Σύρο. Σε νεαρότερη πλικά, περίπου 25 χρόνων, συνεργαζόμενη με τη συνομήλική της, επίσης Συριανή, Ρίτα Μπούμη έγινε συνεκδότρια του πρωτοποριακού για την εποχή του λογοτεχνικού περιοδικού «Κυκλάδες».

Με τις πρωτοβουλίες της γύρω από αυτήν την έκδοση, αλλά και με συμμετοχή της σε κάθε πολιτιστική προσπάθεια, σε τοπικό ή και ευρύτερο επίπεδο, η Κατίνα Μπάιλα-Σιδερή, στη διάρκεια της σύντομης αυτής ζωής της, συντέλεσε δύσος λίγοι στον αγώνα γενικά για την ανέλιξη της κοινωνίας, και ειδικά για τα δικαιώματα της γυναικάς, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς της και την κοινωνική προαγωγή της...».

«Το πολεμικό τρίπτυχο μιας Γυναίκας», που Βρέθηκε στα κατάλοιπά της, αναφέρεται στον Πόλεμο, στην Κατοχή και στην Απελευθέρωση της Σύρου. Πρόκειται για μια μοναδική στο είδος της μαρτυρική κατάθεση στη δοκιμασία του Συριανού λαού σ' εκείνη την εφιαλτική περίοδο.

Είναι γραμμένο όχι σαν ανάμνηση θιωμένων γεγονότων και καταστάσεων, αλλά σαν τραγική κραυγή αγωνίας στις ίδιες τις ώρες που τα περιγραφόμενα εκδηλώνονται

στο προσκήνιο της τοπικής ιστορίας. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα πηρολόγιο, μολονότι ο χαρακτηρισμός αυτός τυπικά δεν ευνοείται, επειδή η συγγραφέας έχει τους λόγους της να αποσιωπά πηρομηνίες και ονόματα...».

Ο Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ», Ηλίας Νταλούμης, σχολιάζοντας το βιβλίο της Κατίνας Μπάιλα-Σιδερή, γράφει:

«Γραφή μετάποτη και δυνατή. Ταυτόχρονα με μια δωρική λιτότητα που αναγκάζει τον αναγγώστη να παραμένει σε εγρήγορση. Κυριολεκτικά "κολλημένος" στο κείμενο. Γίνεται αμέσως εμφανές ότι όταν η Κ. Μπάιλα-Σιδερή έγραψε αυτές τις σελίδες κατείχε την τέχνη του λόγου και της αφήγησης. Το βιβλίο είναι έντονα συναισθηματικό και ταυτόχρονα άκρως ρεαλιστικό. Αυτό θέβαια μπορεί να ακούγεται ως αντίφαση, είναι όμως μια πραγματικότητα. Τα γεγονότα μπορεί να δίνονται μέσα από τη ματιά μιας γυναίκας που βρίσκεται στη δίνη του πολέμου, την ίδια ώρα όμως περιγράφονται με ακρίβεια ενός επιστήμονα που μετέχει ως κριτής σε κάποιο πείραμα. Δεν γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένα ότομα ή περιστατικά. Σίγουρα όμως οι Συριανοί μπορούν να "διαβάσουν ανάμεσα στις γραμμές" και να αναγνωρίσουν πρόσωπα και πράγματα. Η Κατίνα Μπάιλα-Σιδερή υπήρξε πρωσικότητα, μ' όλη τη σημασία της λέξης».

Και ο Η. Νταλούμης συνεχίζει:
«Η Κ. Σιδερή γεννήθηκε στη Σύρο το 1906 από γονείς που είχαν γνωρίσει το σχολείο μόνο απ' έξω. Φρόντισαν όμως η ίδια να φοιτήσει



Κατίνα
Μπάιλα -
Σιδερή

στους "Φρέρπδες" ήτοι τη Γαλλική Σχολή των Φρέρ και να πάρει όπως αποδεικνύεται μια γερή παιδεία και καλλιέργεια... Τώρα αν σκεφτούμε ότι πέθανε νεωτάτη, το 1950, κι άφησε 22 διηγήματα, 20 ποιήματα και 6 θεατρικά, ενώ μετέφρασε από τα γαλλικά δύο μυθιστόρηματα κι ένα διήγημα, όντας ταυτόχρονα σύζυγος και μπέρα δύο μικρών παιδιών, τότε σίγουρα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Κατίνα Μπάιλα-Σιδερή είναι τουλάχιστον μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δεν ξέρω αν "Το πολεμικό τρίπτυχο μιας γυναίκας" αποτελέσει εμπορική επιτυχία... Προσωπικά το απόλαυσα και νιώθω ευτυχής που το διάβασα».

Λύκειο Ελληνίδων

Ο Αντώνης Μαρκουλής στο βιβλίο «Εκάτο παρά πέντε χρόνια», ένα αφιέρωμα στο Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου αναφέρεται στην Κατίνα Σιδερή, που διετέλεσε πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων (1942-1945) με επαινετικά σχόλια: «Η παρουσία της κα-



Φεβρουάριος 1941. Η Κατίνα Σιδερή με τα δύο της παιδιά, τον Νικοπόρο και τον Δημήτρη.

Σιδερή, γυναίκας ικανής και δυναμικής επέτυχε όπως το Λύκειο κρατηθεί μέσα στις εθνικές παραδόσεις... Ήταν 22 Νοεμβρίου του 1944. Η Ελλάδα είχε απελευθερωθεί. Οι δυνάμεις κατοχής δεν υπήρχαν πια και ο αέρας της ελευθερίας γεμίζει τις ψυχές όλων. Έχουν περάσει 20 μήνες σχεδόν από το προηγούμενο συμβούλιο, γεμάτοι πόνο και αγωνία βομβαρδισμών και εξαθλίωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου συνέφρεται, υπό την προεδρία της κ. Κατίνας Σιδερή, εις την οποίαν το Λύκειο οφείλει πολλά...».

Τιμώντας τη μνήμη της

Το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, (60 χρόνια μετά τον θάνατό της) παρουσιάζει το θαυμάσιο αντιπολεμικό έργο «Το πολεμικό τρίπτυχο μιας γυναίκας», την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο.

Την παρουσίαση θα κάνει ο Συριανός ποιητής, στιχουργός και συγγραφέας Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος είχε γνωρίσει στην παιδική του πλειά την Κ. Σιδερή. Συμπαρουσιάστρια του Μάνου Ελευθερίου θα είναι και η συγγραφέας Κάλια Χυτρόγλου.

Η έκδοση του Βιβλίου έγινε από τους δυο αγαπημένους γιους της Κ. Σιδερή, τον Νικηφόρο και τον Δημήτρη.

Στον πρόλογό της, άλλωστε, μεταξύ άλλων έγραφε:

«...αυτό το χαρίζω σε σας αγόρια μου, μα το χαρίζω ακόμα και στα τετρακόσια πατέρια του σχολείου σας που πενάσανε και δοκιμαστήκανε όσο και σεις». Η μάνα σας.

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011,
στο Μέγαρο Μουσικής,
θα πραγματοποιηθεί συναυλία της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών,
με την σύμπραξη του σολίστ στο πιάνο
Πάνου Καράν και απαγγελία της
Φιλαρέτης Κομνηνού. Θα εκτελεσθεί
το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα
αριθ. 30 του Σεργκέι Ραχμάνινωφ.

Στις 30/9/10 πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της Νομαρχίας
Κυκλαδών, εορτασμός πημέρας μνήμης
των ευεργετών του νησιού μας
(δοξολογία και κατάθεση στεφάνων).
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε το μέλος
του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας
Ελεονώρα Σαρρή.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

Η έκδοση του πμερολογίου του «Συνδέσμου Συριανών» έχει καταστεί πλέον θεσμός και περιλαμβάνεται στις βασικές προτεραιότητες της κάθε χρονιάς του Συνδέσμου μας.

Για το 2011, έχουμε ιδιαίτερη χαρά γιατί τις Σελίδες του θα στολίσουν έργα του πασίγνωστου καλλιτέχνη Μέλους μας και πατριώτη Μιχάλη Μακρουλάκη, προσφορά του οποίου εκφράζεται ποικιλοτρόπως όλα αυτά τα χρόνια που το Σύνδεσμό μας, τον ευχαριστούμε από τα Βάθη της καρδιάς μας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς της έκδοσης για την ουσιαστική συμβολή τους στην υλοποίηση του σκοπού αυτού, καθώς επίσης και την Ευγενία Παπιώνου για την επιμελημένη μετάφραση των κειμένων στην αγγλική.

Άφοσα τελευταίο να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο και Μέλος του Συνδέσμου μας, Επίτιμο Πρόεδρο του Δ.Σ. Ερμουπόλεως Αντώνη Μαρκουλή του οποίου πέρα από τις ευχαριστίες, του εκφράζω εκ μέρους του Συνδέσμου μας τα πιο θερμά συγχαρητήρια που για τέταρτη συνεχή χρονιά επιμελήθηκε την έκδοση του πμερολογίου διαθέτοντας την γνώση, την πείρα και την αγάπη του προς τον Σύνδεσμό μας.

Τέλος, ευχόμαστε σε όλα τα Μέλη μας, πατριώτες και φίλους να απολαύσουν την έκδοση αυτή και το ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2011 να είναι παραγωγικό με πρωτική υγεία και οικογενειακή ευτυχία για όλους μας.

Στο ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ που θα προκύψει κάθε επιτυχία στο ΝΕΟ δύσκολο έργο του με την διαβεβαίωση ότι ο Σύνδεσμός μας θα είναι αρωγός σε κάθε του προσπάθεια που θα έχει σαν γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και την προβολή του ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤ. ΒΑΦΙΑΣ

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς τους χορηγούς του πμερολογίου του Συνδέσμου Συριανών για το 2011.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συμβολή τους υπήρξε ουσιαστική για την έκδοσή του.

Οι χορηγοί του πμερολογίου μας είναι:

- Ξενοδοχείο «ΕΡΜΗΣ»
- Ξενοδοχείο «ΝΗΣΑΚΙ»
- Ζαφειρία Λαυρεντιάδου - Καλλιτέχνης
- ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.
- Οπτικά Σ. Κοΐς
- Super Market ΝΕΩΡΙΟΥ
- Προσδευτική Σύρου - Ρένος Φρέρης
- Θεόδωρος Τζαβάρας - Επιχειρηματίας
- Ανδρέας Τζαβάρας

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Για άλλη μια φορά σας κάνουμε γνωστό ότι η κύρια πηγή της οικονομικής αιμοδοσίας του Συνδέσμου μας, είναι η συνδρομή σας.
Σας παρακαλούμε και πάλι για τη βοήθειά σας σε αυτόν τον τομέα.

Ο Ιανουάριος και το ρόδι

της Μαίρης Ρώτα

Ο Ιανουάριος δεν ήταν εξ αρχής ο πρώτος μήνας του χρόνου. Οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν ως Πρωτοχρονιά την 21η Ιουνίου (κατά το μήνα Σκιροφορίων) αλλά και οι Ρωμαίοι, από τους οποίους πήραμε το πμερόλογιο, γιόρταζαν τη δική τους Πρωτοχρονιά την 1η Μαρτίου.

Η 1η Ιανουαρίου (ως πρώτη πημέρα του χρόνου), καθιερώθηκε από τους Ρωμαίους το 153 π.Χ. Αυτήν την πημέρα μάλιστα, συνίθιζαν να εκλέγουν και τους ανώτατους άρχοντες και με αυτήν την ευκαιρία, οργάνωναν τελετές και θορυβώδεις διασκεδάσεις.

Οι Βυζαντινοί καθιέρωσαν την πρώτη μέρα του χρόνου περί το 1000 μ.Χ. και παρέλαβαν από τους Ρωμαίους τη συνίθεια να προσφέρουν δώρα. Συνίθεια, που άλλα 1000 περίπου χρόνια ως τις μέρες μας, η ανταλλαγή δώρων.

Ο Ιανουάριος πήρε τ' όνομά του από το θεό των Ρωμαίων Ιανό (Janus), που απεικονίζεται με δύο αντιτιθέμενα πρόσωπα σε αρχαία νομίσματα. Φέρεται ως ο θεός που δίδαξε τους ανθρώπους τη χρήση του νομίσματος, τη χρήση των πλοίων, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι δίδαξε την τέχνη της γεωργίας. Οι Ρωμαίοι, σύμφωνα με το μύθο, πίστευαν ότι ο Ιανός είχε σώσει τη Ρώμη από επιθέσεις εχθρών, γι' αυτό και άφηναν πάντοτε ανοικτή την πόρτα στο ναό του, ώστε αν χρειαστούν τη Βοήθειά του, να μπορεί ο θεός να επέμβει αμέσως. Επειδή θεώροσαν τον Ιανό τον προστάτη θεό τους, αφιέρωσαν στο όνομά του τον πρώτο μήνα του χρόνου.

Ο Ιανουάριος στην Ελλάδα



Η Ελλάδα δανείστηκε από τους Ρωμαίους λέξεις και συνήθειες, όπως κι εκείνοι δανείστηκαν από μας έναν ολόκληρο πολιτισμό. Η λέξην κάλαντα, που σημαίνει τα τραγούδια που ψέλνονται την παραμονή των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, προέρχεται από τη λατινική λέξη «Calendae», που σήμαινε αρχικά την πρωτομηνιά, και τελικά την πρώτη Ιανουαρίου. Γι' αυτό και το πμερόλογιο ονομάστηκε καλαντάρι και ο Ιανουάριος ονομάζεται Καλαντάρης.

Ο... Γενάρης για τους κατοίκους των πόλεων είναι μήνας εντατικής εργασίας, ενώ ανίθετα για τους ανθρώπους της υπαίθρου είναι ο μήνας της ξεκούρασης. Μαζί με τους ανθρώπους, βρίσκουν την ποικιλία τους πολλά ζώα, γι'

αυτό λένε: «ο λαγός και το περδίκι και ο καλός ο νοικοκύρτος, το Γενάρη χαίρονται».

Ας μην ξεχνάμε και τις μαγευτικές σεληνοφώτιστες νύχτες του, τόσο φωτεινές που... «του Γενάρη το φεγγάρι, παρά λίγο να 'ναι μέρα». Είναι όμως και ο μήνας του Αγιασμού των υδάτων των Θεοφανείων.

Είναι ο μήνας των ευχών, του ποδαρικού, των προσδοκιών και της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα πιο χαρούμενο αύριο, για μια καλύτερη χρονιά, γι' αυτό και «π θραύσις του ροδιού προς εξασφάλιση της καλοχρονιάς», έγραψε ο λαογράφος Γ. Μέγας.

Το Ρόδι της Πρωτοχρονιάς

Το ρόδι είναι το σύμβολο της αφθονίας για τη σύγχρονη Ελλάδα, όπως στην αρχαιότητα, τον πλούτο, την αφθονία και την ευμάρεια, συμβόλιζε το κέρας της Αμάλθειας.

Το σπάσιμο του ροδιού στα σκαλοπάτια του σπιτιού, είναι το έθιμο που οι περισσότεροι από μας το ζήσαμε, όταν ο πατέρας έσπαγε με δύναμη το ρόδι, για να σκορπιστούν όσο πιο πολλά από τα «σπυριά» του τριγύρω. Η ευχή πήναν: «Οσο γεμάτο είναι το ρόδι με κόκκους, έτσι να γεμίζει το σπίτι με όλα τα καλούδια».

Το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, σε πολλές περιοχές της χώρας μας, είναι στρωμένο πλούσια, με αφθονία φαγητών και αγαθών. Αν στη μέση του τραπεζιού μπεί ένα ρόδι, να 'ναι όμως ρόδι γεμάτο, τότε για όλη τη χρονιά, το τραπέζι θα έχει όλα τα καλά.

Ο Γ. Σεφέρης έγραψε... π τυχερή γυναίκα «το ρόδι που έσπασε ήταν γεμάτο αστέρια».

ΕΚΘΕΣΙΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σε δύο επιτυχημένες Εκθέσεις Γελοιογραφίας συμμετείχαν κι εφέτος οι συμπατρίωτες μας Τάκης Κυριτσόπουλος και Γιάννης Ξαγοράρης.

Η πρώτη απ' αυτές, που είχε σαν θέμα την «Παγκόσμια Οικονομική Κρίση», πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του Φιλοπρόδοσου Ομίλου Υμηττού (πλατεία Υμηττού) και η δεύτερη στην αίθουσα του Ιωνικού Συνδέσμου Ν. Ιωνίας και ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Προσκοπισμού. Αυτή ήταν η 30ή Έκθεση, που συμμετέχει ο Τ. Κυριτσόπουλος.



CAFÉ - BAR

ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΔΡΟΥΛΗ

Ζορμπάνος Γιώργος



Πρωτοπαπαδάκη 35
Ερμούπολη, Σύρος
Τηλ. 22810 88633
Κιν. 6936 579120

ΚΟΥΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Εξειδικευθείς στη Γυναικολογική Ογκολογία
R.P.C.I. - USA

Ε.Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»
ΤΗΛ. 213 207 9545
213 207 9524

Οικία:
Τηλ. 210 5814619
Κιν. 694 4383955
e-mail: koutrasa@yahoo.com



Σαλάχας Αντώνης

Κιν: 6937 41 68 55

asalahas@stampaland.gr

Λυκούργου 96, Καλλιθέα Τηλ: 210 9570763, Fax: 210 9570793
www.stampaland.gr



M Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο
Μαρμαρογλυπτικής

- Ανάγλυφα
- Υπέρθυρα
- Γράμματα
- Ζωγραφική
- παιδικών δωματίων



Μπιρμπίλη Δέσποινα

Αχλάδι Βάρης
Τ. Κ. 84700 - Σύρος

τηλ. 22810 83869 - 61108
6937210789

Blue Star Προορισμοί



*Η γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ εξυπηρετείται από την Superfast Ferries, μέλος της Attica Group.



 **Blue Star Ferries®**

κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Η ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ BLUE STAR FERRIES: ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 210 89 19 800, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 2310 560 700, ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2810 347180

bluestarferries.com

μέλος της  Attica Group