

Εκδρομή στο Τατόι και την λίμνη Μπελέτσι



Κείμενο και φωτογραφίες από τον κ. Χρήστο Θανόπουλο

Το Σάββατο 13 Μαΐου 2017, επισκέφθηκαν 46 μέλη και φίλοι του Συνδέσμου Συριανών τα πρώην βασιλικά κτήματα Τατοΐου, θερινή κατοικία της βασιλικής οικογενείας και του αρχηγού του κράτους επί Α' Αβασίλευτης Δημοκρατίας (1924-1933). Την ξενάγηση πραγματοποίησε ο πρόεδρος του συλλόγου «Φίλοι του Κτήματος Τατοΐου» κ. Βασίλης Κουτσαβλής.

Ξεκινώντας από την πύλη της Λεύκας, εισχωρήσαμε στο πυκνό υπέροχο δάσος, με πρώτη στάση την ερειπωμένη οικία του αρχικηπουρού (δεκαετία 1880), συνεχίσαμε με την κυρίως βασιλική έπαυλη (αρχιτέκτων Σάββας Μπούκης, 1884-1886), τα μαγειρεία, το χωρίς στέγη οινοποιείο (1879-1885) και τα ξύλινα βαρέλια να αποσαθρώνονται από τα καιρικά στοιχεία, το κουκλίστικο βουτυροκομείο (1898), το παλιό (περίπου 1875) και νέο βουστάσιο (1952) και καταλήξαμε στο μεγάλο λιβάδι. Μια ομάδα ανέβηκε στην κορυφή του λόφου Παλαιόκαστρου, ακρόπολη της αρχαίας πόλεως της Δεκέλειας, για να δει τον ναό της Αναστάσεως (αρχιτέκτων Αναστάσιος Μεταξάς, 1899), το Μαουσωλείο (αρχιτέκτων Μανώλης Λαζαρίδης, 1936-1940) και τα μνήματα της δυναστείας του Γεωργίου Α'.

Από τα 42.000 στρέμματα της αρχικής έκτασης του κτήματος, ο πυρήνας των 6.000 στρεμμάτων θα γίνει περιαστικό πάρκο και η κυρίως έπαυλη θα λειτουργήσει ως μουσείο δυναστείας Γεωργίου Α' (τελική απόφαση Δεκεμβρίου 2016). Εκεί θα εκτεθούν 17.000 κινητά αντικείμενα, αφού προηγουμένως συντηρηθούν. Θα λειτουργεί τραινάκι για την μεταφορά των επισκεπτών, εστιατόριο, πρότυπο αγρόκτημα που θα παράγει βιολογικά προϊόντα, κ.α. Ελάχιστα κτίρια έχουν επισκευαστεί, πολλά είναι υπό κατάρρευση, χωρίς ιδιαίτερη προστασία. Ο σύλλογος «Φίλοι του Κτήματος Τατοΐου» αγωνίζεται να περιώσει ότι είναι δυνατόν, ασκώντας πιέσεις στην πολιτεία και έχει εκπονήσει μελέτες για τα σημαντικότερα κτίρια.

Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης αναχωρήσαμε για τους Θρακομακεδόνες, όπου στην ταβέρνα «Παπάς», γευτήκαμε τα πεντανόστιμα

μπιφτέκια σχάρας, τα ξεροψημένα παϊδάκια, την χειροποίητη σπανακόπιτα και τυρόπιτα, με θέα τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και το φαράγγι της Χούνης. Μετά το φαγητό ανεβήκαμε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, για να περπατήσουμε στις όχθες της ονειρικής τεχνητής λίμνης Μπελέτσι. Εκεί ζουν πάπιες και κύκνοι, περιβάλλεται από ένα υπέροχο δάσος πεύκων και αποτελεί έναν κρυφό παράδεισο της Αττικής.

Η εκδρομική ομάδα ήταν δυνατή και παρά το μέγεθος της κινήθηκε υποδειγματικά. Μπράβο σε όλους! Καλή αντάμωση σε νέες περιηγήσεις!

Βιβλιογραφία

Κώστας Μ. Σταματόπουλος, Τατόι, Περιήγηση στον χρόνο και τον χώρο, Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2011

www.el.wikipedia.org/wiki/Λίμνη_Μπελέτσι

www.tatoion.gr/index.php/37-articles/80-nature

Μερικές φωτογραφίες από την εκδρομή



