



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Καποδιστρίου 42 - 10432 Αθήνα - Τηλ: 52 37 277

Τιμή Φύλλου
ΔΡΧ. 2

PORT
PAYE
HELLAS



ΣΥΡΟΣ

SYROS

Χαιρετίζοντας την έκδοση του δευτέρου τεύχους του ενημερωτικού μας δελτίου προσκαλώ όλους τους Συριανούς να σταθούν πλάϊ στον ιστορικό Σύνδεσμό μας επ' αγαθώ της γενετείρας μας και πρόσδω όλων των Συμπατριωτών μας.

Εύχομαι στους απανταχού περήφανους Συριανούς καλή «νοσταλγική συστείρωση».

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ

Γενικός Γραμματεύς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΟΥ 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΑΘΗΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1996

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Στο πρώτο μας φύλλο, σε κύριο άρθρο με τον τίτλο «Η ΣΥΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΦΥΠΝΙΖΕΤΑΙ» προσπαθήσαμε να δώσουμε στον αναγνώστη, συμπατριώτη μας, το στύγμα του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ.

Διατυπώσαμε με λίγα λόγια τα αισθήματά μας για τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας, τα κίνητρα που μας οδήγησαν να αποκτήσουμε ένα γραπτό μέσο επικοινωνίας και τους στόχους μας, που είναι η μεταξύ μας σύνδεση και η δημιουργία μιας Συριανής Κοινωνίας εδώ που ζούμε, μακριά από το νησί μας, με τα χαρακτηριστικά αυτής της ωραίας κοινωνίας, για την οποία όλοι υπερηφανευόμαστε.

Απ' όσα έφτασαν στ' αυτά μας, η πράξη μας αυτή είχε σχεδόν καθολική αποδοχή και ήταν κάπι που όλοι οι ξενιτεμένοι Συριανοί επιθυμούσαν και περίμεναν. Ήθελαν το πατριωτικό συλλογικό μας όργανο να εκδίδει ένα έντυπο.

Έγινε λοιπόν το πρώτο δηλό βηματάκι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, που η προσπάθειά μας αυτή, ταυτίστηκε με την επιθυμία του συνόλου σχεδόν των μελών μας και άλλων Συριανών.

Μένουν να γίνουν πολλά ακόμη για να φθάσει το έντυπο αυτό εκεί που θέλουμε και να καθιερωθεί. Έχουμε όμως τη θέληση και το μεράκι και ελπίζουμε ότι θα το επιπλύσουμε.

Ήδη αποφασίσαμε να εκδίδεται ανά τρίμηνο. Το φύλλο αυτό που έχετε στα χέρια σας αφορά το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 1996 και τυπώθηκε και ταχυδρομήθηκε μέσα στον τρέχοντα μήνα Σεπτέμβριο.

Το επόμενο θα καλύπτει το τρίμηνα Σεπτεμ-

βρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου που αρχίσαμε να διανύουμε και θα κυκλοφορήσει μέσα στον ερχόμενο Δεκέμβριο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα ακολουθήσουν και οι επόμενες εκδόσεις μας. Ήταν λοιπόν το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ, θα κυκλοφορήσει κάθε Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.

Οι δαπάνες έκδοσης και αποστολής θα βαρύνουν το Σύνδεσμό μας. Επομένως θα αποστέλλεται σε όλα τα μέλη μας και στους άλλους αναγνώστες του.

Εάν κάποιος θέλει να ενισχύσει οικονομικά την προσπάθειά μας αυτή, θα δεχθούμε ευχαρίστως την προσφορά του.

Θεωρήσαμε αναγκαίο, μέσα στο άρθρο αυτό, να σας κάνουμε τις παραπάνω βασικές ενημερώσεις. Μερικές αφορούν πράγματα πεζά, έξω από τα αισθήματα που πληριμμένους την ψυχή μας, όταν επικοινωνούμε με τους συμπατριώτες μας και μιλάμε για το τόπο μας. Όμως μετά την αφύπνιση, πρέπει να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, να πάμε να δουλέψουμε, για να απολαύσουμε τα αγαθά της δουλειάς. Στην περίπτωσή μας, αγαθό της δουλειάς είναι μία πετυχημένη πορεία για το έντυπο αυτό και το Σύνδεσμό μας γενικότερα.

Πριν κλείσουμε αυτό το άρθρο, θα θέλαμε να ζητήσουμε την επείκεια και τη συγγνώμη σας για κάποιες ατέλειες του προηγούμενου φύλλου μας και κυρίως για την καθυστέρηση με την οποία έφθασε στα χέρια σας.

Είμαστε βλέπετε πρωτάρηδες σ' αυτή τη δουλειά, ή καλλίτερα για να εναρμονιστούμε με τους πίλους των άρθρων μας, είμαστε «ζαλισμένοι» και «αγουροξυπνημένοι» μετά την αφύπνιση.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΑΣ ΦΥΛΟΥ

Η υποδοχή της οποίας έτυχε το πρώτο του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ, μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Όλοι το καλοδέχθηκαν. Αν και το πρώτο ακόμη μπορούμε να μιλάμε για γενική αποδοχή. Πήραμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και γράμματα με συγχαρητήρια, αλλά και καλοπροσερτες κρητικές, σχόλια και υποδειξεις τις οποίες θα λάβουμε υπ' όψη μας.

Όλα αυτά μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε. Ομολογούμε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε είναι πολλές. Είδαμε στην πράξη ότι η έκδοση ενός εντύπου δεν είναι καθόλου εύκολη, περισσότερο μάλλιστα για ανθρώπους που ασχολούνται για πρώτη φορά με αυτό το αντικείμενο.

Στην προσπάθειά μας βρήκαμε στήριγμα από τον έμπειρο Δημοσιογράφο κ. Στέφανο Σιγάλα, μέλος του Συνδέσμου μας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα και ελπίζουμε να έχουμε και στο μέλλον τη βοήθειά του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ έχασε τρία επίλεκτα μέλη του τον αγαπητό ΣΤΑΥΡΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑ, επίλεκτο μέλος μας, σημαίνοντα δημιουργό από το 1937 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ. τον αγαπητό ΚΥΡΙΛΛΟ ΒΕΝΙΕΡΗ: Συν/χο ανώτατο στέλεχος της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και την αγαπητή ΔΕΣΠΟΙ ΚΟΡΡΕ, η οποία είχε διατέλεσει και μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. εκφράζοντας, για μια ακόμη φορά, την θλίψη του στις οικογένειες και τους συγγενείς των, εύχεται όπως ο ΚΥΡΙΟΣ κατατάξει τας ψυχάς των εν σκηναίς δικαίων.

ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ
Καποδιστρίου 42 - 104 32 ΑΘΗΝΑ.

Τηλέφωνο: 52 37 277

Υπεύθυνοι έκδοσης:

Λ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ τηλ. 2010297

Γ. ΒΛΑΧΩΡΙΤΗΣ τηλ. 9414182

Ηλεκτρονική Σελίδο ποίηση

Ατελέι Ηλεκτρονική Σελίδα ποίηση
Τεχνών Γραφικών Τεχνών "ΚΥΤΤΑΡΟ"
Τζώρτζης 10 Αθήνα Τηλ: 38.41.823 Fax: 38.09.370

ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Μιά συνάντηση - προσκύνημα στο νησί μας

Στις 1, 2 και 3 του περασμένου Ιουνίου, με την ευκαιρία της αργίας της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη Σύρα, ενός αριθμού μελών μας, που πέρασαν το τριήμερο εκεί.

Η ιδέα για τη συνάντηση αυτή ρίθηκε από τον περασμένο Μάρτιο, υιοθετήθηκε στη συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και αναγγέλθηκε στα μέλη μας και σε όλους τους παρόντες, κατά την εορτή του Συνδέσμου μας, την Κυριακή του Θωμά. Το πρόγραμμά της δημοσιεύθηκε και στο πρώτο φύλλο του Ενημερωτικού μας Δελτίου.

Από πλευράς συμμετοχής, η συνάντηση αυτή δεν είχε την αναμενόμενη επιπτυχία. Όμως τα σαράντα περίπου άτομα που πήγαμε, περάσαμε ωραίες στιγμές, παρέα με φίλους και γνωστούς που συναντήσαμε και άλλους συμπατριώτες μας.

Έκτος από τη χαρά και την ξενιασιά μας εκδρομής ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα, οι επισκέψεις σε κάποιους τόπους που σημάδεψαν τη ζωή μας, μας έφεραν αρκετά χρόνια πίσω, ζωντανεύοντας ωραίες αναμνήσεις και δίνοντάς μας έντονες συγκινήσεις.

Το Σάββατο το πρωί 1/6/1996 πήγαμε στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Εκεί τελέσθηκε επιψημόσυνη δέηση στη μνήμη των αποβιωσάντων μελών του Συνδέσμου και των ευεργετών και δωρητών του. Στη συνέχεια ψάλθηκε τρισάγιο στο μαυσωλείο της οικογένειας Ρεθύμνη, στη μνήμη των ευεργετών Νικολάου και Μηνά Ρεθύμνη και στον τάφο του αείμνηστου Λώρη Καμπάνη, αδελφού του Προέδρου μας.

Περιδιαβαίνοντας τους χώρους του Κοιμητηρίου νιώσαμε συγκίνηση βλέποντας τους τάφους κάποιων γνωστών, συγγενών και φίλων.

Θαυμάσαμε για άλλη μια φορά τα καλλιμάρμαρα μαυσάλεια με τα σπουδαία έργα τέχνης. Η επάνω πτέρυγα του νεκροταφείου της Ερμούπολης είναι ένας μουσειακός χώρος, γεμάτος από αριστουργήματα γλυπτικής, το ένα ωραιότερο από το άλλο. Είναι ένα από τα αξιοθέατα που θαυμάζουν οι επισκέπτες της Σύρας.

Στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί να παραπήρουμε, ότι οι περιποίηση του χώρου και η συντήρηση από κάποιες φθορές δεν είναι οι πρέπουσες, μιάς και συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Ο Σύνδεσμός μας είναι πρόθυμος να συνεργασθεί και να συνδράμει τη Δημοτική Αρχή, ώστε η εμφάνιση των μνημείων αυτών να είναι αντάξια της σπουδαιότητάς τους.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας δύο δεκάδες περίπου άτομα επισκεφθήκαμε το ιστορικό Γυμνάσιο της Σύρου. Θυμίζουμε ότι το Γυμνάσιο αυτό είναι το πρώτο της νεώτερης Ελλάδας. Σ' αυτό δίδαξαν σπουδαίοι καθηγητές, με πρώτο Γυμνασιάρχη το Νεόφυτο Βάμβα και φόρτησαν μεγάλες μορφές, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος και Νίκος Καζαντζάκης.

Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί που όλοι πας περάσαμε ένα αληθινότο κομμάτι της ζωής μας, τα μαθητικά μας χρόνια. Ο κ. Γυμνασιάρχης είχε την καλοσύνη, σε ημέρα αργίας, να ανοίξει το σχολείο, να μας δεχθεί και να μας «ξεναγήσει».

Οι στιγμές ήταν πραγματικά συγκινητικές. Όλοι εμείς, άλλοι αστρομάλληδες άλλοι γκριζομάλληδες ηλικίας των δευτέρων «...άντα» και των «...ήντα», γίναμε ξαφνικά έργοι. Ξαναγίναμε τα απίθανα πειραχτήρια που «σταυρώναμε» τους καθηγητές μας. Νομίζαμε ότι από κάπου θα ξεπροβάλλουν ο Γαβράς, ο Ρούσσος, ο Τάντουλος, ο Ζευγώλης, ο Αιγγήτης, ο Παλαιολογόπουλος, ο Πατσαρίσης, ο Πτισινός, ο Πελοποννήσιος, (ποιόν να πρωτοθυμηθεί κανείς;) για να μας πιθανεύσουν ο καθένας με τον τρόπο του. Κάθε γωνιά που βλέπαμε, μας θύμιζε και κάποιο περιστατικό.

ΠΟΥ ΚΑ ΠΕΡΑΣΕ

Η ώρα περνούσε και δεν εννοούσαμε να ξεκολλήσουμε. οι υποχρεώσεις του προγράμματός μας έφεραν στην πραγματικότητα. Αφού εχαριστήσαμε τον κ. Γυμνασιάρχη, αποχωρήσαμε συγκινημένοι, γεμάτοι αναμνήσεις και νοσταλγίες.

Λίγο αργότερα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης παρακολουθήσαμε μια ενημερωτική διάλεξη από την αδελφή Μάρθα Ρούσσου για την κατ' οίκον νοστλεία. Πρόκειται για ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο που επιτελείται από κάποιους εθελοντές, που ίδρυσαν και Σύλλογο για το σκοπό αυτό. Η προσφορά του είναι τεράστια στην κοινωνία της Σύρου. Ο Σύνδεσμός μας εκτιμάντας την σπουδαιότητα αυτού του έργου προσέφερε επί τόπου το ποσό των δραχμών 50.000 σαν πρώτη ενίσχυση.

Το βράδυ ήταν η ώρα για διασκέδαση. Όλοι οι εκδρομείς, μαζί με φίλους και γνωστούς βρεθήκαμε στις αιθουσές του ξενοδοχείου ΕΛΕΑΝΑ στην Ντελεγκράτσια. Ανάμεσά μας ήταν και ο Δήμαρχος της Ερμούπολης κ. Δεκαβάλλας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού της Συμβουλίου κ. Μαρκουλής. Φάγαμε ήπιαμε, τραγουδήσαμε και αργά τη νύχτα έκλεισε η πρώτη ημέρα.

Το πρωί της Κυριακής 2/6/96 βρεθήκαμε στον περίλαμπρο και μεγαλόπρεπο Ναό του Αγίου Νικολάου, στολίδι μοναδικό της Σύρας μας. Παρακολουθήσαμε της λειτουργία της Πεντηκοστής και στη συνέχεια τον εσπειρινό της εορτής της Αγίας Τριάδος με τη γνωστή γονυκλησία. Οι δύο σεβάσμιοι εφημέριοι ο π. Γρηγόρης και π. Τιμόθεος, ζωντανοί θρύλοι, δεμένοι με την ιστορία του Ναού αυτού διατηρώντας την καλλιφωνία της νιότης τους, ο επίσης καλλίφωνος διάκος και η θαυμάσια χορωδία (παράδοση και αυτή για το ναό), συνοδεύμενοι όλοι από το εκκλησιαστικό μουσικό όργανο, μας πρόσφεραν ένα σπάνιο άκουσμα, μας σήκωσαν λίγο ψηλότερα από τα επίγεια. Ζήσαμε στιγμές θρησκευτικής έξαρσης και προσεγγίσαμε το θείο μέσα σε μουσική πανδαισία.

Το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής ήταν ελεύθερα και καθένας τα πέρασε ανάμεσα στους φίλους, και τους γνωστούς του.

Τη Δευτέρα το πρωί 3/6/96 πήγαμε στον εορτάζοντα ναό της Αγίας Τριάδας, στην Άνω Σύρο. Διασχίζοντας τα γραφικά στενάκια της Άνω Σύρου, φθάσαμε στο μικρό ιστορικό εκκλησάκι, ένα από τους παλιότερους ναούς του νησιού μας. Εδώ προσεγγίσαμε το θείο από άλλο δρόμο. Από τη χθεσινή θρησκευτικά μεγαλοπρέπεια, βρεθήκαμε στη θρησκευτική λιτότητα. Το περιβάλλον μας θύμισε τον Παπαδιαμάντη που πειρέγραφε τους ναϊσκους του νησιού του, τις απλές τελετές με τον αυτοδίδακτο ερασιτέχνη ψάλτη και το εκκλησίασμα που τον σιγοντάριζε, μουρμουρίζοντας τους ύμνους και τα τροπάρια. Ωραίες και κατανυκτικές οι στιγμές που ζήσαμε εδώ.

Κάπου εδώ τελείωσε και το πρόγραμμα της συνάντησής μας στον αγαπημένο μας βράχο, και καθένας άρχισε να προετοιμάζει την επιστροφή του.

Ήταν ένα θαυμάσιο τριήμερο ξανοιασίας, ξεκούρασης και διασκέδασης, μακριά από το καυσαέριο της τασμεντούπολης, αλλά προ πάντων προσκύνημα στους χώρους των αναμνήσεών μας.

Όσοι διαβάζετε αυτή τη σύντομη περιγραφή είναι σίγουρο ότι θα μας ζηλέψετε και ακόμη πιο σίγουρο ότι θα μετανοιώσατε που δεν αποφασίσατε να συμμετάσχετε σ' αυτή την εκδρομή - προσκύνημα στο πάτριο έδαφος.

Μη στενοχωρίστε όμως. Υγεία να έχουμε και του χρόνου πάλι εδώ είμαστε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει την πρόθεση να καθιερώσει ένα τέτοιο προσκύνημα στις αρχές του καλοκαιριού, το τριήμερο Πεντηκοστής και Αγίου Πνεύματος. Εφέτος ήταν η πρώτη δοκιμή.

Η ΣΥΡΑ ΜΑΣ ΟΛΟ

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βλέπουμε και αυτό το καλοκαίρι το νησί μας να σφίζει από ζωή και κίνηση. Είναι μια διαπίστωση πανθομολογούμενη.

Κάποιοι από μας που πηγαινοερχόμαστε συχνά και παραμένουμε στη Σύρα για μεγάλα χρονικά διασπήματα, έχουμε άμεση αντίληψη της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται. Διαπιστώνουμε ότι χρόνο με το χρόνο και για όλο το χρόνο, η πατρίδα μας παρουσιάζει μια ζηλευτή ζωντάνια, με αποκορύφωμα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα φθινοπωρινά, τα ανοιξιάτικα αλλά ακόμα και τα χειμωνιάτικα Παρασκευο-Σάββατα τα καράβια έρχονται φορτωμένα με κόσμο και την Κυριακή που φεύγουν παρατηρείται πάντα συνοστισμός. Η Σύρα γίνεται σιγά-σιγά το νησί του Σαββατοκύριακου για τους κατοίκους της Πρωτεύουσας.

Το δεκαπενθήμερο του Πάσχα πέρυσι και εφέτος ένα πλήθος από επισκέπτες πέρασαν στη Σύρα τις Άγιες αυτές ημέρες και έφυγαν καταγοητευμένοι από τις λαμπρές θρησκευτικές τελετές που παρακολούθησαν. Τα καταλύματα για τις μέρες αυτές ήταν κλεισμένα από πολύ καιρό πριν.

Τώρα το καλοκαίρι καθένας είδε και βλέπει με τα ίδια του τα μάτια τι γίνεται. Τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές βρισκόμαστε στην περίοδο της αιχμής, αλλά

ΚΑΙ ΠΙΟ ΖΩΝΤΑΝΗ

και όλο το Σεπτέμβρη η ζωή του νησιού θα κινείται στους ρυθμούς του καλοκαιριού.

Το αρχαίο ρήτο «ουδέν κακόν αμιγές καλού» στην περίπτωση της Σύρας επαληθεύθηκε πλήρως. Η κρίση του Νεωρίου την πρόβαλε. Τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν επάνω στο νησί που αγωνίζοταν για να ζήσει. Ο κόσμος από τις εικόνες των δελτίων ειδήσεων της πλεόραστης, γνώρισε την ομορφιά της. Ένας παράγοντας της δημιότας ζωής, τις κρίσμες εκείνες μέρες έλεγε στους φορείς της Σύρας:

Ο οικονομικός πνεύμονας του Νεωρίου δεν αρκεί για να ζήσει αυτός ο τόπος. Πρέπει να δημιουργηθεί και άλλος. Το νησί σας προσφέρεται για τουριστική ανάπτυξη, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά για όλο το χρόνο. Είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Έχει να επιδειξει μια μοναδική νεοκλασική πόλη, την Ερμούπολη και μια άλλη μεσαιωνική, την Άνω Σύρο. Έχετε σπουδαία πολιστική παράδοση, πνευματική και κοσμική ζωή, υπηρεσίες οργανωμένες, δεν έχετε παρά να τα εκμεταλλευθείτε.

Σήμερα βλέπουμε ότι ο δεύτερος πνεύμονας άρχισε να λειτουργεί καλά. Το μέλλον ανήκει στη Σύρα και εμείς την καμαρώνουμε.

Προσσήρ όμως τώρα στο ξεκίνημα. Να μην πάρει στραβό δρόμο. Υπάρχουν παραδείγματα προς αποφυγήν τριγύρω μας. Ας προσέξουν και ας προσέξουμε όλοι μας,

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΑΛΑΠΑΤΑ μας κατέθεσαν:

Ο κ. Αντώνης Ιωάνου	50.000
Ο κ. και κα Ευαγ. Ιωάνου	50.000
Η κα Κατίνα Τριανταφυλλίδου	20.000
Οικογ. Λεωνίδα Δημητριάδη	20.000
Οικογ. Κώστα Δημητριάδη	50.000
Οικογ. Μάχης Πομώνη	10.000
Ο κ. Γρηγόριος Πουλάκης	10.000
Οικογ. Θεοδώρου Δημητριάδη	20.000

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΚΥΡΙΛΟΥ ΒΕΝΙΕΡΗ μας κατέθεσαν

Ο κ. Γεώργιος και Αικατερίνη Ξύδη	20.000
Η κα Δέσποινα Καψάσκη	15.000
Ο κ. Χρήστος και Νίκη Βιλλώτη	15.000

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ μας κατέθεσαν

Ο κ. Αντώνης Ιωάνου	10.000
Ο κ. Ευάγγελος Ιωάνου	10.000
Ο κ. Επαμεινόντας Λυγεράκης	10.000

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Ο κ. Ανδρέας Πασσάς	5.000
Η κ. Αλεξάνδρα Στ. Χουρμούζη	25.000
Η κ. Ρίτα Στ. Μπαρμπέτα	25.000

Ο κ. Σπύρος Μαρινάκης 30.000

Η κα Θάλεια Πλέσσα, εις μνήμη Ι. Αργυράκη
και Μαρίας Κωβαίου 10.000

Αι Οικογένειαι Γιώργου Ζανή,
Φραγκίσκης-Στεφανάκια-Ζανή και Άννας
Γεωργοπούλου-Ζανή και η κα Κλεοπάτρα
Ε. Γάγκου εις μνήμη της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Χ.
ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ 40.000

Μας κατέθεσαν επίσης οι κ.κ. Σπύρος και
Εβελυν Αποστόλου 8.000

Ο κ. Χρήστος Θεοδωρίδης 7.000

Η κα Μάγδα Γ. Παπέρα 30.000

Η κα Κυριακού-Μουχτοπούλου Ρένα 35.000

Η κα Νίτσα Αλεξοπούλου 1.000

Η κα Μαρία Δρακούλη 8.000

Ο κ. Ανδρέας Πασσάς 10.000

Η κα Μερόπη **ΜΕΝΕΣΗ** 11.000

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Θήρας κ.κ.

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 15.000

Ο κ. Διαμαντίδης (δολ. 1.000) 236.000

Ο κ. Αντώνης Ιωάνου εις μνήμη

ΔΟΜΝΑΣ ΚΟΡΩΝΗ 10.000