



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1900 -

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Καποδιστρίου 42 - 10432 Αθήνα - Τηλ./Fax: 010.52 37 277
E-mail: nisosyros@yahoo.com

Τιμή Φύλλου

€ 0,01

PORT
PAYÉ
HELLAS

ΣΟΦΗ Η ΕΡΙΞΗ
Χ. Δ. Α.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΛΛΑΣ

Η ομορφιά της Σύρας μας καλοκαιρι και χειμώνα

Kάθε χρόνο αυτό τον καιρό, με το τέλος του καλοκαιριού, η γραφίδα μας δεν αντέχει στον πειρασμό και αυθόρμητα κυλάει πάνω στο χαρτί, θέλοντας να αποτυπώσει πάνω σ' αυτό την ψυχική ευφορία που αισθανόμαστε την ωραία αυτή εποχή, που την ζούμε στο νησί μας. Θέλουμε να διαλαλήσουμε παντού την καλοκαιρινή ζωή της Σύρας και να την κάνουμε γνωστή και σ' εκείνους που δεν την έζησαν.

Τα δυο προηγούμενα χρόνια κάναμε εκτενείς περιγραφές. Το έτος 2000 δημοσιεύσαμε τρισέ-

λιδο άρθρο με φωτογραφίες με τον τίτλο «ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΑΥΚΕΙΑ...» και υπότιτλο «Η ΣΥΡΑ ΤΟΥ 2000». Πέρσι δημοσιεύσαμε άρθρο με τον τίτλο «ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΥΡΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ».

Εφέτος δεν γράφουμε πολλά, φοβούμενοι μήπως επαναλάβουμε πράγματα γνωστά και γίνουμε βαρετοί. Δεν μπορούμε όμως να μην αναφέρουμε ότι χιλιάδες κόσμος θαύμασε τη μοναδική

συνέχεια στη σελίδα 4

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΛΑΧΕΙΟ

Οριστικά η κλήρωση στις 20 Μαρτίου 2003

Oταν τον περασμένο Φεβρουάριο πήραμε την άδεια από τα Υπουργεία Υγείας-Προνοιας και Οικονομικών, για να πραγματοποιήσουμε λαχειοφόρο αγορά με αντικείμενα κλήρωσης **2 αυτοκίνητα FIAT SEICENTO**, θέλαμε η κλήρωση αυτού του λαχείου να γίνει στη Σύρα μας το καλοκαίρι, τότε που θα βρισκόμαστε όλοι στη γενέτειρά μας. Ορίσαμε λοιπόν την κλήρωση για τις 27 Αυγούστου 2002 και καταστρώσαμε ένα χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση των λαχνών μέσα σε ένα εξάμηνο. Τυπώσαμε τα 9.999 λαχεία και

ενώ είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τη διάθεσή τους, ανέκυψε ένα κώλυμα, γραφειοκρατικού χαρακτήρα, κατά τη θεώρησή τους. Κάναμε αγώνα για να το ξεπεράσουμε και το κατορθώσαμε μεν, αλλά χάσαμε ένα τρίμηνο από το πρόγραμμα που είχαμε καταστρώσει για τη διάθεση των λαχνών. Έτσι μόλις τον Ιούνιο μπορέσαμε να ξεκινήσουμε τη διάθεσή τους. Όμως τα χρονικά περιθώρια είχαν στενέψει ασφυκτικά. Μπήκαμε πια στο καλοκαίρι και ο κόσμος άρχισε να σκορπίζει για τις διακοπές του. Δεν το βάλαμε κάτω, διατηρώντας κά-

συνέχεια στη σελίδα 5

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 26

ΕΤΟΣ 70

ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002

Το καλοκαιρινό γλέντι μας στη Σύρα

C γινε πια θεσμός η συνάντησή μας στη γενέτειρα μας κάθε καλοκαίρι, σε μια κοινή διασκέδαση με τους συμπατριώτες μας, που ζουν μόνιμα στο νησί μας.

Το Σάββατο το βράδυ, στις 17 Αυγούστου, βρεθήκαμε 300 περίπου άτομα, στο κέντρο ΑΡΧΑΙΟΝ στις Αγκαθωπές της Ποσειδωνίας, κοντά στη δροσιά της θάλασσας, που ήταν ιδιαίτερα απολαυστική, τις μέρες αυτές του Αυγουστιάτικου μίνι καύσωνα.

Με τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, ξαναντάμωναν, όσοι είχαν βρεθεί και στην περσινή μας συνάντηση. Επίσης με περισσή ικανοποίηση συναντιόντουσαν γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα, που για πρώτη φορά βρίσκονταν σ' αυτή μας την εκδήλωση. Ανάμεσά μας ήταν ο Αναπληρωτής Νομάρχης κ. Δημήτρης Μπάιλας, ο Δήμαρχος της Ερμούπολης κ. Γιάννης Δεκαβάλλας, ο Δήμαρχος της Ποσειδωνίας κ. Δημήτρης Ρούσσος με τις παρέες τους, καθώς και η υποψήφια Νομάρχης κ. Κατερίνα Γιαβάση και ο υποψήφιος Δήμαρχος της Ερμούπολης κ. Ευάγγελος Κεραμιώτης, με τις δικές τους παρέες.

Στην αρχή ο Πρόεδρός μας κ. Δημήτρης Κορφιάτης καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, ζήτησε την κατανόησή τους για κάποιες ατέλειες που δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε και ευχήθηκε καλή διασκέδαση. Χαιρετισμό απήγιθνε και η επί σειρά ετών αντιπρόσωπος του Συνδέσμου μας στη Σύρα, η εκλεκτή συμπατριώτισσα μας κ. Βιργινία Κατσιμαντή.

Αμέσως μετά η ορχήστρα του κ. Κοντιζά, ανέλαβε το έργο της, για να μας διασκεδάσει και να φέρει τα βήματά μας στην πίστα του χορού.

Σαν αναμνηστικά αυτής της συνάντησής μας, δόθηκαν μετά από κλήρωση, σε 55 από τους παρευρεθέντες, ισάριθμα δώρα, δωροεπιταγές και κάρτες παροχής υπηρεσιών, που ήταν προσφορές καταστημάτων και επιχειρήσεων του νησιού μας.

ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

Καποδιστρίου 42 - 104 32 ΑΘΗΝΑ

Υπεύθυνος έκδοσης:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ τηλ. 010 94 14 182

Д.Τ.Р. - Φίλμ - Μοντάζ: Πάρις Καρδαμίτσης

Ιπποκράτους 180 – Τηλ. 010 64 69 980

Οι δωροθέτες μας ήταν οι εξής:

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
2. Τα φροντιστήρια ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
3. Το Ξενοδοχείο ΔΙΟΓΕΝΗΣ
4. Το Ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ
5. Το Ξενοδοχείο ΑΙΓΛΗ (Δάσκου)
6. Το Ξενοδοχείο ESPERANCE
7. Το TEAM WORK ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
8. Το Πρακτορείο ταξίδιων ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
9. Η Λουκουμοποιΐα ΣΥΚΟΥΤΡΗ
10. Η Λουκουμοποιΐα ΞΑΓΟΡΑΡΗ
11. Η Λουκουμοποιΐα ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ
12. Το Ζαχαροπλαστείο ΚΑΙΤΗ
13. Το Ζαχαροπλαστείο ΔΩΔΩΝΗ
14. Το Ζαχαροπλαστείο ΚΕΧΑΓΙΑ
15. Το Ζαχαροπλαστείο ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ
16. Το Ζαχαροπλαστείο ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
17. Το Ζαχαροπλαστείο DAIDADI
18. Το κατάστημα καλλυντικών HONDOS CENTER
19. Το κατάστημα καλλυντικών ΛΟΥΛΟΥΣ
20. Το βιβλιοπωλείο Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
21. Το βιβλιοπωλείο ΡΟΔΙΑ
22. Το κατάστημα CORAL
23. Το ανθοπωλείο ΜΑΥΡΗ ΤΟΥΛΙΠΑ
24. Το ανθοπωλείο ΜΑΡΑΓΚΟΥ
25. Το κατάστημα Γ. ΒΕΛΗΣ
26. Το κατάστημα Οπτικών ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΥ
27. Το κατάστημα ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ
28. Το κατάστημα ΚΑΛΟΥΤΑ
29. Το κατάστημα ΣΑΡΑΝΤΟΣ
30. Το κατάστημα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. Το κατάστημα VERSUS
32. Το κατάστημα ΜΑΡΑΓΚΟΣ
33. Το κατάστημα Γ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ή ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
34. Το κατάστημα ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ
35. Το κατάστημα ΧΑΛΑΒΑΖΗ
36. Το κατάστημα ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΩΝΙΑ
37. Το κατάστημα ΛΕΥΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
38. Το κατάστημα BOLERO
39. Το κατάστημα ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
40. Το κατάστημα ΕΛΠ. ΚΑΡΟΥΣΗ

Η ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΑΣ

Tην Κυριακή 2 Ιουνίου 2002 ο Σύνδεσμός μας πραγματοποίησε, για δεύτερη φορά κρουαζιέρα, στα πρότυπα της περσινής που είχε αφήσει τις καλλίτερες εντυπώσεις. Το ενδιαφέρον του κόσμου για συμμετοχή σ' αυτήν ήταν πρωτοφανές και πολλές μέρες πριν, οι θέσεις των 150 ατόμων, που ήταν το όριο της δυνατότητας εξυπηρέτησης μας από το πλοίο, είχαν κλεισθεί. Κρατήθηκε αυστηρή προτεραιότητα, για να μην υπάρξουν παραπονά.

Η φετινή εκδρομή ήταν μικτή (χερσαία και θαλάσσια). Με τρία πούλμαν, που ξεκίνησαν από την πλατεία Συντάγματος, πήγαμε στην Ποσειδωνία Κορινθίας, στη Βόρεια είσοδο του Ισθμού. Εκεί μας περιέμενε το πλοίο ΑΜΦΙΤΡΙΩΝ στο οποίο επιβιβασθήκαμε και ξεκινήσαμε για την Παλιά Επίδαυρο.

Το πέρασμα του Ισθμού της Κορίνθου μας πρόσφερε μεγαλειώδες θέαμα. Δεν το χόρταινε το μάτι μας και με κάμερες και φωτογραφικές μηχανές το απαθανατίζαμε. Στο μπουφέ μας περίμενε το πλούσιο πρωινό, από ποικιλία καφέδων, τσάι, γάλα, χυμούς φρούτων, βουτήματα, κέικ, και άλλα.

Όταν βγήκαμε από τον Ισθμό και πλέαμε προς τον πρώτο μας σταθμό, την Επίδαυρο, ο μπουφές μας προκάλεσε και πάλι για γαστριμαργικές απολαύσεις, με εκλεκτούς ουζομεζέδες και το σχετικό ποτό. Σ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού απολαμβάναμε ζωντανή μουσική και τραγούδια, από τη γνωστή μας πια ορχήστρα του Δημήτρη Κανάκη.

Κατά τις 12 το μεσημέρι φθάσαμε στην Παλιά Επίδαυρο. Το πρόγραμμα πρόβλεπε, κατ' επιλογήν, κολύμπι και μετάβαση στο Αρχαίο Θέατρο. Κανείς δεν διανοήθηκε να πάει στην όμορφη παραλία για μπάνιο, με το στομάχι παραφροτωμένο, από το πρωινό, τους μεζέδες και το ποτό. Έτσι όλοι γεμίσαμε τα τρία πούλμαν που μας περίμεναν και ξεκινήσαμε για το Αρχαίο Θέατρο. Εκεί θαυμάσαμε το αριστούργημα με την απίθανη ακουστική, δείγμα και αυτό του πολιτισμού των αρχαίων προγόνων μας, καθώς και το μαγευτικό τοπίο που το περιβάλλει.

Λίγο μετά τις 2 επιστρέψαμε στο πλοίο μας, που μας περίμεναν στρωμένα τραπέζια και ο πάντα πλούσιος μπουφές, για το μεσημεριανό φαγητό μας. Τρώγοντας, πίνοντας και τραγουδώντας με τη συντροφιά της ζωντανής μουσικής, κάναμε τη θαλάσσια διαδρομή προς το δεύτερο σταθμό μας, που ήταν ο Πόρος. Η διέλευση του στενού Πόρου-Γαλατά γινό-



Πλέοντας μέσα στον Ισθμό.

ταν με μικρή ταχύτητα, για να μπορέσουμε να θαυμάσουμε, το εκπληκτικής ομορφιάς καταπράσινο τοπίο, δεξιά και αριστερά μας, που έμοιαζε σαν ζωγραφικός πίνακας.

Κατά τις 4 το απόγευμα φθάσαμε στο λιμάνι του Πόρου και αποβιβασθήκαμε για περιήγηση μιας ώρας. Κάναμε τις βόλτες μας, γνωρίσαμε για λίγο το γραφικό νησί και επιστρέψαμε την καθορισμένη ώρα στο πλοίο μας.

Με τραγούδι, χορό και την ορχήστρα να δίνει το ρυθμό του κεφιού αρχίσαμε τη διαδρομή της επιστροφής. Το βοριαδάκι όμως που φύσαγε ταράζοντας τα νερά του Σαρωνικού, κουνούσε λίγο το

Η ομορφιά της Σύρας μας καλοκαίρι και χειμώνα

συνέχεια από τη σελίδα 1

Ερμούπολη, τη μεσαιωνική Άνω Σύρο τις ωραίες εξοχές και πέρασε μέρες αξέχαστες. Η ζωή το καλοκαίρι στη Σύρα, πρόσφερε ικανοποίηση σε κάθε γούστο. Ακούσαμε πολλούς να λένε, ότι θα ήθελαν το 24ωρο να έχει περισσότερες ώρες για να προφθάσουν να γευθούν όλες τις απολαύσεις που προσφέρει ο τόπος μας.

Τώρα αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και πάμε για το χειμώνα, που και τότε το νησί μας έχει να επιδείξει ομορφιές. Έχει ζωή και κίνηση που δεν αφήνει κανέ-

να να πλήξει. Η Σύρα δεν είναι νησί μόνο για το καλοκαίρι, που το χειμώνα ερημώνει. Σε πάρα πολλούς αρέσει το χειμώνα περισσότερο απ' όσο το καλοκαίρι.

Δεν θα γράψουμε περισσότερα. Διαλέξαμε για το σημερινό μας φύλλο τρεις φωτογραφίες, από μια μεγάλη σειρά φωτογραφιών του καλλιτέχνη φίλου του Συνδέσμου μας Δημήτρη Προκοπίου και αφήνουμε να μιλήσουν αυτές.

Γ. ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ



Το Δημαρχείο της Ερμούπολης, αντικείμενο θαυμασμού των χιλιάδων επισκεπτών της. Ένα τμήμα της πρόσωφης φωτισμένο τη νύχτα και ένα κομμάτι από το εσωτερικό του.



Ένα πλάνο από την κεντρική αγορά της Ερμούπολης «τα μανάβικα», τραβηγμένο το χειμώνα, για να πάρουμε μια πρόγευση καθώς περιμένουμε τον ερχόμενο του.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΛΑΧΕΙΟ Οριστικά η κλήρωση στις 20 Μαρτίου 2003

συνέχεια από τη σελίδα 1

ποιες ελπίδες. Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο μας, αποδυθήκαμε σε αγώνα δρόμου για να προλάβουμε να διαθέσουμε αυτό το μεγάλο, για τα δεδομένα μας, αριθμό λαχνών και ζητήσαμε και τη βοήθεια εθελοντών για τον αγώνα αυτό, η οποία δεν ήρθε από κανένα.

Εδώ στην Αθήνα η διάθεση ήταν περιορισμένη, αφού όλοι πια έφευγαν. Μόνο στη Σύρο διαθέσαμε ένα σημαντικό αριθμό λαχνών.

Λίγες μέρες πριν τις 27/8/2002 αποφασίσαμε να αναβάλλουμε την κλήρωση, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που μας έδινε η άδεια. Την πρώτη ανακοίνωση της αναβολής την κάναμε κατά τη συνεστίαση που έγινε στις 17/8/2002 στη Σύρο και κινήσαμε τη διαδικασία για τη λήψη έγκρισης για νέα ημερομηνία κλήρωσης.

Σήμερα ανακοινώνουμε τη νέα ημερομηνία κλήρωσης η οποία θα γίνει **ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2003**.

Επαναλαμβάνουμε ότι από την κληρωσία θα βγουν 2 τυχεροί αριθμοί, που καθένας απ' αυτούς θα κερδίσει **ένα αυτοκίνητο FIAT SEICENTO**

Τα λαχεία που έχουν διατεθεί με ημερομηνία κλήρωσης την 27 Αυγούστου 2002 θα ισχύουν βεβαίως για τη νέα κλήρωση και ζητούμε συγγνώμη από τους κατόχους τους για την αναβολή. **Στα λαχεία που θα διατεθούν από τώρα και έπειτα θα είναι αποτυπωμένη με σφραγίδα η νέα ημερομηνία κλήρωσης, δηλαδή η 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003**

Καλούμε τα μέλη μας, όλους τους Συριανούς, τους φίλους του Συνδέσμου μας και της Σύρας μας, να μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας αυτή.

Το καθαρό προϊόν της λαχειοφόρου αγοράς προορίζεται για την ενίσχυση του κεφαλαίου που συγκεντρώνουμε για την απόκτηση της νέας στέγης μας.

Η τιμή κάθε λαχείου είναι 2,93 ΕΥΡΩ

Η ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΑΣ

συνέχεια από τη σελίδα 3

πλοίο και δεν επέτρεψε να ξαναζωντανέψει το περιστού ξεφάντωμα της επιστροφής.

Κατά τις 8 «το βράδυ» με τον ήλιο να λάμπει ακόμα στον ουρανό, φθάσαμε στο λιμάνι της Ζέας και αποβιβασθήκαμε. Τα τρία πούλμαν μας περίμεναν και πάλι και μας μετέφεραν στο σημείο που ξεκινή-



Ένας όμιλος εκδρομέων στο θέατρο της Επιδαύρου

σαμε το πρωί, την Πλατεία Συντάγματος. Εδώ τελείωσε η κρουαζιέρα μας, του ενθουσίασε και πάλι όλους μας.

Πριν κλείσουμε θέλουμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τον Αντιπρόεδρό μας κ. Κώστα Βαρδαλάχο, ο οποίος σήκωσε το κύριο βάρος μιας ακόμη επιτυχημένης διοργάνωσης.



Μια παρέα στο πλοίο

Η αδελφοποίηση των Δήμων Ερμούπολης και Κάσου

Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση της αδελφοποίησης των Δήμων Ερμούπολης και Κάσου στην Ερμούπολη της Σύρου.

Οι τελετές έγιναν μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και αγάπης. Ο Σύνδεσμός μας ήταν παρών σ' αυτές με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Συριανά Πένθη

ΔΥΟ ΣΥΡΙΑΝΕΣ ΝΕΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

– ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ

Στις 23/7/2002 ένα αυτοκίνητο έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής της εικοσιτριάχρονης κόρης του συμπατριώτη μας και μέλους του Συνδέσμου μας Στράτου Τσαούσογλου. Το άτυχο κορίτσι κηδεύθηκε στις 24/7/2002 στο Β' Νεκροταφείο της Αθήνας.

– ΕΒΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Στις 23/8/2002 άλλο ένα εικοσιτριάχρονο κορίτσι, η κόρη του συμπατριώτη μας Νίκου Θεοδώρου, βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο ατύχημα. Η κηδεία της έγινε στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας.

Ο πρόωρος χαμός των δύο αυτών Συριανών κοριτσιών μας συγκλόνισε και μας γέμισε θλίψη. Ο Σύνδεσμός μας συμμετέχει στον πόνο των γονιών τους και στο βαρύ πένθος των οικογενειών τους. Ευχόμαστε ο Θεός να τους παρηγορεί και να απαλύνει τον πόνο τους.



– Στις 2/6/2002 πέθανε στον Πειραιά ο συμπατριώτης μας ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΝΟΥΔΟΣ συνταξιούχος οδοντίατρος, πατέρας των μελών του Συνδέσμου μας Ουρανίας Σανούδου και Νίκου Σανούδου. Η κηδεία και η ταφή του έγινε στη Σύρο.

– Στις 22/6/2002 πέθανε ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΪΤΑΝΙΩΤΗΣ γαμβρός του πρώην Αντιπροέδρου μας κ. Σταμάτη Ξηραδάκη. Η κηδεία του έγινε στις 25/6/2002 στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας.

– Στις 2/8/2002 πέθανε στη Σύρο, πλήρης ημερών η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΖΟΥ μέλος του Συνδέσμου μας την οποία είχαμε τιμήσει πριν από λίγα χρόνια για τη μακρόχρονη προσφορά της στο σωματείο μας, που αγαπούσε ιδιαίτερα.

Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σ' όλους τους συγγενείς τους.

ΔΩΡΕΈΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ

Κατά το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου 2002 πρόσφεραν στο Σύνδεσμό μας, για τους φιλανθρωπικούς και άλλους σκοπούς του, χρηματικά ποσά οι εξής:

1. Ο κ. Γεώργιος Ζαννής στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου Στέκα ΕΥΡΩ 25.-
2. Ο κ. Γεώργιος Ζαννής στη μνήμη Ιωσήφ Χαραμάκη » 25.-
3. Ο κ. Γεώργιος Ζαννής στη μνήμη Αικατερίνης Ξύδη » 25.-
4. Η οικογένεια του κ. Γεωργίου Ζαννή στη μνήμη Σταματίου Καρατζά » 25.-
5. Η κ. Καίτη Μαστρογιουζέπου στη μνήμη Ιωάννη Σανούδου » 30.-
6. Η οικογένεια της κ. Ελένης Κ. Βενιέρη στη μνήμη Στυλιανού Κωβαίου » 150.-
7. Η κ. Σμαράγδα Σεϊτανιώτη στη μνήμη του συζύγου της Θεόδωρου Σεϊτανιώτη » 100.-

8. Ο κ. Σταμάτης Ξηραδάκης στη μνήμη του γαμβρού του Θεόδωρου Σεϊτανιώτη ΕΥΡΩ 50.-

9. Οι οικογένειες του κ. Ευστάθιου Μαργαρίτη, του κ. Αντωνίου Φλυτζάνη και του κ. Μιχαήλ Φλυτζάνη, στη μνήμη του αλησμόνητου οικογενειακού φίλου τους Δημήτριου Χρυσικόπουλου » 100.-

10. Η κ. Ρένα Βαρβαρήγου στη μνήμη των γονέων της και του αδελφού της » 90.-

Στις 22.6.2002 έγινε κατάθεση 40 ευρώ στον υπ' αριθ. 84388378 λογαριασμό μας στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για τη στέγη μας, από άτομο που δεν έδωσε το ονοματεπώνυμό του. Παρακαλούμε να μας το γνωρίσει με οποιονδήποτε τρόπο, για να εκδόσουμε το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης και εάν δεν επιθυμεί τη δημοσίευση του ονόματός του, να μας το αναφέρει και εμείς θα σεβαστούμε την επιθυμία του, όπως έχουμε πράξει και σε άλλες περιπτώσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 9 Ιουνίου 2002, στον Ι. Ναό των Αγίων Αναργύρων Νέας Σμύρνης, βαπτίσθηκε το αγοράκι του ζευγαριού Νίκου Βαφέα και της συμπατριώτισσάς μας και μέλους μας Έλενας Βραχωρίτου που ονομάσθηκε Βασίλειος.

Ευχόμαστε στο μικρό Βασιλάκη να ζήσει και στους ευτυχείς γονείς του, να τον χαίρονται και να τον καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη μας και στους φίλους μας ότι από την 1η Νοεμβρίου τα γραφεία μας της οδού Καποδιστρίου 42 στο 2ο όροφο θα ανοίγουν κάθε Τετάρτη απόγευμα ώρα 6-8.

Το καλοκαιρινό γλέντι μας στη Σύρα

συνέχεια από τη σελίδα 2

41. Το κατάστημα ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
42. Το κατάστημα ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ
43. Το κατάστημα COOKSHOP
44. Το κατάστημα ΛΑΤΙΝΙ
45. Το κατάστημα τροφίμων ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ
46. Το κατάστημα τροφίμων ΠΡΕΚΑΣ
47. Η KABA KRITSINΗ
48. Η KABA BHCHOY

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και τους ευχόμαστε καλές δουλειές.

Τη φροντίδα της διοργάνωσης είχαν ο κ. Κυπριανός Καραγεώργης, η κ. Ντίνα Συκουτρή-Ανδρειωμένου και η κ. Ελένη Χατζήρη. Τους ευχαριστούμε.

Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και κάποιοι πιο γλεντζέδες το τράβηξαν περισσότερο.

Ευχόμαστε να είμαστε και του χρόνου όλοι καλά και να ξανασυναντηθούμε στο ΒΡΑΧΟ ΜΑΣ.

Ειδοποίηση - Πρόσκληση

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Για πρώτη φορά στην υπερεκατοντάχρονη ιστορία του, ο Σύνδεσμός μας θα γιορτάσει, εδώ στην Αθήνα, τη μνήμη του πολιούχου και προστάτη του νησιού μας Αγίου Νικολάου, όπως κάνουν όλα σχεδόν τα πατριωτικά σωματεία, τιμώντας καθένα τη μνήμη του Αγίου του τόπου του.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2002, την πρώτη Κυριακή μετά την ημέρα της μνήμης Του, Θα γίνει με κάθε λαμπρότητα ο εορτασμός στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύτση, στο κέντρο της Αθήνας, στον οποίο και θα μεταφερθεί από τον περικαλλή και μεγαλόπρεπο Ναό του Αγίου Νικολάου του νησιού μας ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ.

Το πρώι μέρα αυτής από ώρα 9, θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία, στην οποία καλέσαμε το νέο Μητροπολίτη μας κ. Δωρόθεο Β' να iερουργήσει και να λαμπρύνει με την παρουσία του τη γιορτή μας, γιατί όλοι εμείς οι απόδημοι Συριανοί αισθανόμαστε ότι αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος του ποιμνίου της Ιεράς Μητροπόλεως της γενέτειράς μας. Ο Σεβασμιώτατος αποδέχθηκε ευχαρίστως την πρόσκλησή μας **και είχε τη λαμπρή ιδέα, να μεταφερθεί η εικόνα του Αγίου Νικολάου από τη Σύρο εδώ στην Αθήνα για τη γιορτή μας.** Αυτό μας συγκίνησε βαθύτατα, όπως πιστεύουμε ότι θα συγκινήσει και όλους τους συμπατριώτες μας.

Επειδή, κατά ευτυχή συγκυρία, θα συμπέσει η πρώτη παρουσία του Μητροπολίτη μας ανάμεσά μας τούτες τις μέρες που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εκλογή του και τη χειροτονία του σε Επίσκοπο, θα έχουμε τη χαρά να γιορτάσουμε μαζί του αυτή την επέτειο.

Τη Συριανή ατμόσφαιρα θα συμπληρώσει η παρουσία της ιστορικής και διεθνούς φήμης χορωδίας του Αγ. Γεωργίου Καρύτση, η οποία έχει δεσμούς με το νησί μας και είναι αδελφοποιημένη με τη χορωδία του Αγίου Νικολάου της Σύρου.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά τις 12 το μεσημέρι, θα ολοκληρώσουμε την εορταστική μας εκδήλωση με συγκέντρωσή μας, σε χώρο στον οποίο θα ανακοινώσουμε την ημέρα εκείνη στον κόσμο που θα παρευρίσκεται στο Ναό. Θα επακολουθήσει δεξίωση.

Έτσι, με αυτό τον πανηγυρικό τρόπο θα ξεκινήσουμε τις εκδηλώσεις μας της χειμερινής περιόδου 2002-2003 και θα εξαγγείλουμε το πρόγραμμα δράσης μας αυτής της περιόδου, η οποία θέλουμε να είναι όσο το δυνατό πιο πλούσια και παραγωγική.

Καλούμε όλα τα μέλη μας και τους φίλους μας, όλους τους Συριανούς και τους φίλους της Σύρας μας, για να τιμήσουμε όλοι μαζί, εδώ στην έδρα του ιστορικού σωματείου μας τη μνήμη του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΜΑΣ

Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας, φίλους και μέλη του Συνδέσμου μας, ότι υπάρχει ο ειδικός λογαριασμός του Συνδέσμου για τη στέγη μας στην

Εμπορική Τράπεζα με αριθμό

84388378

για όσους θέλουν να καταθέσουν τις δωρεές τους για το σκοπό αυτό.