



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1900 -

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Καποδιστρίου 42 - 10432 Αθήνα - Τηλ.: 52 37 277

Τιμή Φύλλου
ΔΡΧ. 2



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ (ΑΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ)

Σε τρία χρόνια ο Σύνδεσμός μας γίνεται αιωνόβιος. Το έτος 2000 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής και δράσης.

Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε ιστορική αναδρομή στη λαμπτρή δράση του και το έργο του. Θα γίνει και αυτό στην άρα του, γιατί αξίζει και πρέπει να γίνει.

Σήμερα θέλουμε να προβληματίσουμε τα μέλη μας και όλους τους Συριανούς της Αττικής για το μέλλον αυτού του σωματείου. Θέλουμε να μεταδώσουμε την αγωνία μας για τη συνέχειά του, για τη ζωή του. Θέλουμε να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι κινδύνου, γιατί τα σημάδια δεν είναι τόσο ευοίωνα. Θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι το πρόβλημα. Να ευαισθητοποιηθούμε και να αποφασίσουμε «τι δέον γενέσθαι» για να υπάρξει προοπτική να αξιωθούν οι απόγονοί μας να γιορτάσουν μία δεύτερη εκατονταετηρίδα.

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του μητρώου των μελών μας, μας κυριεύει απαισιοδοξία γιατί διαπιστώνουμε ότι τα μέλη μας στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άτομα μεγάλης ηλικίας. Εξήντα ετών και άνω είναι οι περισσότεροι και ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός από πενηντάρηδες. Οι σαραντάρηδες είναι ελάχιστοι και οι νεώτερες ηλικίες σχεδόν ανύπαρκτες.

Το κοινωνικό δελτίο έχει χρόνια να καταγράψει ευτυχή γεγονότα μελών μας (γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις). Μόνο κηδείες καταγράφει. Κάθε τόσο, κάποιο συμπατριώτη ή συμπατριώτισσά μας αποχαιρετούμε για πάντα και στο μητρώο όλο και πληθαίνουν οι διαγραφές με την ένδειξη «απεβίωσε».

Όλα δείχνουν ότι μέσα σε μια εικοσαετία ο Σύνδεσμός μας θα γίνει σωματείο «σφραγίδα» ή θα έχει διαλυθεί.

Αυτή η πραγματικότητα γεννά στον καθένα δυο καιρια ερωτήματα:

Πρώτο. Πώς ο Σύνδεσμος έζησε και έδρασε μια ολόκληρη εκατονταετία και τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια τέτοια δυσοίωνη εξέλιξη;

Δεύτερο. Είναι καταδικασμένος μέσα στις επόμενες δυο δεκαετίες να μαραζώσει και να πεθάνει, ή υπάρχει τρόπος να σωθεί και να ζήσει για πολλά - πολλά ακόμη χρόνια;

Την απάντηση στο πρώτο ερώτημα, την έχουμε από την ιστορία του Συνδέσμου, που είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Σύρας.

Στα τέλη του περασμένου αιώνα άρχισε η πρώτη παρακμή της. Το πρώτο λιμάνι της Ελλάδας, το εμπορικό κέντρο της Χώρας μας, παραχωρούσε τη θέση του στον Πειραιά. Τότε σημειώθηκε και η πρώτη εσωτερική μετανάστευση των Συριανών προς τον Πειραιά και την Αθήνα. Οι άνθρωποι αυτοί στον τόπο της νέας εγκατάστασής τους ίδρυσαν το 1900 το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ και συστειρώθηκαν στις τάξεις του για να διατηρήσουν την επαφή τους, τους δεσμούς τους, και τις συνήθειες της προηγμένης Συριανής κοινωνίας.

Δύο γενιές Συριανών της εποχής εκείνης στελέχωσαν το Σύνδεσμο που γνώρισε ακμή για πολλά χρόνια.

Τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες ήρθε η δεύτερη παρακμή της Σύρας με την αποβιομηχάνησή της. Σαν επακόλουθο ήρθε και η δεύτερη μεγάλη εσωτερική μετανάστευση, που έγινε ακόμη μεγαλύτερη από την επιδημία της αστυφιλίας που έπληττε τότε όλη την Ελλάδα και συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Ένας αριθμός από τους απόδημους Συριανούς αυτής της περιόδου ήρθε στο Σύνδεσμο, τον διεύρυνε και τον ανανέωσε με μέλη πρώτης γενιάς κάθε ηλικίας, από ώριμους οικογενειάρχες μέχρι νεαρούς των πρώτων μετεφηβικών χρόνων.

Αυτοί βασικά είναι τα σημερινά μέλη του Συνδέσμου.

Τα χρόνια όμως πέρασαν. Οι ώριμοι οικογενειάρχες γέρασαν και ένας ένας φεύγουν από τη ζωή.

Οι νέοι και οι νέες μεγάλωσαν, ωρίμασαν και χρόνο με το χρόνο μπαίνουν και αυτοί στις τάξεις των απόμαχων. Το ανθρώπινο δυναμικό του Συνδέσμου έμεινε σχεδόν το ίδιο από τότε.

Συνέχεια στη σελ. 4

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4

ΑΘΗΝΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1997

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ομιλία του κ. Στ. ΒΑΦΙΑ

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Ακολούθησε η περιθάλψη των ορφανών, τα οποία αρχικά εγκαταστάθηκαν στο κτίριο των Λαζαρέττων που χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο, μέχρι το 1855 όπότε τα άρρενα ορφανά εγκαταστάθηκαν στο γνωστό κτίριο που εδώρθησαν στον Δήμο οι μεγάλοι υπαρχωποί Αδελφοί Μιταμπαγιώτη, ιδρυταί επίσης του ορφανοτροφείου θηλέων. Το ορφανοτροφείο Αρρένων ήτο αρχικώς δημοτικό και το 1919, ύστερα από δωρεά εκ δρ. 300.000 του Νικ. Ισιδώρου, μετονομάσθηκε σε Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο Αρρένων.

Θα πρέπει, μια και εδώ μιλάμε για την περιθάλψη των ορφανών, να αναφερθεί το Ορφανοτροφείο Θηλέων Αδελφών Μιταμπαγιώτη, το κατάστημα του οποίου είχε ανεγερθεί στη θέση Μαύρου, πάνω από το Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο Αρρένων και κατόπιν κατοικήθησε ως το εδάφους και ενάρξεως καταρρεύσεώς του, εστεγάσθη σε διάφορα κτίρια, επί κατοχής δε στη βίλα Γεωργιάδη (ώρα Νομικού) στη Δελλαγράσσια και τελικά, μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκε στο νέο ιδιόκτητο κτίριο του επί της οδού Ν. Μανδηλαρά, το οποίο όμως από ετών χρησιμοποιείται για στέγαση του Β' Γυμνασίου, ελλείψει τροφίμων του Ορφανοτροφείου. Να σημειωθεί ότι το ίδρυμα αυτό, το οποίο σήμερα απονεί, διαθέτει σημαντική περιουσία σε ακίνητα, χρεόγραφα κ.λ.π.

Στον τομέα των ιδρυμάτων περιθάλψεως, της ορφανείας κ.λ.π. θα πρέπει να αναφέρουμε το σχετικώς παλαιό, του παρόντος αιώνος πάντως, εκκλησιαστικό ορφανοτροφείο «Άγιας Βαρβάρας», που στεγάζεται στην ομώνυμη μονή στο Κίνη και περιθάλπει άπορα κορίτσια το οποία συγχρόνως εκπαιδεύονται σε κεντήματα, ύφανση υφασμάτων κ.λ.π.

Ας προχωρήσουμε στην απαριθμηση των πολλών και ποικίλων φιλανθρωπικών καταστημάτων και άλλων ιδρυμάτων, με τα οποία η μεγαλούση των Ερμουπολιτών επροκίσει την πόλη μας.

Και πρώτο απ' όλα θα αναφέρω το Γηροκομείο της Φιλοπτώχου Εταιρείας Ερμουπόλεως, η οποία συστήθηκε με ΒΔ του 1871.

Μετά 3 χρόνια κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος του θαυμάσιου οικοδομήματος που έκτοτε στεγάζει τα γηρατεία κατά τρόπο υποδειγματικό χάρις στη μέριμνα και το ενδιαφέρον του εκάποτε διοικητικού συμβουλίου στο οποίο είχαν την ευκαιρία να μετέχων κι εγώ για αρκετές περιόδους. Το επίτευγμα αυτό οφείλεται και στην γενναιοδωρία πλειάδος συμπολιτών καθ' όλη την διαδρομή της ζωής του ιδρύματος, η οποία, εκτός της ολοκλήρωσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων, ήρκεσε και για την ανέγερση εντός του όλου συγκροτήματος, λίγα χρόνια μετά την σύσταση του ιδρύματος, και του θαυμάσιου ναού του Αγίου Παντελεήμονος. Κατά τα τελευταία χρόνια, ίσως μια 20ετία, το ίδρυμα είχε την καλή τύχη να διοικείται από Δ.Σ υπό την Προεδρία του εγκρίτου δικηγόρου της πόλεως μας κ. Δ. Ρούσου, ο οποίος έχει αφιερώσει πραγματικά τον εαυτό του στο ίδρυμα αυτό το οποίο έχει φερεί σε περίοπτη όχι συνήθη θέση, ώστε να αποτελεί καύχημα δια την πόλη. Το ίδρυμα διαθέτει αξιόλογη κτηματική περιουσία από ακίνητα τα οποία ανέκαθεν προσφέρουν φιλανθρωπούς συμπολίτες, μεταξύ των οποίων προεξέχει ο αείμνηστος Νικ. Ανδρουλής, ο οποίος κατέλειπε τη μεγάλη οικογενειακή κτηματική περιουσία στο Γηροκομείο μας. Από τα κτήματα Ανδρουλή, αξιολογήθηκε θαυμάσια η έπαυλης των Χρουσών, μέσα σε θαυμάσιο εκτεταμένο πευκώνα, την οποία είχαμε επισκευάσει και εκσυγχρονίσει προ 40 περίπου ετών, και με την συνεργασία της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, λειτούργησε επί σειρά ετών ως τόπος θερινής κατασκηνώσεως απόρων παιδιών, υπό την προεδρεία του ομιλούντος.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρω δύο ιδρύματα που έπαυσαν να λειτουργούν, που όμως είχαν περιληφθεί μεταξύ εκείνων για τα οποία διέθεσε την πρώτη μεγάλη δωρεά του εκ. δρ. 12.500.000 που είχε κάνει το 1938, ο γενναίοφρων Ιωάννης Βαρδάκας. Πρόκειται και για το Άσυλο Φρενοβλαβών που είχε ιδρύσει η Φιλάνθρωπος Επιτροπή Ερμουπόλεως στο παλαιό Λοιμοκαθαρτήριο, στα Λαζαρέττα και το Φθισταρείο Σύρου που είχε ιδρύσει τη δεύτερη δεκαετία του λήγοντος αιώνα του Σύλλογος Υγιεινής και είχε εγκατασταθεί στο «Αυροφλόγο», το κτίριο που είχε προσφέρει ο Εμπειρίκος και σε τημήμα του οποίου νομίζω ότι λειτουργεί τώρα η Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων.

Προηγουμένως θα πρέπει να ασχοληθώ με ένα άλλο, από τα παλαιότερα, ιδρύματα, που επίσης περιελήφθη στη γενναιόφρονα δωρεά Βαρδάκα. Πρόκειται για τη Σχολή Απόρων Παιδών Ερμουπόλεως, η οποία ιδρύθηκε το 1874 ως παράρτημα παρόμοιας σχολής ιδρυθείστης στην Αθήνα από τον μέχρι σήμερα επιτυχώς δρώντα Φιλολογικόν Σύλλογον «Παρνασσός», κατόπιν πρωτοβουλίας του συγγραφέα της Ιστορίας της Σύρου Τιμ. Αμπελά, και το οποίον παράρτημα Σύρου απόκτησε την αυτοτέλεια του το 1883.

Σκοπός της νυκτερινής αυτής σχολής ήτονταν προστατευθούν, και να μάθουν γράμματα φτωχά παιδιά, που αναγκάζονταν να εργάζονται την ημέρα. Την σχολή αυτή την αγκάλιασε η Κοινωνία της Σύρου και λειτούργησε επί πολλές δεκαετίες για αγόρια και κορίτσια. Για τα τελευταία ιδρύθηκε από τη διοίκηση εξεχουσών κυριών της πόλεως, εργαστηρίου εκμαθήσεως της ραϊτικής και άλλων παρεμφερών τεχνών. Σε λίγα χρόνια η σχολή απόκτησε μερικότητο κτίριο πίσω από το Δημοτικό Θέατρο και λειτούργησε σ' αυτή και αξιόλογη φιλαρμονική μπάντα. Η Σχολή λειτουργούσε μερικά πριν είκοσι χρόνια εάν δεν κάνω λάθος.

Ας προχωρήσουμε τώρα, για να ολοκληρώσουμε, και σε άλλα ιδρύματα περιθάλψεως του αρρώστου και ανακουφίσεως του ανθρώπου πόνου, προτού αναφερθούμε σε μια άλλη μορφή φιλαληλίας, τα κληροδοτήματα προϊκίσεως πτωχών κοριτσιών και στη συνέχεια και σε άλλα ακόμη από τα πολλά και ποικίλα που αγκάλιασε και αγκαλιάζει πάντα η ψυχή, η καρδιά και η αγάπη των ευαίσθητων Ερμουπολίτων.

Και θα αναφερθώ κατ' αρχήν στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Η Αδελφότης Κασίων», το οποίον, όπως είπα σε μια ειδική ομιλία μου, προ ολίγων ετών, στο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Ερμουπόλεως, «υπήρξε η επισφράγιση μίας μακρόχρονης αγαθοποιού προσφοράς των μεγαλόψυχων ιδρυτών, του Νικολάου και Μηνά Β. Ρεθύμνη, προς τη δεύτερη πατρίδα τους, την Ερμούπολη, στην οποίαν έζησαν από μικρά παιδιά, την αγάπησαν με πάθος και αφοσίωση και πολλαπλά την ευεργέτησαν». Οι ευεργέτες αυτοί, των οποίων ο πρωτομέρος στολίζουν το προ του Αγίου Νικολάου κηπάριον, άφησαν όλη τους την περιουσία που δημιούργησαν ως εφοπλισταί και που σήμερα ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια δολάρια κατατεθείμενα στο εξωτερικό, δια την παροχή ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε ασθενείς που κατάγονται από την Κάσο και την Σύρο, καθώς και υποτροφίες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε τέκνα ναυτικών εκ Κάσου και Σύρου.

Ανάλογα, νεώτερα ιδρύματα περιθάλψεως των γηρατειών, είναι: Το Άσυλο Γερόντων Ιεράς Μονής Αγ. Ιωάννου Ταλάντων, το οποίον ιδρύθηκε προ 15/επίας περίπου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Δωρόθεο, υπό τας ευλογίας και τη φροντίδα του οποίου λειτουργεί επιτυχώς και περιθάλπει 40 ανήμπτορους ηλικιωμένους, άνδρες και γυναίκες, ανεξάρτητα θρησκευτικού δόγματος.

Αναλόγου χαρακτήρος και προορισμού είναι και το στην Ερμούπολη λειτουργούν Ησυχαστήριον «Παναγία της Ελπίδος» της Μονής των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικέντιου του Παύλου, της Καθολικής Εκκλησίας, που λειτουργεί από 20ετίας περίπου και περιθάλπει 40 υπερήλικες, χωρίς διάκριση δόγματος, στο παλαιό γνωστό κτίριο που άλλοτε στέγαζε καθολικό ορφανοτροφείο και παλαιότερα Γαλλική Σχολή.

Ας έλθουμε τώρα σε σωματεία που ασκήσαν ή εξακολουθούν να ασκούν φιλανθρωπία και γενικότερα να εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους προς το συνάθρωπο. Τέτοια είναι:

Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος «Η Αλληλοβοήθεια». Είναι το αρχαιότερο σωματείο φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Ιδρύθηκε το 1894 με σκοπό του την ηθική μόρφωση και ανάπτυξη των εργατών με την οργάνωση διαλέξεων, την περιθάλψη και αρωγή των μελών του, την παροχή ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως κ.λ.π.

Είχε προσάλβει ιατρό για τα μέλη του, διατηρούσε ιατρείο και χορηγούσε φάρμακα. Υπήρξε κατά κάποιο τρόπο ο πρόγονος του Ι.Κ.Α.

Ακόμη και μεταθανάτιο αγάπη προσέφερε, διατηρώντας ιδιαίτερο τμήμα στο Δημοτικό Νεκροταφείο, όπου ενταφιάζονται τα μέλη του.

Έτερο αξιόλογο σωματείο είναι η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ενορίας Κοιμήσεως.

Ιδρύθηκε το 1954 με σκοπό την περιθάλψη των ενδεών και κατά την υπερτεσσαρακονταετή ζωή της, η Αδελφότης αυτή, επιπλέον αθρόυβα, εντελώς χριστιανικά, ένα σημαντικό φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο, υπό την προεδρεία της αειμνηστη Μαρία Δουράτσου και πολλά άλλα, ο χρόνος κυλάει αδυσώπητα και δεν νομίζω ότι δικαιούμαι να σας κουράσω.

Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά άλλα ιδρύματα και σωματεία, που έδρασαν κατά το παρελθόν, όπως η Περιθαλψη του Παιδός, που εξελίχθηκε σε ενιαίο ιδρυμα με το ΠΙΚΠΑ, η Μεριμνά του Φυματικού, που είχαμε ιδρύσει με την αειμνηστη Μαρία Δουράτσου και πολλά άλλα, ο χρόνος κυλάει αδυσώπητα και δεν νομίζω ότι δικαιούμαι να σας κουράσω.

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 1997, ώρα 11 το πρωί, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου μας η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. Ι του καταστατικού μας. Επακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα.

Επίσης έγινε και η εξ αναβολής κλήρωση των δύο πινάκων που πρόσφερε στο Σύνδεσμο ο εκλεκτός συμπατριώτης μας ζωγράφος κ. Μιχάλης Μακρουλάκης.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης άρχισαν με χαιρετισμό και ευχές για τον καινούργιο χρόνο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας κ. Κων/νο Καμπάνη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τη Γεν. Συν/ση για το έργο που επετέλεσε ο Σύνδεσμος μας κατά το έτος 1996 και παρουσίασε ένα πλαίσιο στόχων, μέσα στο οποίο θα κινηθεί η δράση του το 1997. Από τα στοιχεία του απολογισμού σημειώνουμε ιδιαίτερα την αξιόλογη κοινωνική προσφορά του Συνδέσμου μας ο οποίος διέθεσε τη χρονιά αυτή το ποσό των Δρχ. 2.695.300 σε διάφορα άτομα, οικογένειες και ίδρυμα της Σύρου. Διαβάσθηκε η έκθεση του ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του 1996, από τον κ. Π. Τσουκάτο. Η Γεν. Συν/ση ενέκρινε ομόφωνα τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του έτους 1996, τον προϋπολογισμό του 1997 και την απαλλαγή του Διοικ. Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Έγινε μετά η κλήρωση των δύο πινάκων του κ. Μ. Μακρουλάκη.

Ο αριθμός 899 κέρδισε τον πρώτο πίνακα και ο αριθμός 553 το δεύτερο πίνακα. Οι τυχεροί παρακαλούνται να προσκομίσουν τους λαχνούς τους για να παραλάβουν τους πίνακες τους.

Ακολούθησε το εορταστικό μέρος. Κόπηκε πρώτα η πίτα του Διοικητικού Συμβουλίου και το νόμισμα βρέθηκε στο κομμάτι του κ. Σ. Ξηραδάκη.

Μετά κόπηκαν 15 μεγάλες πίτες και όλοι οι παρευρισκόμενοι πήραν το κομμάτι τους. Το νόμισμα βρέθηκε στο κομμάτι της κ. Γιούλης Κυριαζή που κέρδισε ένα χρυσό φλουρί προσφορά της κ. Ευαγγελίνης Γλυνού-Βαμβακοπούλου.

Προσφέρθηκαν κουραμπιέδες και φοινίκια (έτσι λέμε τα μελομακάρονα εμείς οι Συριανοί) και ανοίχθηκαν σαμπάνιες. Οι πίτες και τα γλυκά ήταν σπιτικά, φτιαγμένα από την κ. Μαίρη Πασσά σύζυγο του Γενικού Γραμματέα μας που πρόσφερε και τις σαμπάνιες. Την ευχαριστούμε για τον κόπο της και τη συγχαίρουμε για τις ικανότητες της στην τέχνη της ζαχαροπλαστικής.

Ήταν μια όμορφη και ζεστή συνάντηση των Συριανών. Η προσέλευση ήταν μεγάλη και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πόσο μικρή και ακατάλληλη για τέτοιες μαζικές εκδηλώσεις είναι η αίθουσα των γραφείων μας. Ιδιαίτερα για

τις Γενικές Συνελεύσεις, που ελάχιστοι μπορούν να τις παρακολουθούν και να συμμετέχουν. Οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να είναι όρθιοι και να περιφέρονται μεταξύ των διαδρόμων, της δεύτερης αίθουσας και των βοηθητικών χώρων.

Υπάρχει πάντα ο στόχος της απόκτησης μιας άλλης στέγης που να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες μας. Όμως μέχρι να γίνει αυτό, για τις Γενικές μας Συνελεύσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ένα χώρο κατάλληλο, στον οποίο να διεξάγονται οργανωμένα, με άνεση και πραγματική συμμετοχή όλων των συνέδρων.

Πριν κλείσουμε αυτή την περιγραφή θέλουμε να στείλουμε στα μέλη μας που δεν παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και σε όλους τους αναγνώστες του ΕΝΩΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ μας, τις ευχές μας για υγεία, χαρά, προκοπή, και κάθε ευτυχία μέσα στο 1997.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ

στο Ωδείο των Επιτυχημένων

Ιδρυτής - Δ/ντης: ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Λ. Κατσώνη - Μοσχάτο τηλ. 4816039, 4821744

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Διερμηνεύων τα αισθήματα των μελών του Δ. Σ. δια τη συμπλήρωση ενός έτους από της επιλογής της κυρίας Βιργινίας Κατσιμαντή ως εκπροσώπου του Συνδέσμου μας στη Σύρο, έτους μεστού σε δράση κατά τους σκοπούς του καταστατικού μας, της εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μας δια την πολύτιμη συνδρομή της, ευχόμενος και εις το μέλλον καλή και γόνιμη συνεργασία.

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Την 1/2/97 στον Ι. Ν. του Αγίου Αθανασίου Χαλανδρίου τελέσθηκαν οι γάμοι της Δίδας ΒΙΚΗΣ ΦΛΥΤΖΑΝΗ, θυγατέρας του συμπατριώτη μας Κυριάκου Φλυτζάνη, με τον κ. ΓΙΩΡΓΟ ΤΖΟΚΑ. Τους ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο και κάθε ευτυχία. Ιδιαίτερη χάρα θα είναι για μας σύντομα να γίνουν μέλη του Συνδέσμου μας.

ΕΛΙΤ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ INTERHOME

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 114 & ΠΙΠΙΝΟΥ 91

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Δημ. Μαρκούτζος - Μ. Ζυγούρη

ΤΗΛ. 8814759 - 8816794

ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

Καποδιστρίου 42 – 104 32 ΑΘΗΝΑ.

Τηλέφωνο: 52 37 277

Υπεύθυνοι έκδοσης:

Λ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ τηλ. 2010297

Γ. ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ τηλ. 9414182

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Ατελιέ Γραφικών Τεχνών "ΚΥΤΤΑΡΟ"

Τζώρτζ 10 Αθήνα Τηλ: 38.41.823 Fax: 38.09.370

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΓΕΡΑΣΕ

Την τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη που μας πέρασε, ο Σύνδεσμός μας αποχαιρέτησε και άφησε στα χέρια της ιστορίας το «τέλιον πινάκλου» ή «τσάι με μουσική» όπως μετονομάσθηκε, στην προσπάθεια ενός «λίγτινγκ» που τελικά δεν μπόρεσε να το ξανανιώσει. Το βράδυ αυτό έγινε η αλλαγή σκυτάλης. Την πήρε μία άλλη εκδήλωση με το προσωρινό όνομα ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ. Τα βαφτίσια της θα γίνουν αργότερα, αφού ψάχνουμε όλοι μαζί για να της βρούμε το όνομα που θα της ταιριάζει.

Σε μία ωραία αίθουσα του ξενοδοχείου ROYAL OLYMPIC παραβρέθηκαν 250 άτομα περίπου, στη συνάντηση με την οποία έκλεισε η χρονιά που μας πέρασε.

Το «κρύο πιάτο» που προσφέρθηκε, το ποτό και η εκλεκτή μουσική από DISC JOKEY που μας κράτησε συντροφιά, ζέσταναν την ατμόσφαιρα. Δημιουργήθηκε κέφι, τραγουδήσαμε και χορέψαμε. Έτσι όμορφα κύλησε η βραδιά.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης διατέθηκαν και 1000 λαχνοί και επακολούθησε η κλήρωση.

Πρώτος λαχνός ήταν ο αριθμός 152, που κέρδισε μία έγχρωμη τηλεόραση 14'', προσφορά του Συνδέσμου μας.

Τυχερή ήταν η κ. Καίτη Βλαβιανού.

Δεύτερος λαχνός ήταν ο αριθμός 409, που κέρδισε μια τετραήμερη διαμονή στον πολυτελή ξενώνα ΣΥΡΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ στη Σύρο, προσφορά των αδελφών Δρακάκη. Τυχερή ήταν η κ. Λουκία Στεφάνου.

Τρίτος λαχνός ήταν ο αριθμός 616 και τέταρτος ο αριθμός 229, που κέρδισαν από ένα σίδερο μάρκας STIRELLA. Τυχερές ήταν η κ. Ρίτα Καλοξύλου και η κ. Μαρίνα Λυκούρη-Βουμβάκη.

Ήταν μια όμορφη συνάντηση όπως κάθε φορά που οι Συριανοί ανταμώνουν. Με ευχές για τις επερχόμενες γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, έκλεισε η βραδιά.

Πιστεύουμε ότι η καινούργια εκδήλωση, στο πρώτο της βήμα, είχε επιτυχία.

Αυτοί που παραβρέθηκαν έχουν την πιο έγκυρη γνώμη για το βαθμό της επιτυχίας. Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις τους για να δούμε, αν κάτι τέτοιο είναι η ευχάριστη συνάντηση των Συριανών που αναζητούμε να καθιερώσουμε, για τη νεκρή χρονική περίοδο, μεταξύ φθινοπώρου και χειμώνα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΣΙΩΝ» ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗ

	Στην Ελλάδα	Στο εξωτερικό	ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 1996	107	6	113
ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	54.641.800	28.791.400	83.433.200
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΣΥΡΙΑΝΟΙ	43	3	46
ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	25.292.118	20.101.118	45.393.236

Επίσης διετέθησαν για υποτροφίες και βραβεία 4.681.000 για 6 άτομα εξ αυτών οι πέντε ΣΥΡΙΑΝΟΙ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ (ΑΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ)

Συνέχεια από σελ. 1

Κάποια νέα μέλη που κατά καιρούς γράφονται δεν είναι και νέα στην ήλικια. Είναι και αυτά της δεύτερης μετανάστευσης άτομα.

Την τελευταία εικοσαετία η Σύρα σταμάτησε να τροφοδοτεί με μετανάστες την πρωτεύουσα. Οι μετακινήσεις είναι ελάχιστες και μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Σημειώνονται μάλιστα και κάποιες παλιννοστήσεις.

Η Σύρα έχει αρχίσει να παίρνει την πάνω βόλτα και διαγράφεται προοπτική νέας ακμής, σε άλλο βέβαια τομέα. Χαιρόμαστε και καμαρώνουμε γι' αυτό και ευχόμαστε να μην έρθει ποτέ μια τρίτη παρακμή για το νησί μας.

Από τις φάσεις αυτές πέρασε η ζωή του Συνδέσμου μας και τώρα παίει να κλείσει τον κύκλο της, αν δε έρθουν στις τάξεις των μελών του οι νέες γεννιές.

Θα επιχειρήσουμε τώρα να δώσουμε απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, που είναι και η ουσία αυτού του άρθρου.

Η δική μας άποψη είναι ότι ο Σύνδεσμός μας δεν είναι καταδικασμένος στον διαφαινόμενο αργό θάνατο και ότι υπάρχει τρόπος να σωθεί και να ζήσει. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική μας θέληση και τη δική μας δραστηριότητα. Ας ξεκινήσουμε μια σταυροφορία με το σύνθημα:

ΟΧΙ στο μαρασμό στη διάλυση, στο θάνατο.

ΝΑΙ στην ανανέωση, στην αναζωογόνηση, στη διάσωση, στη μακροχρέευση.

Η συνταγή της σωτηρίας και της μακροχρέευσης είναι μία. Πρέπει να έρθουν στις τάξεις του Συνδέσμου οι ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΡΙΑΝΩΝ.

Σήμερα έχουν πια ριζώσει εδώ, περί τις δέκα χιλιάδες

Συριανές οικογένειες. Οι περισσότερες απ' αυτές αποτελούνται πλέον από τα παιδιά και τα εγγόνια εκείνων που κάποτε ξενιτεύτηκαν από το νησί μας και ήρθαν στην πρωτεύουσα για να επιβιώσουν. Αυτοί θα συνεχίσουν τη ζωή και αυτοί πρέπει να συνεχίσουν την παράδοση.

Πόσο όμως τα παιδιά μας που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ, αισθάνονται Συριανοί;

Σ' εμάς πέφτει βαρύ το χρέος να τους μεταλαμπαδεύσουμε τα αισθήματα που εμείς τρέφουμε για τη γενέτειρα μας και να τους κάνουμε να υπερηφανεύονται για τον τόπο της καταγωγής τους.

Ο Σύνδεσμος μας, μπορεί και πρέπει να παίξει τον πρώτο και καθοριστικό ρόλο σ' αυτό. Χρειάζονται προγραμματισμένες προσπάθειες και μεθοδική δουλειά για να προσεγγίσουμε τη νοοτροπία των νεότερων, να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να ανοίξουμε το κανάλι από το οποίο θα έρθει το νέο αίμα που θα τον αναζωογονήσει.

Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα, αλλά εδώ δεν κλείνει το πελώριο και καυτό θέμα του μέλλοντος του Συνδέσμου μας. Τώρα το ανοίγουμε και θα το κρατήσουμε ανοιχτό.

Εσείς που διαβάσατε αυτές τις γραμμές θα είναι πολύ χρήσιμο να μάθουμε ποιες σκέψεις κάνατε και τι ιδέες έχετε πάνω σ' αυτό το ζήτημα.

Θα θέλαμε να οργανωθούν και κάποιες συζητήσεις, για να εκτιμήθει η κατάσταση, να προταθούν λύσεις του προβλήματος και να δρομολογηθεί δράση.

Σήμερα ρίξαμε το σπόρο και θα επανέλθουμε ξανά και ξανά μέχρι να δούνε τους πρώτους καρπούς.